

## **Nr. 895 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation torsdag den 25. februar 2021

Nøgleord: **Sollogos.**

Godmorgen og velopstået Dan, og du er frisk, det var dejligt at se. I dag er det jo torsdag den 25. februar 2021, og klokken er omkring 6.00 og vi skal have morgenmeditation nummer 895. Det er spændende, hvor mange vi skal bätte til i dag, båt, båt, det kan vi godt. Båt, båt det kan vi godt. Det var en god en, den der Peter, den kan vi bruge igen senere. Båt, båt det kan vi godt.

Se jeg tænkte sådan lidt på her i dag, det der kunne være en god ide, det er at tænke på, at vi er ved at udvikle os som sjæle, sådan et dejligt mellemstadie at blive udviklet til at blive en sjæl. Det har vi næsten aldrig hørt før, synes jeg ikke, men måske i alle morgenmeditationerne har vi hørt det.

Vi ved jo, sjæle de er styret, inspirerer og vejleder os og helbreder os. Det er dejligt at tænke på, at helbredelse kommer indefra, og modstand på forandring giver smerter og lidelser, det er da også dejligt at tænke på. Det kunne være en god ide at arbejde mere med sjælens kræfter og sjælens hensigt. Sjælens hensigt har jo det, at den vil gerne balancere sin personlighed, og samtidig med så søger den mod de åndelige verdener, ind mod nomadens bevidsthed, ind mod adepternes bevidsthed og videre ind mod Sollogos. Så det der er en vis nærliggende i dag, det er at forestille, at vi er sjæle, der har ubegrænsede muligheder.

Vi ved jo, at skaberkraft i fysisk manifestation det er penge, skaberkraft i fysisk manifestation det er penge, det kan også være et nyt liv og ny forståelse. Det skal vi tænke på, når vi er ved at udvikle sjælens kræfter, så er vi bestandig under ny pres. Det kan føles i vores personlighed ligesom det ene problem efter det andet vælter indover en, det er i virkeligheden opgaver, sjælen har lagt sig ind på for at udvikle en ny bevidsthed, det er for at udvikle kærlighed. At mange mennesker forbander det sted, hvor vi siger, jamen nu får vi det ene problem efter det andet, det er bare ren udvikling, der kommer, ren udvikling til jer der skal anvendes som bevidsthedsudvidelser. Det er altid rart at vide det, man glemmer det sommetider i kampens hede.

Så i dag starter vi med, og lægge lidt opmærksomhed i hjertechakraet, foran hjertechakraet, prøv og være til stede her, mærk den bevidsthed der er her, og så bare slippe tanker og følelser, ikke give dem opmærksomhed, ingen kropsbevidsthed, ingenting. Men forestil os, I er sjæle der arbejder for at give, og tjeneste medmennesker. Vi kan løfte, vi kan inspirere, vi kan tage ansvaret. Vi har skaberkraften i os, vi har Gud inde i os selv. Forestil os vi er her foran hjertet, her kan vi prøve med hele vores bevidsthed, og synke dybere ind i vores hjerteenergi. Vi kan overgive os til vores kærlighedskraft, prøv at synke ind i kærlighedskraften i vores hjerter. Lad kærligheden modtage os.

Hver dag oplever jeg, når jeg går ind hjertets energi, jeg ser sådan en hvid dør for mig, der er sådan tre spejle på. Den dør har jeg lyst til at åbne og se, hvad der ligger dybere ind i hjertet, kærlighedsniveauer. Jeg åbner bare døren, være tilstede i den indre væren, ikke presse energien, ikke lægge forventninger ind, men træd ind med ren kærlighed. Forestil jer jeg modtager jer, og giv det accept. Når I er herinde, så lægger I lige opmærksomheden ind på kærlighedskilden i Guds hjerte. I kommer ind i forskellige afsnit, lige som man er udviklet til. Jeg ser mange gange en oplyst dag, hvor jeg kan være tilstede inde, kan gå ovenpå græsset, uden at synke ned i græsset, kan gå på toppen af græsset. Det er et sted, hvor der er indre skønhed, indre forståelse. Jeg har indtryk af, jeg er tæt ved den her dal, jeg er inde i, der ligger dødens dal også. Jeg forbliver her i den oplyste dag og lægger opmærksomheden ind på, jeg er ved at udvikle mig til et åndeligt menneske til at være tilstede i åndelige niveauer. Har indtryk af, at sjælsbevidstheden er en del af mig, og den buddiske bevidsthed er en del af mig, som er integreret i mig. Jeg går videre ind i de åndelige dimensioner, folk kan respondere på en indre stilhed, en indre skønhed, ren kærlighed. Jeg kan se folkevandring af primitive krigere, de går med spyd i

hånden. Ovenpå på spyddet hænger der et kranie. Jeg er herinde, der er jeg klar over, at jeg er Guds sendebud og kommer med klar mission. Vi lægger opmærksomheden på Sollogos. Der er kommet en del indtryk ind, lad os slippe indtrykkene.

Meditér på at vi er sjæle, der er i samklang med vores ånd, åndeligheden i os.

Jeg fortsætter meditationen på Sollogos, på Sollogos. **Det vi skriver i dag som nøgleord, det er Sollogos.** Vi begynder at respondere på energistrømninger fra Sollogos. Jeg er helt frisk, jeg er helt opladet.

Jeg ønsker jer en fantastisk god dag i dag fyldt op med tillid, kærlighed og visdom. Godmorgen til jer allesammen og tak fordi I lyttede med.

Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)