

Nr. 891 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 21. februar 2021

Nøgleord: Kristi tilsynekomst.

Godmorgen og vel opstået, håber I har sovet godt og nydt jeres dejlige søvn, så I har fået jeres livskraft tilbage, livsenergi, glæde og tillid, det har I nu nok.

I dag skal vi have morgenmeditation nr. 891, søndag den 21. februar 2021. Ja, det bliver spændende, den dag vi siger søndag den 21. feb. år 3000. Det er der mange år til, det kan være, vi siger noget andet til den tid, det gør vi nok.

Jeg tænker lidt på Prana, livsenergi, livsglæde, nadierne og de 7 chakraer, jeg tænker lidt på det, og den udvikling der ligger inde i de systemer. Fantastisk at tænke på at inde bag ved det hele der ligger sjælen, den ligger faktisk i hjertechakraet i hovedcenteret, men sjælen beliver jo det hele. Når vi så tænker på, at vi arbejder med manifestation af sjælslegemet, og sjælen arbejder inde bagved nadierne og chakraerne for at komme til udtryk. Sjælen er kærligheden.

Jeg kan huske, i nogle tidligere meditationer jeg har arbejdet med og fået mere indsigt i, at jeg skulle fødes ind i det liv her, der var der meget angreb på mig på min sjæl fra den mørke loge, fordi man vidste helt tydeligt, hvad jeg havde bestemt mig til at udføre i denne her inkarnation, at hæve klodens bevidsthed og legemliggøre kristusbevidstheden. Kristusbevidstheden er også den buddhiske bevidsthed, den intuitive bevidsthed. I og med at der var meget angreb på mig, så kneb det med at få sjælens udtryksform til at virke, fordi jeg var under angreb. Det betød, at det var en kamp mellem liv og død, inden jeg blev født, så de kraftkilder der kom ind og ville forstyrre min sjæls manifestation, var blevet svækkede, og når de ting bliver svækkede af angreb, eller sjælen som ikke er engageret nok i sit arbejde i den intension at komme fysisk til verden. Det kan være de to ting, for mig er det den første ting modstandsenergien.

Så betyder det faktisk, at når sjælen ikke har herredømmet over sin udtryksform, så betyder det, at man er fysisk skindød, man er dødfødt. Det er jo lidt uheldigt at være dødfødt. Jeg var også dødfødt, da jeg kom til verden. Det vil sige, jeg var skindød, men jeg var bevidst på de indre planer. Jeg så faktisk skabelsen af et solsystem og havde fokuseret min bevidsthed i det men ikke i den fysiske verdens bevidsthedsområder, men i nogle højere bevidstheder, meget højere. Deraf kom min medfødte åndelige clairvoyance, det vil sige, jeg var født med de evner. Når man er født med de evner, med den intuitive bevidsthed, så passer man ikke for godt ind i det eksisterende system på den måde, at man ikke er nøjagtig det samme, som andre mennesker er, man er noget andet. Det er på den måde, jeg mener, jeg ikke passer for godt ind. Men jeg passer virkelig godt ind alligevel, fordi jeg skulle vise en ny tidsalders system, en ny udvikling, en ny telepatisk udvikling. Så jeg var født som forgænger, et menneske kan man sige, der skulle vise menneskeheden en ny udvikling, det var derfor angrebet var så stort.

Når vi så tænker på i dagligdagen, at vi skal legemliggøre en ide, materialisere en plan, en af sjælens egenskaber, så kan vi så se, der hvor vi hæmmer os selv i vores udvikling. Det vil så sige nogle følelsesmæssige sider, eller vores fysiske krop mangler noget vitalitet, noget livsenergi, livsglæde og en anden forståelse. Det der er vigtigt at tænke på er, at når man har fået en god ide, til at realisere noget som har en sjælelig betydning, prøv at se på om I er i stand til at realisere det, er I i stand til at få det født ind i det liv her, hvor det har en virkning for menneskeheden, ikke bare for sig selv, men menneskeheden. Er jeres bevidsthed gruppeorienteret, eller er den selvisk. I skal ind og have gruppefusionen med, gruppeforståelse og gruppeviden. Hvis man ikke har det med, og sjælen kan virke 100% indefra, så betyder det, at den ide man er ved at skabe kommer aldrig til at eksistere, så er ideen dødfødt. For at få noget til at realiseres, så skal man bruge sin viljesenergi.

Min far sagde altid, ”din vilje Peter den ligger i min baglomme.” Det vil sige, han kunne styre mig. Det troede han, at han kunne. Jeg var nødt til at lade ham tro det, fordi så var der mere plads til mig til at skabe og udvikle noget nyt. Men efterhånden fandt jeg ud af, at det han skabte var dødfødt, fordi han ikke havde kærligheden med sig, han manglede kærlighedskraften i sig selv. Mangler vi kærligheden, til det vi gør, den ubetingede kærlighed, målrettetheden, den indre intention for at skabe tingene. Hvis den mangler, så kommer opgivelsen altid, man opgiver, inden man udfører det. Så kan man begynde at blive vred over det, skælde ud over det, der er mange ting, der begrænser en. Man kan sige, ”nå ja skal vi bruge nogle af Peters evner? Ja men det kan vi godt, vi kan låne noget af den bevidsthed til at komme videre med, jamen gør jeg så det, spørger jeg lidt efter den hjælp til at komme videre, eller opgiver jeg med det samme, jeg har spurgt? Vil jeg virkelig være udholdende nok til at modtage kærlighedsenergien, og videregive kærlighedsenergien?” Det der drejer sig om er at videregive de informationer, man får af mig. Men der kan ligge mange illusioner og blændværk inde i jer selv, som forhindrer jer i at videregive den information, jeg prøver at give jer.

Jeg arbejder udelukkende med at hæve menneskehedens bevidsthed og klodens bevidsthed igennem den buddhiske bevidsthed, som er kristusbevidstheden. Jeg kommer også med den åndelige viljesenergi, som skal anvendes til at skabe et nyt system med. Derfor er jeg ikke født med helt de samme egenskaber som andre. Jeg er født med nogle andre egenskaber. Det har også betydet i min barndom, at det de andre syntes var rigtig sjovt, det syntes jeg ikke var sjovt. Jeg syntes, det var sjovere at bruge skaberkraften end at spille fodbold. Så er man jo lidt mærkelig. Men pyt med det jeg har jo et andet formål med mit liv og med jeres liv, det er legemliggørelsen af Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens. Og så kommer jeg med åndens viljesenergi. Vi kan sige, når man begynder at arbejde dybere med det, så er vi godt klædt på til legemliggørelsen af Guds plan.

Vi mediterer i dag på **Kristi tilsynekomst, og det er også nøgleordene i dag**. Kristi tilsynekomst er buddhisk bevidsthed, intuitiv bevidsthed iklædt kærlighed som bliver til kærlighed, visdom. Lad os meditere på det.

Tænk på jeres kraftords energi og bevidsthed hænger sammen med Solenglens udtryksform og kærlighed. Jeg anvender lige mit kraftords energi og bevidsthed her, jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens. Jeg kommer med den åndelige viljesenergi til at realisere Guds plan med.

Jeg ønsker jer en fantastisk god morgenstund, og en rigtig god dag fyldt op med kærlighed, tillid og visdom. Prøv at tænke på hvor heldige vi er, vi er lige på en klode, hvor vi virkelig kan udvikle os, det er positivt. Godmorgen til jer og tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk