

Nr. 889 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 19. februar 2021

Nøgleord: **Samklang.**

Godmorgen i dag er det fredag den 19. februar 2021, og vi skal have morgenmeditation nr. 889.

Jeg tænkte sådan på efter al vores snak i går om sjælsbevidsthed, buddhisk bevidsthed og atmisk bevidsthed, det var da meget sjovt, var det ikke? Der hvor der ingen personlighed er tilbage, men alt er i samklang, kunne det ikke være fantastisk at snakke om sjælens udfoldelse og sjælens videregivelse af lys, tillid kærlighed og forståelse. Tænk på hvis det var en realitet hver eneste dag.

Når man laver opgaver, og man har overvundet personlighedens modstandssider ved at omdanne til sjælsenergi, kunne det ikke være fantastisk, at vi kunne komme dertil, at vi havde taget det næste skridt på evolutionsvejen. På Lemurietiden stod vi et helt andet sted med en helt anden bevidsthed i individualiseringsvejen, nu står vi jo, kan stå et helt andet sted. Prøv at tænke på, hvis der ingen modstand er i et menneske, der er kun samklang igennem antakaranaen, imellem vores højere bevidsthed og vores intuitive bevidsthed og vores sjælelige bevidsthed. Det kunne da være fantastisk at komme hertil. Det er der jo mulighed for, når I arbejder med indre samklang, indre samklang gennem sjælsbevidstheden. **Samklang må være nøgleordet i dag.**

Vi skal jo tænke på, at vi skal bygge på antakaranaen, bevidsthedsbroen mellem vores højere og lavere tankesind. Vi har jo fået nogle fantastiske værktøjer. Vi har fået det, der hedder de 7 stråler, der baner vejen for en ny udvikling, en ny type mennesker. Prøv at tænke på nogen der behersker personlighedsstrålens udstrømning, at det kan begynde at blive til kærlighedsudstråling. Det er da spændende at tænke på. Det eneste der skal til er en lille indsats, en opmærksomhed og en indsats mod det positive.

Jeg kan godt give positiv energi hver dag, men det er altid spændende at se, hvad det bliver modtaget igennem, om det bliver modtaget gennem personlighedsopfattelsen, så kommer der mange modstridende følelser ind. Følelserne ligger på vores strålekort. Vi kan sige, den der omskiftende psykiske natur ja ja det har stået på i mange liv, måske 1000 liv. Man kan gennem mange liv have kørt i den samme proces til sin sjælsledelse, men personlige ambitioner bliver ved med at være der. Det skaber jo virkelig forstyrrelser i ens bevidsthed, virkelig, og man kommer til at lide unødvendigt, fordi man lukker sjælens kræfter ude i stedet for at omdanne følelseslivet til sjælskræfter. Man skal ind og arbejde med sjælskræfterne hver dag, så vil der komme en enorm mængde stof, som fortæller om en del af sit personlighedslivs udvikling eller måske mangel på det også.

Nogle mennesker kører i deres personlighed, kun noget der er totalt ensrettet eller fastlåst i stedet for at begynde at omdanne personlighedslivet til det sjælelige liv. Det er lidt mærkeligt at tænke på, at vi har sådan nogle tendenser, at vi kan stå fast i begrænsningsoverbevisningerne i stedet for at være åben modtagelig for forvandling. Ja, det er såmænd bare det, jeg snakker om.

Nu nærmer vi os snart 900 morgenmeditationer. Det bliver spændende for mig at høre, hvilken fremgang I selv synes, I har haft indtil nu, om I synes, I har flyttet jer væsentligt, eller skal der bare meget mere til. Det er sjovt for mig at høre, hvor I synes, I har forandret jer henne gennem morgenmeditationer, gennem darshan, gennem undervisning. Vi skal huske, vi hører med til en Ashram. Vi har en Ashram her på skolen, som skaber nytænkning og ny udvikling inde i jer. Men det er også godt for jer at være bevidste om, om I kan se, at I forandrer jer gennem snart 900 dages undervisning, om man kan være bevidst om, at man har forandret sig til det gode, det sande og det oprigtige.

Vi mediterer i dag på det gode, det sande og det oprigtige. Oprigtigheden ligger i sjælsbevidstheden. Vi mediterer i dag på det gode, det sande og det oprigtige. Lad os prøve at gøre det.

Man kan lægge et ønske ind, man kan ønske at blive en sjælsstyret personlighed, det kunne være et smukt ønske, det ville hjælpe menneskeheden utrolig meget, også en selv i stedet for at være en samling af mange forskellige negative kræfter, lad os omdanne dem. Vi mediterer i dag på det gode, det sande og det oprigtige.

Medens I mediterer på det, så overfører jeg energi til jer. Det vil sige, jeg arbejder med jeres sjæle, bygger på en større koordinering inde i jer, en samklang med jeres sjælsbevidsthed. I kan vælge at spænde imod, som I har gjort i mange, mange liv, I kan også vælge at sige ja til en indre opvågning i kærlighed, tillid og forståelse.

Vi mediterer på det gode, det sande og det oprigtige. Jeg overfører energi til jer fra kærlighedskilden i Guds hjerte. Samtidig med mediterer I på det gode, det sande og det oprigtige.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens. Jeg kommer samtidig med den åndelige viljes energi, så vi kan bygge en kærlighedsplanet op. Tænk på jeres kraftords energi, tænk på I har meget at give af, rigtig meget uselvsk kærlighed indeholder I, hvis I vil anvende det. Tænk på sjælens ønske om total styring af jeres personlighed. Det er sjælen, der presser det ufuldendte op i os, hvor I får muligheden for at forvandle det til positiv energi.

Men mennesker har meget svært ved at se, at de er ved at lave en forvandlingsproces. De ønsker faktisk at holde fast i begrænsningerne. Det er mærkeligt at se på, man vil faktisk hellere dø end forandre sig. Man kan virkelig se dødsprocessen, når man kommer til at kigge tilbage på sit liv, alle de steder man har kunnet overgive sig til sin sjælelige ledelse, og hvor man kunne have ydet en indsats.

Det kan igen blive et brændende ønske inde i os selv til at forny os, så beder man mange gange om noget mere liv, nogen gange kan det lade sig gøre, og nogen gange ser man, at ens hylster er slidt op af begrænsningstanker. Lad nu lys og kærlighed strømme ud over vores klode, lys kærlighed, tillid og forståelse. Tænk på vi lever et sted, hvor vi er heldige, magien til forvandling er tilstede, vi skal bare anvende den.

Jeg ønsker jer allesammen en velsignet dag i dag i glæde, tillid og forståelse, hav en fantastisk god dag.

Godmorgen til jer alle, mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk