

## **Nr. 888 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation torsdag den 18. februar 2021

**Nøgleord: Lad oplysningsvidenskaben gennemstrømme os.**

Godmorgen og velopstået. I dag er det torsdag den 18. februar 2021, og vi skal have morgenmeditation nr. 888. 888 tænk på at det er tre uendelighedstegn, eller tal 888. Det er også det guddommelige, det kan betyde guddommelig på det fysiske, det astrale og det lavere mentallegeme. Tænk på hvis vi opnåede guddommelig bevidsthed her i stedet for astral bevidsthed eller fysisk bevidsthed eller illusioner. Jeg kom til at tænke på astrallegemets natur med angst og frygt, som vi snakkede om i går. Lidelser, angst og frygt, det er, når man forblænder sine tanker ned i følelserne, så bliver det til blændværk. Mange mennesker tror kun på deres følelsers ophav, de kan ikke rigtig se igennem det, så i lang tid bliver man ved med at være styret af følelseslivet i alle henseender, og det tror man så, at det er det rigtige. Senere hen når man laver delpersonlighedsskemaer, så begynder man at kunne se både sit fysiske liv, sit følelsesliv, og man kan også begynde at se sjælslivet. Her kommer der en dobbelt forståelse, og senere hen skal det blive til enhedsforståelse, som ligger i sjælsbevidstheden.

Jeg kommer til at tænke på, for mange år siden i nogle af de første hold jeg havde på skolen her, da jeg underviste her inde i stuen, der var mange mennesker herinde, jeg holdt foredrag herinde, og vi havde fået bygget et nyt uddannelseshold op. Der var nogle af dem, som var virkelig forbundne i følelseslivet, der var virkelig angst og frygt til stede. Der var andre på holdet, som var fyldt op med illusioner, stolthed og bedrevidenhed. Det var en stor kontrast, fra nogle der var stolte og bedrevidende, som altid syntes, de skulle oversætte mit ordforbrug for at kunne være et mellemed til at kunne undervise mine elever. ”hold nu op med det” sagde jeg til dem, ”den virkelighed du har der, den er meget separatistisk. Det vi arbejder med er ikke det, du arbejder med, man kan sige, du er gået for langt ud i yderlighederne, i stoltheden og ambitionerne.”

En af de andre der var i gruppen, hun var styret af blændværk, og hun var meget, meget selvoptaget hvad hun mente, og hvad hun forstod. Det hun mente og forstod, det var det, gruppen skulle mene og forstå. Sådan havde de det begge to.

Så kan jeg huske, jeg var ved at bygge Stalden op. Da vi var startet på at mure fundamentet dernede, jeg havde lavet gulvene og ydervæggene, og nu skulle vi til at mure dernede. Vi snakkede om, hvordan jeg kunne tænke mig at lave det, så sagde han (mureren), det der den måde det skal mures på her, det gør man slet ikke mere, det er ikke det, man laver nu.”

”Nej, men nu vil jeg gerne have kvalitet, jeg vil have krydsforbandt.” ”Ja men det er nemmere med halvforbandt.” ”ja ja, det er rigtigt, men nu er det ikke dig, der skal lave det her, nu er det mig, der laver det, så jeg vil gerne have kvalitetsarbejde, og det ønsker jeg også med eleverne, kvalitetsarbejde.”

Så var der en dag, vi havde lavet noget fællesspisning, vi havde købt noget mad og forskellige ting. Så stod vi ude i køkkenet. I den ene side var der vegetarmad, og i den anden side var der mad med kød til ikke vegetarer. Så var der det, jeg sagde med blændværket. Ham mureren og mig vi stod ude i køkkenet og snakkede, og så tilfældigvis kommer hende, der var fyldt op med blændværk ud i køkkenet. Det eneste hun bemærker er, at da hun træder ud i køkkenet, så bliver der helt stille. Så springer hun op og siger, ”det er nok mig, I snakker om.” Hun hidsede sig op og blev fuldstændig vred. Så stod jeg og pegede på munden og tyggede lidt. Mureren havde lige stoppet en frikadelle i munden, og jeg havde taget ost, så vi stod rent faktisk og spiste noget mad. Men i hendes følelsesliv der troede hun helt sikkert, at når der blev stille, så snakkede vi om hende. Hun blev så vred og så utrøstelig, at hun skulle bare køre hjem, og det skulle være nu, fordi vi snakkede om hende. Jeg sagde, at

”det gjorde vi faktisk ikke, vi står og spiser.” Selv om hun kunne se ved selvsyn, at vi stod og spiste, så ville hun ikke tro på det, hun ville tro på følelserne. Det vil sige, at hver gang der blev stille i hendes hjem, så troede hun, at det var hende, der blev snakket om. Det udløste enorm vrede, at hun ikke kunne få at vide, hvad vi snakkede om. Jeg sagde til hende, at ”vi er ved at snakke om murerarbejde.” ”Nej I snakker om mig,” det blev hun ved med.

Hende der var stolt og bedrevidende, hun kom så ud i køkkenet og skældte ud på mig og sagde, ”du kan da godt forstå, at det er rigtigt, det hun siger.” ”Det synes jeg slet ikke, du skal blande dig i, for det første var du inde i stuen, og vi står herude.” ”Jamen der er nogen, der er nødt til at forsvare hende, og det er jeg nødt til at gøre, for der er ingen andre, der tør.” ”Du er nødt til at se, at nu er vi jo her og laver de her ting, men når du ikke ser hele virkeligheden, så er du nødt til at være passiv, og i det mindste lytte til det jeg siger.” ”Du skal lytte til hende, der græder, og er ulykkelig.” ”Det gør jeg jo også.”

Der kan man så se, hvordan skyld bliver puttet ind, skyld, vrede, bedrevidenhed, stolthed. Den ene kørte med de sårede følelser, blændværk. Det vil sige, man kan kun se sine egne problemer og bliver ved med at køre i angst og frygt. Den anden var bedrevidende med sin stolthed og foragt. Det var lige ringe begge dele. Det drejer sig om her, det er at udvikle kærlighed. De har brug for kærlighed begge to, og den kunne de godt få, og den skal de selvfølgelig have. Det blev der aldrig tid til, der var to vrede personer, der var fyldt op med blændværk og illusioner. Sådan ser man det virkelig tit, man tror på følelselivets natur eller intellektet.

Se nu på jer selv hvornår I selv render ind i sådan en astral følelse eller illusion. Så blændværk på følelserne det skal vi til at ud af. Det der blændværk, astralsystem hvis man ikke kæmper imod det, så kan det nemt vare hele livet, man kan have nedarvet mønstrene fra forældrene, fra forældrenes venner og bekendte. Det vil sige, sådan noget blændværk, hvis man ikke gør noget ved det, kæmper mod det, så fortsætter det liv efter liv.

Det er vigtigt at sige, at lige nu her sammen med mig Peter, der kan vi bremse den natur, og vi kan komme ind på sjælsplanet. Det er her, folk kæmper for at komme ind på sjælsplanet, for der har man ikke de begrænsninger, der har man ren kærlighed, tillid og forståelse. Det er lidt sjovt at se, at hvis man vil give folk noget, der er bedre, end det de har, så starter de faktisk med at protestere, fordi ”det kan ikke være rigtigt,” siger man så, ”når du snakker om sjælens egenskaber og de ting, så gør du mig jo forkert Peter.” ”Nej ikke forkert, det er kun, fordi du tror på de sårede følelser som den højeste bevidsthed, det er det, der er forkert i det, at man bliver fyldt op med blændværk og illusioner. Det skal være i ren kærlighed, ren tillid.”

Når vi har Coronaen, så er det jo rent faktisk en astral sygdom. Astrale sygdomme smitter hinanden gennem smerter, lidelser og betændelsestilstande, det er lungesygdomme og problemer. Lungeproblemer er jo et discipelskabs problem, det vil sige, at man ikke vil arbejde, som den discipel man er, man bliver offer for blændværk og illusion uden at kunne se klart. Man prøver at beherske frygten med tænkning, men det sindelag man har i sig selv, ændrer man jo ikke på, så det er sindets ændring, der skal til.

Det der var en god ide, det var at begynde at lære teosofi, esoterisk filosofi og psykologi, åndsvidenskab. Man skal faktisk trække sig ind i sin højere bevidsthed, og værktøjet vi har her, det hedder Raja yoga udvikling af tankesindet iklædt sjælsbevidsthed.

Det må da være dejligt at vide, at man kan komme til at sloges med det her liv efter liv, hvis man ikke gør noget ved det. Så fortæller jeg også med andre ord, at man er selvansvarlig, selvansvarlig for at man kan træde ind på den oplyste vej. Den oplyste vej, det er der, hvor Buddha fungerer. Han kom 500 år før Kristus, han kom med oplysningskræfterne, Kristus kom 500 år senere med kærligheden, han ejer også oplysningskræfterne. Jeg er der så i denne her tid, jeg kommer med åndens energi, der inkluderer kærligheden og oplysningskræfterne. Så

det går fremad for os, og jeg ønsker, det skal gå fremad for jer, vi kan nemlig godt, hvis det er det, vi vil. Tvivl, modstand, frygt og angst, jalousi det at have personlighedsopfattelse fastlåser os.

Jeg vil gerne i dag, der mediterer vi igen på oplysningskræfterne, som er fyldt op med ren bevidsthed, ren kærlighed, åndelig viljesenergi. Alt det vi arbejder med, er en fremadskridende proces, som skal integreres inde i os.

Jeg hørte lige i TV i går, at der var en kvinde, der var selvstændig, hun lyttede til sin intuition hele tiden for, hvordan hun skulle vejlede sine ansatte. Meningen hun arbejdede med, var god nok, men man kunne virkelig se, det var tillært, det var ikke integreret endnu. Ordene og det hele anvendte hun korrekt, men hendes integration var ikke 100% fuldført endnu. Men hun var på vej, og det var det bedste af det.

Vi er også på vej, det er også det bedste af det. Vi mediterer i dag på oplysningskræfterne, som jeg nævnte lige før, lad os gøre det. Fri for blændværk og illusioner men fyldt op med sjælsbevidsthed i stedet for. Lad kærligheden lyse, lad tilliden inspirere. **Lad oplysningsvidenskaben gennemstrømme os. Det sidste her kan være nøgleordene.** Medens I arbejder med det, så overfører jeg åndelig energi til jer. Lad lys og kærlighed erstatte blændværk og illusioner og lad kærligheden gennemstrømme menneskeheden til oplysthed og ny forståelse og visdom.

Jeg ønsker jer godmorgen og en fantastisk god dag i oplysthed kærlighed og tillid. Giv jer nu til at rykke ind i jeres ophøjede væren fyldt op med ren kærlighed og tillid.

Godmorgen jeg ønsker jer en fantastisk god dag. Tak fordi I lyttede med mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)