

Nr. 882 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 12. februar 2021

Nøgleord: **Jeg overfører til allersidst her en guddommelig velsignelse til jer.**

Godmorgen og velopstået fra jeres undervisning, det kan være, I har haft natlig undervisning i dag og måske kan huske det og anvende det i dag. Det er lidt spændende at se, hvad der har været. Det var Michael, der var på der, det var godt at se.

Se her hver eneste dag der får vi en ny chance for at anvende vores positivitet, en ny chance.

Se nu vil vi lidt fremad i livet, så er det vigtigt at være positiv, positiv opfattende, så gør det tingene meget, meget lettere. Man kan selvfølgelig også vælge at være negativ opfattende, så er det negativt det hele, og så kommer alle sygdommene frem, men lad os nu være positive i stedet for, og glæde os over den dag vi har i dag også.

Så i dag er det jo torsdag, er det nu det, nej det er fredag i dag, fredag den 12. feb. 2021, og vi skal have Morgenmeditation nummer 882.

Jeg havde sådan nogle specielle drømme i nat, der handlede om Frankrig. Jeg var ved at lave nogle ting i Frankrig, så jeg talte fransk, som jeg normalt ikke kan gøre. Men der var nogle specielle opgaver, jeg skulle lave i Frankrig nogle opløftende, positive opgaver. Jeg var sat ind der for ligesom at få tingene der til at fungere i en større helhed, og der kan man virkelig se, når man er sat ind et eller andet sted, hvor stor min træthed bliver i den fysiske bevidsthed, når jeg er på arbejde et andet sted, i en anden verdensdel, hvor jeg arbejder med den positive energi, kærligheden, tilliden og forståelsen. Det er lidt interessant at se, hvordan det er.

Her til morgen så tænkte jeg meget på at arbejde med positiv energi, men tankerne gik lige tilbage til, da jeg boede i Nykøbing Mors. Jeg boede på Lupinvej, der boede jeg en del år, tror det var fra min 28- års alder og så op til 40-årsalderen i hvert fald. Så der havde jeg det rigtig godt. Jeg havde meget modgang, men det ødelagde jo ikke mit humør. Det satte ikke mine aktiviteter i stå, fordi hver dag når jeg stod op, for at komme udenfor om sommeren, da kiggede jeg lidt på den stenhave, jeg lavede med blomster og lignende, så kiggede jeg på de forskellige blomster, og nogen gange var der nogle blomster, der lige åbnede sig om morgenen, og lige havde dug over sig. Jeg kunne se de forskellige farvespil, der kom, når solen lyste ned på planterne og på vanddråberne, og jeg kunne se, hvordan de changede de forskellige farver, se det pæne, det var sørme heldig, du kan se de her ting i sådan et godt billede med dig på arbejde, det var dejligt. Så tænkte jeg også på, hvor heldig jeg er at leve på den klode her. Jeg kunne virkelig se min opgave, jeg kunne se, hvordan andre mennesker de fungerede.

Jeg havde, lige overfor mig, der boede en nabo, der hedder Peter, ja Peter ligesom mig sådan, hans kone, og de havde to børn. Han var telefonmontør, og hun var sygeplejerske, jeg ved ikke, hvad de er i dag. Men jeg lagde mærke til en ting ved dem, at der var altid harmoni og glæde og rolighed og tillid og forståelse. De havde de to børn der, de skældte aldrig ud på dem, de var altid venlige og imødekommende, det var helt naturligt for dem. Jeg tænkte sådan tit på, ah han kan være lidt vattet ham der, han må være, sådan kan man da vist ikke være altid, men det var han. Så børnene fungerede i fuld harmoni og tillid, de skældte aldrig ud.

Så tænkte jeg prøv at tænke på, hvis man var opdraget i sådan et mønster. Det var jeg bestemt ikke opdraget i, men jeg har alligevel kunnet bevare den indre ro og tillid og kærligheden til mine medmennesker, så noget godt vidste jeg, der var inde i mig. Det kom lidt an på, hvordan vi så på tingene.

Lidt længere henne der boede der to andre naboer, og der var det modsat. Der havde de en datter, men faderen og moderen lever i disharmoni, faderen drak, og de havde valgt, ja det kan godt være det bedste job, men de arbejdede begge to på en fiskeindustri, hvor det første par han var telefonmontør, og hun var sygeplejerske. Der var voldsom forskel i deres jobtyper, og deres kommunikation til børnene, og den ene havde kun et barn. Så i den ene familie total harmoni, og i den anden familie det modsatte, og det giver også total prægning på det barn der. To af børnene lever i tryk og tillid, og den anden lever i utryk. Det barn der levede i utryk, blev altid stædig, vred, modvillig, fordi det var sådan forældrene var.

Så vi skal tænke på hele tiden, hvilket mønster lever vi i? Det mønster vi lever i, er jo et selvvalgt arbejdsområde, et studie for os i at arbejde med indre ligevægt, indre balance, så det er noget, man selv har valgt. Så kan man så sige, det liv man har valgt, det ligner forældrenes livsmønster, så det er jo sådan en anden ting. Hvis nu vi så siger, jamen vi kan se, de mønstre vores forældre lever i er ikke hensigtsmæssige, vi kan sige, det liv vi selv lever i, er ikke hensigtsmæssigt.

Men vi har jo vores frie vilje, vi kan ændre det igennem positivitet og livsglæde, det kan vi jo gøre, vi bestemmer jo selv det. Man kan også leve i angst og frygt, jalousi og mindreværd. Jamen så skælder man ud på alle, og skal have kontrol med alting, fordi man skulle nødig miste noget, man skulle nødig miste sine begrænsninger, dem holder man virkelig, virkelig fast i.

Det er der, healing kommer ind i billedet. Healing gør det, at man kan løfte sig ud af de mønstre, man er inde i og begynde at genanvende sin skaberkraft. Skaberkraften er sjælsbevidstheden, den har været der hele tiden, men man anvender bare ikke de muligheder, man har, man vælger begrænsningerne. Mange mennesker vælger begrænsninger, de vælger angst, frygt, had, ligegyldighed, uansvarlighed. De vælger de sider, fordi de har levet i de sider. Men vi kan erstatte dem, angst og frygt med kærlighed og tillid. Anvender man kærlighed og tillid som grundenergi, så vil det være vanskeligt at blive syg, så vil det faktisk være næsten helt umuligt.

De sygdomsting der kommer op, det er karmiske ting, der ligger fra tidligere liv. Men lever man i hadet og modvilligheden vreden hver eneste dag, og vil ikke forandre på det, så bliver det til kronisk sygdom. Kronisk sygdom det er noget lægeverden siger, jamen det må du leve med. I min verden er det bestemt ikke sådan. Der kigger jeg lidt på tankesindet, sit sjælelige liv, hvad der er meningen med ens livsopgave, og så føre folk ind i deres livsopgave for at kan se de sider de har at slås med. Det er nye indgangsporte til nye muligheder. Det er det, jeg siger, der er bagved hver eneste begrænsning, der ligger der en ny evne og nye kvaliteter, som ligger klar til udfoldelse.

Men livsmønstrene følger forhindringer ind i og træder ind i den dimension, hvor man er gearet til at fungere i, fordi man lever i den lidt tungere energi, der hedder astrallegemets bevidsthed i stedet for at leve i sjælsbevidstheden.

Det jeg prøver at give jer, hver eneste dag, det er den der indre frihed, som ligger i sjælsbevidstheden eller kristusbevidstheden, kærlighedsbevidstheden, den universelle bevidsthed. Det er den, jeg prøver at vise jer og give jer mulighed for at træde ind i. Jeg har så evnen til at kan hæve mange menneskers bevidsthed på en gang. Det er rigtig spændende at kan gøre det, det giver en fantastisk livsfylde. Man ved, at i dag har jeg nogle mennesker, jeg kan løfte over tærsklen fra et dårligere liv til et bedre liv. Det er spændende at tænke sådan, og det er dejligt at glæde sig til. Mange gange siger de ”Peter du kan jo operere lidt med din familie,” så siger jeg, ”ja min familie er ikke modtagelige for positiv tænkning, de lever i deres sygdom og begrænsninger.” Jamen jeg prøver altid igen på, om man kan løfte lidt, men så kan vi jo se, familien de er fuldstændig krumbøjet og ødelagt, og alt er ødelagt i dem, i den had og modvillighed der ligger derinde. Men de ser det ikke som had og modvillighed, de ser det bare som en krops skavankhed uden at tænke på, hvad der var årsagen til det.

Jeg så en familie på Mors, en familie, det er en familie lidt ude i familien, de virkede igennem selvinteresse, de købte altid de bedste biler, de skulle have det bedste af alting. Men det levede de godt i, men livsglæden i at

Kommenterede [CH1]:

dele den var ikke så udpræget, det var mere den selviske tanke. Så siger jeg, ”det der det fører til problemer, når I bliver ældre.” Så begynder jeg at snakke lidt om det. ”Jamen det vil vi sørme ikke høre på, vi har den og den læge, vi skal til.” Så sagde jeg til dem, ”så gør det,” siger jeg så. Men de ændrede ikke deres livsmønstre, det blev ved med at køre derinde, og så siger jeg, jamen det er jo skidt, at man kan ændre på det. Jeg så det helt tydeligt i sådan en familie, hvis nu de tog noget af deres overflod og gik ud og hjalp mennesker, som havde det svært, så vil de få det tilbage, de har brug for, som de ikke kunne se, det var kærligheden til sine medmennesker. De havde isoleret sig selv i deres rigdom, men det var i virkeligheden fattigmandstanker. Havde jeg haft muligheden, som jeg prøvede flere gange på så at sige, ud og hjælpe de og de der mennesker med det der, brug lidt af deres overflod, de mister ingenting ved det, de får noget hver gang, giv jer til at gøre det, så vil I få et bedre liv, et bedre liv. Det vil sige, et liv uden smerter og lidelser. Okay.

Så når man kigger på menneskeheden i det hele taget og ser, hvor mange lidelser der er, det er vi jo i alle sammen, i en eller anden lidelse, det kan vi ikke undgå, fordi vi lever på en smertens og lidelsens planet, hvor vi er ved at uddanne det, omdanne det til en kærlighedsplanet. Det der er vigtig for os, det er at anvende kærligheden, kærligheden, tilliden og forståelsen. Prøv nu at bestemme jer til at I laver en god gerning i dag. Det kan være, der er en side i jer selv, måske det der hedder kritisk tænkning, og så sige ”jamen det vil jeg eliminere, jeg vil lade være med at lade min energi løbe ind i kritikken men danne det over i tilliden.”

Vi er jo selv energistyret, vi kan selv styre, hvor energien skal løbe hen, energistyret af sjælen. Vi kan lade energien løbe ind i opbyggende tanker, opbyggende tanker er positive og helbredende. De negative tanker skaber sygdomme, smerter og lidelser, afstandtagen. Lad os bygge det positive. Vælg nu en af jeres begrænsninger og sige ”den der vil jeg arbejde med, eliminere, ændre den til en positiv egenskab.” I kan altid se jeres delpersonlighedsskema, hvor I har været iagttagere længe til jer selv og sige, ”jamen den der side skal jeg forvandle.” I kan selv finde sådan en god side. Når I finder den, så læg tillidens energi ind til at jeg ændrer den proces i stedet for at lægge modvilligheden og angsten og frygten, så sige ”jamen jeg er en tillidsskaber, jeg skaber tillid alle steder, jeg kommer hen.” Byg det eventuelt ind i jer, en tillidsskaber, tilliden til at leve, tillid til livet, en positiv fremtid. Tilliden er hele tiden oppe, og kæmpe mod modstand mod det onde. Kærligheden overvinder ondskaben, hvis vi tror på kærligheden. Kærlighed, tillid og forståelse igennem kærlighed og videregive kærligheden.

Jeg vil lige tilføje en ting, den der familie der boede oppe ved siden af mig naboer, hvor der altid var ubalance, vrede, had, manden drak, han døde af hans alkoholproblemer, før han blev 40. Konens frustrationer og bitterhed udløste kræftsygdom, og hun døde af kræft som 42-årig. Det er utroligt, hvad sådanne nogen begrænsningstanker kan give. Den anden familie lever stadigvæk og har det godt, børnebørn og fred og harmoni.

Jeg overfører til allersidst her en guddommelig velsignelse til jer. Det gør jeg lige nu overfører en guddommelig velsignelse, og jeg ved, I kan forandre den verden, I lever i og jer selv. Det er en evne, vi har fået med os fra vores fødsel, en evne til forvandling, til nytænkning, spontanitet og livsglæde. Bestem jeg til her i dag, at I vil tage det allerbedste frem inde i jer selv og videregive det.

Så vil jeg gerne sige godmorgen til jer og tak. Vi har alle evnen til at helbrede, det er en evne, vi har fået med os, inden vi blev født, den bygges op igennem kærlighed og tillid, forståelse. Den inderste kim inde i os, det er det guddommelige. Godmorgen til jer allesammen, jeg ønsker jer en god dag i selvfornyelse og tillid og forståelse. Tak fordi I lyttede med. Godmorgen og tak.

Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen, godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk