

Nr. 880 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 10. februar 2021

Nøgleord: Ansvarlighed og positiv tænkning.

Når vi kigger på de to ottetaller, så ved vi, det er uendeligheden. To gange uendelighed to gange otte og så et nul og så en sol. To gange uendeligheden og så solen, solenergien det lyder spændende at tænke på.

I aftes havde vi en rigtig god dag på skolen, folk var kvikke, de var lærenemme, og de tog ansvarligheden til sig efterhånden. Lige i starten vil man ikke tage ansvarligheden for sit liv, da vil man køre sine gamle mønstre, hvor tingene ikke bliver. Mange siger, "jamen skal jeg forandre mig, jeg vil gerne forandre mig, det er vældig positivt." Så siger jeg, "når du så har forandret dig, så er det vigtigt at nedskrive din forandring, fordi ellers glemmer du din forandring." "Så går der et lille stykke tid, så står du samme sted igen og bøvler med de samme problemer." Det betyder, vi skal være ansvarlige, vi skal være ansvarlige for vores liv. Vi skal huske, der er kun én, der tænker inde i vores univers, det er os selv. Vi skaber nøjagtig de tilstande, der er inde i os, og det vi videregiver til andre. Vi kan sige, "er jeg i balance med mig selv?" "Er jeg kærlig opfattende?" "Er jeg kærlig kommunikerende?" Hvis man opdager, det er jeg ikke, jeg tænker negativt, jeg tænker med vrede, jeg tænker med irritation og kritik. Hvis man tænker i begrænsningstanker, så bliver man begrænsningen. Så vi er selv ansvarlige for, hvordan det fungerer, om vi har positive mennesker omkring os, om vi kan indgå venskaber med kærlighed, eller vi lægger afstand til andre mennesker. Nogen siger, de har nok i deres eget selskab. "Fint" siger jeg så, "er du glad så?" "Nej, hvad er der at være glad for?" I stedet for at sige, det er et fantastisk liv. Jeg kan trække vejret hver eneste dag, jeg kan skabe glæde og velstand omkring mig.

Der kommer mange mennesker og vil lytte til mig, og vi kan snakke sammen i alle mulige områder. Vi kan gå ind i forskellige dialoger, ikke fordi jeg siger, jeg ved det hele helt 100%. Men vi har muligheden for at skabe velstand omkring os. Vi kan nytænke i de positive tanker. Så vi er selv ansvarlig for, hvordan vi fungerer. Vi er sandelig også ansvarlig for, vi er også selv ansvarlig for vores helbred. Hvis vi nu ikke gør noget for at træne kroppen på nogen som helst måde, så forfalder kroppen. Går vi nogle lange ture ind imellem, så styrker vi vores bentøj og vores hjerte og vores vejrtrækning, cykler en tur eller hvad vi nu gør. Læg glæden ind i det andre mennesker kan jo ikke være ansvarlig for, hvordan du har det. Det er kun dig selv, der kan det.

Det der er vigtig at tænke på er, at man ikke skal benægte undervisning, lærdom, visdom. Det skal man ikke skælde ud på, fordi man har det dårligt med sig selv. Mange mennesker har det virkelig dårligt med sig selv og ser kun sig selv som en fiasko og bliver ved med at bære nag og bliver ved med at ligge i de negative følelser og siger, "det er fint, du sagde dengang og dengang og dengang." "Hvornår var det?" "Det var måske for 10 år siden, da sagde du en eller anden ting. Jeg kan huske det endnu, som om det var i går." Det er fordi, man fodrer en negativ ting med sin livsenergi, man kan dreje det rundt og sige, hvad var det, der blev sagt? Hvilken forståelse. Hvor meget kan man huske af noget, der tidligere er sagt, hvis man ikke har skrevet det ned. Nogen gange kan man have misforstået tingene, og det kan man leve på hele sit liv.

Jeg ser mange gange to mennesker, som gerne vil holde af hinanden, men de siger hele tiden, at den anden først skal vise, at vedkommende vil holde af mig. De kan komme til at vente på hinanden i årevis, uden der sker noget. Man går bare og venter og venter på, at der skal ske noget nyt. Ens partner skal gerne sige et par søde ord til én. Det har jeg set mange gange, når jeg har klienter, så går de og venter på hinanden i stedet for selv at tage ansvaret og så prøve at være lidt udadvent og kærlig. Vis kærligt hensyn til hinanden. Tænk på at universet har skabt os. Universet den åndelig intelligens. Glem problemerne og skab en ny kodning, omkode sit tankesind til at være positivt, imødekommende, venlig og behagelig. Hvis man ofte er vred, negativ og kritisk, hvad sker der så med folk, har de lyst til at være sammen med én? Nej de ved jo aldrig, hvornår de får et negativt udbrud.

Den der går i negativiteten opdager ikke de negative udbrud. Hvis man går som indre iagttagere, så kan man se både det negative og det positive. Nu prøver vi at arbejde med positivitet hver dag, være positiv i vores opfattelse. Vi ved jo, at blodet er bærer af livsglæde, livsglæde og kærlighed. Mister vi blodet, så render livet fra én. Vi kan gå tør for blod, så dør vi også.

Min bror ville også forcere sit liv, han havde en sygdom, og han brugte en masse blod hele tiden i hans kemoprocesser. Han skulle have tilført blod hele tiden. Til sidst løb han tør for blod, han fik ikke tanket blod hurtigt nok. Det vil sige, blodet er bærer af livsenergi, livsglæde og kærligheden. Når blodet løber fra én, så er der ingenting hjertet kan pumpe med, og så er der ikke noget liv mere. Så det er vigtigt at have livsglæden til at fungere og kærligheden. Vi skal selv være ansvarlige. Vi kan ikke tage det uansvarlige tankesind frem og så tro, at tingene forandrer sig. Hvis man har et negativt tankesind, så bliver tingene ringere, end det det var før. Men har vi et positivt tankesind, og vi tør udtrykke positivitet og glæde os over det, glæde os over at skabe muligheder så er det noget helt andet.

Når jeg arbejder med at legemliggøre Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys, den skabende intelligens. Når jeg bare siger det som ord, så har det ingen værdi. Hvis den indre opkobling er på, hjerteenergien er med, medfølelsen, omsorgen for mine medmennesker, rørtheden, tilliden og glæden er tilstede i ens liv, og man siger de samme ord, så har det en helt anden virkning for menneskeheden. Det betyder, at det udviklingsstadium jeg er kommet til, det er det, jeg kan videregive igennem, når jeg så arbejder med jer og ved, hvordan det er. At hvis man efterhånden går fra sjælelig inspiration til åndelig aspiration, så sker der noget helt andet.

Så lad os leve som sjæle. Det betyder, vi arbejder med kristusbevidstheden, kærlighedsbevidstheden. Lad os leve i nuet og tage ansvarligheden til os, ikke leve i frygten for Corona. Coronaen er beregnet til at hæve vores bevidsthed på. I stedet for at tænke gennem angst og frygt begynd at tænke på kærlighed, tillid og forståelse og sige alting har en årsag. Hvis vi mennesker har kørt alt for langt i den forkerte retning, og kærligheden ikke har været tilstede, så ser man virkelig mange gange, at når der kommer naturkatastrofer, hvor vi ikke længere kan håndtere det længere, så ser man den gode vilje i folk, de kan hjælpe hinanden på tværs af hudfarve og race. De har noget godt inde i sig selv. Nogen gange skal der så store ting til for at udløse det positive i mennesket. Vi kan lige så godt gøre det frivilligt og udvise kærligheden til hinanden i stedet for, at man føler sig tvunget til at gøre det. Lad det være naturligt, lad kærligheden sejre og være ansvarligt for det vi gør. Lad kærligheden strømme igennem os.

I dag skal vi meditere på ansvarlighed. Ansvarlighed, positiv tænkning, vores kraftorsenergi og bevidsthed. Ikke bare en gang imellem, men hele tiden. Det jeg prøver at arbejde med hver eneste dag, er sjælens for at få sjælens udtryksform til at ske, som er kærligheden, skaberkraften, alle de positive egenskaber. Det er ikke så vanskeligt, det er kun vanskeligt, hvis man holder fast i sine begrænsninger. Når man gør sine begrænsninger til sine bedste venner, så er det svært at komme af med sine begrænsninger. Lad os nu sige at de begrænsninger vi har, kun er der for at forandre vores tankesind for at gøre dem positive.

Vi mediterer på ansvarlighed, livsglæde, kærlighed og tillid. Det er enkelt og virkningsfuldt. Mens I arbejder med det, så overfører jeg energi til jer. Livsenergi, livsglæde, kærlighed, tillid og kærlig forståelse. Prøv at tænke på de hjemløse lige nu, tænk på frostene, tænk på de der ingen steder at tage hen. Tænk på vi kan hjælpe dem. Vi kan være ansvarlige overfor hinanden. Kan vi nu give folk ansvarlighed for nytænkning i deres egen bevidsthed med kærlighed og tillid, ikke fornægte det, men lad kærligheden sejre.

Husk når vi tænker i negative tanker, så fordrer vi skyld. Så siger man, det er din skyld. Det er det ikke, man er selv ansvarlig for, hvordan man tænker. Lad os tænke positivt.

Nøgleordene i dag er ansvarlighed og positiv tænkning. Det er faktisk til allersidst, når folk siger, de har prøvet alle ting, og tingene forandrer sig jo ikke i mit liv. Jeg bliver ved med at være syg og dårlig, jeg skal have en løsning udefra. Men hjælpen kommer faktisk indefra. Jeg har mange klienter, der kommer til mig, når al håb er ude, så kan jeg bygge deres kærlighed ind igen. Det de har glemt at bruge er kærligheden, og sjælen er magnetisk, det er sjælen, der fornyer det. Man skal over i den ubetingede kærlighed over i tilgivelsen, barmhjertigheden og være venlig og imødekommende som en naturlig proces. Så den energi I har kan hæve jer ud af begrænsningen og omdanne begrænsningen til livsenergi og livsglæde.

Så skal vi til at sige godmorgen i kærlighed, tillid og forståelse. Anvend ansvarligheden, tak fordi I lyttede med.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk