

Nr. 879 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 9. februar 2021

Nøgleord: Kærlighedskilden i Guds hjerte.

Godmorgen i dag er det tirsdag den 9. februar 2021, og vi skal have morgenmeditation nr. 879.

Nu håber jeg, det er blevet en lille smule bedre det hele, det skulle det gerne.

Det har ikke sneet hernede i nat, men det blæser stadigvæk, men vi må jo lade vejret være, som det er, det eneste vi kan ændre på, er det indre vejrlig inde i os selv. Det vil sige, inde i os selv kan vi have højt humør og være rigtig glade og spontane, den mulighed har vi jo hele tiden, vi har muligheden for forvandling inde i os.

Jeg prøver igen at sige, at huset her er et åndeligt hus, et sjæleligt hus. Det vil sige, at når I kommer ned til mig, så kommer I faktisk hjem, I kommer hjem ind mod Faderens hus, vi kan sige, at kærligheden og livsglæden er tilstede her. Man kommer selvfølgelig også med alle de ting, der er ufuldendte inde i en selv, det er ens personlighedsopfattelse, der er ufuldendt, så man kommer faktisk altid her til sidst, når man har haft nogle store problemer i sit liv. Jeg ser rigtig mange klienter, der i tidens løb er kommet her, når man faktisk er opgivet andre steder, når de har haft lang tids sygdom, så kommer de ned til mig, så siger de, ”Peter kan du ikke lige løse det her for mig?” Jeg får næsten aldrig længere disponeringstid, end når de kommer ind ad døren og kommer de 4 til 5 m hen til mig, så siger de, ”har du ikke en løsning på det?”

I stor udstrækning så har jeg løsningen, for jeg kigger på deres aurafelt, kigger på deres evner og kvaliteter, og kigger på deres egen opfattelse er ligesom gået forkert i forhold til deres livsopgave. Når jeg så kigger på de ting og begynder at ”sætte dem på plads,” på den måde der er i overensstemmelse med deres sjælsbevidsthed, og det de har besluttet sig for at udrette i det liv her, så begynder tingene at gå op i en højere enhed. Så kommer der igen en frigørelsesproces, fra de sygdomme som ligger der, hvis karmaherrerne tillader det. Man kan jo også have været så lang tid på afveje, at det er virkeligt svært at komme ind i det positive igen. Men jeg plejer altid at være optimist, det er jeg stadigvæk for at se alle muligheder.

Jeg kan jo gøre det, at jeg tilfører mere liv, end det man har, mere livsglæde, større sjælsbevidsthed, mere kærlighed, større forståelse. Jeg kigger jo altid på, hvad er sjælens hensigt, og hvor lang tid har man gjort det, at man ikke har levet i sin sjælelige hensigt. Jeg er inde og overvejer hele tiden det ene eller det andet, hvad skal der til for at komme videre?

Når man så begynder at genetablere forbindelsen til det indre liv igen, så sker der altid store forandringer i måden at fungere på. Står man urokkelig fast i tingene, så kan det være, at sjælen har opgivet at komme videre, og så er man faktisk på vej ud af sin inkarnation i stedet for. Der er altid det, at når jeg overfører energi, og legemet responderer på energien, så er det ikke nu, man er på vej ud af livet, så er man på vej ind i livet igen. Det er lidt spændende at se på, hvordan det ser ud.

Vi kan jo sige, at når man kommer ind på skolen her eller ind til mig, så er I kommet hjem igen. Så det jeg arbejder med, det er at sætte sjælene i vækst, jeg giver jer muligheder igen, jeg giver jer valg igen. Jeg snakker om, hvad der skal til. Det kan være, der ligger nogle specielle opgaver, man skal til at udføre, for ligesom at dreje den kurs man går i. Der er altid nogle opgaver, der ligger, og så betyder det, at vi bare går i gang med opgaverne.

I dag mediterer vi på kærlighedskilden i Guds hjerte, kærlighedskilden i Guds hjerte. Prøv at være bevidst om at jeres sjæl har en hensigt med jer. Det der er vigtigt er ikke at gå på afveje. Når man begynder at blive aspiranter og disciple, så er vejen jo udstukket, at arbejde med det der hedder Kristi tilsynekomst. Kristi tilsynekomst

betyder også, at vi vokser igennem vores sjælsbevidsthed. Det vil sige, hvis der er nye erkendelser, de nye erkendelser skal vi videregive.

Vi mediterer i dag på Kærlighedskilden i Guds hjerte og sjælens hensigt. Medens I nu arbejder med det, så overfører jeg åndelig energi til jer. I skal huske på, at Buddha kom med oplysningskræfterne og Kristus med kærligheden, og jeg kommer med den åndelige viljes energi og bygger den sammen med kærlighedsenergien og den åndelige intelligens. Vi arbejder med fornyelse, I arbejder med forandringsprocessen.

Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys, den skabende intelligens, tilgivelsen, barmhjertigheden, harmløsheden, sindsro i samarbejde med Kristus, Hierarkiet og alle disciple, Mestrene, Sanat Kumaras ashram og mange andre ting uden for vores solsystem, som er med til at hæve vores klodes bevidsthed. Jeg formidler indsigt og visdom til alle. Pas nu godt på det jeg siger til jer, vær om det med kærlighed, tillid og forståelse. Når I værner om det, jeg siger til jer, så åbner jeres bevidsthed sig for Guds kærlighed, I kan træde ind i himmeriget. Vær om det jeg fortæller jer altid, prøv om I kan være harmløse inde i jer selv, når jeg fortæller om budskabet, missionen og visionen jeg kommer med, hvor vi er ved at skabe et nyt rodracesystem, en ny stor udvikling hvor det er telepatien, der er kommunikationsmidlet. Det er vigtigt ikke at fornægte kærligheden, kærlighedskilden fra Guds hjerte.

Noget af det første der sker, når man legemliggør Guds kærlighed, man er sikker på, man er ved at modtage energien, og for mange vil det være en kæmpe modstand på forandring. Andre mennesker er hengivne ind imod den sjæleligåndelige aspiration. Når vi arbejder i den ophøjede bevidsthed, eksisterer personligheden ikke, den har ingen magt, der er ingen mindreværd, alle de selvkritiske tanker eksisterer ikke, jalousien er væk, der er ren kærlighed og ubundethed til ens højere bevidsthed. Vi bygger helt enkelt på et element, der hedder, at vi er ved at udvikle os til at være sjælsstyrede personligheder. Prøv at tænke på når man siger: ”Fader ske din vilje, ikke min vilje,” tænk på hvilken virkning det har på vores bevidsthed.

Vi mediterer i dag på **kærlighedskilden i Guds hjerte, det er også nøgleordene i dag.**

Nu vil jeg gerne sige godmorgen til jer og ønske jer en fantastisk god dag i harmoni og livsglæde, kærlighed. Jeg overfører velsignet energi til jer alle en indre tryghed i blæsevejret her til morgen, samtidig siger jeg kørs forsigtig, kørs efter forholdene.

Godmorgen og tak fordi I lyttede med, mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk