

## **Nr. 878 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation mandag den 8. februar 2021

Nøgleord: **Meditation på Sirius.**

Godmorgen i dag har vi en ny dag igen, en dejlig ny dag, mandag den 8. februar 2021 morgenmeditation nr. 878. 8.2. hvad siger det mig? Det siger mig forresten, at det var der, jeg skulle ind og starte på at genoprette en virksomhed, den var ikke rentabel mere, 1990 det er jo mange år siden.

Nå, vi har jo også en form for en udviklingsvirksomhed her, men det er ikke helt det samme. Vi prøver allesammen at tænke meget på vores gruppemedlemmer, og snakke lidt med dem om hvordan og hvorledes det går, om der er gang i det hele eller ej. Jeg sad og tænkte på i gamle dage, når det var søndag, så gik vi oftest i kirke for at høre lidt til Guds ord og kærligheden, så samledes man om det. Det vil sige, man var troende.

Vi kan jo også samles lidt her hos mig og sige, at vi er troende inden for kærligheden, vi vil gerne have kærligheden til at vokse, det gør den kun ved at lægge bevidste tanker på det, at den skal vokse. Når vi tænker i livsglæde, kærlighed og kærlig forståelse og tænker på sine gruppebrødre og søstre på skolen, så betyder det, at man kan begynde at tilnærme sig mere til sine gruppemedlemmer end ellers. I de her tider her er det vigtigt at komme så meget som muligt for at bygge ligevægt op og fastholde sin indre opkobling ind imod vores guddommelige væren.

Det er vigtigt at sige, ”lad mig komme afsted, er der en tid til mig, er der en plads til mig?” ”Hvordan og hvorledes ser det ud, hvordan kan jeg være med til at hjælpe mine medmennesker, vores gruppemedlemmer, hvordan kan vi få det til at fungere bedst muligt, jeg har jo tiden til det, jeg har rent faktisk tiden til at lave tjenestearbejde til at hjælpe og forstå hinanden i et lidt mere åndeligt perspektiv, end jeg udfører til daglig.”

Så tænker jeg lige, hvordan opfatter I lige det her budskab? Er det noget, I kan gå ind for, at være mere aktiv deltagende i den gruppe vi går i. Nogle af jer er vældig aktive, det er vældig fint, andre steder hænger det lidt, det kan vi jo rette op på.

Nu her de forskellige morgenmeditationer, nogle af dem har måske passet helt 100% på dig, der sidder og lytter. Den og den var god. Lav en markering ved den, sig f.eks. nr. 472 den var virkelig god, og så find en mere der var god, og find også en der ikke var så meget i, så prøv at have sådan tre morgenmeditationer I kan se essensen i og begynd at meditere på dem og se, hvad de kan bringe jer af nytænkning og nyudvikling.

Når vi så tænker på, nu her ligger der 878 morgenmeditationer, det betyder også, at der er undervist 300 timer i morgenmeditationer, der skulle nok være lidt budskab at hente i dem, som vi kan videreudvikle os på gennem tjenestearbejde, meditation, kærlighed, tillid og forståelse. Der har været mange emner, og der bliver fortsat mange emner,

Når vi ikke er i kirke, så kunne vi give os til lørdag eller søndag at finde nogle af de der meditationer, som kunne få en værdi i jeres liv, dem her fokuserer jeg på jævnlig.

I dag mediterer vi på solen Sirius, lad os gøre det. Lad os sende vores bevidsthed til Solen Sirius, til Det store hvide Broderskab af mestre der findes her på Sirius. Lad os lægge vores opmærksomhed ind på det.

Det der er vigtigt at tænke på er, at vi er sjæle, vi er Solengle, der mediterer indadvendt mod Sirius, Det store hvide Broderskab. Læg lys og kærlighed ind her. Luk jeres smukke øjne og mediter på Sirius. Vi ved, vi har sommetider rejst i gruppeformation fra skolen her, vi har siddet og mediteret i gruppefusion, det kan vi også forestille os, vi gør i dag og bygger energiformationen op mod Sirius og ind i Sirius, ind i selve planeten eller stjernen. Vi har nogle gange kommet og tilbudt vores hjælp til Det store hvide Broderskab på Sirius, det kunne være en god ide at gøre det igen.

Hvis nu vi tænker på, vi har et broderskab på Sirius, og vi har et broderskab her på skolen, hvor vi arbejder med åndelige emner, indre velstand og livsglæde. Vi forestiller os, vi tilbyder vores hjælp til solen Sirius, til mesterhierarkiet, forestil jer hvad vi vil give af hjælp fra skolen her. Vi siger, vi repræsenterer skolen her, og hvad vi vil give som gruppe til mestrene på solen Sirius. Læg jeres opmærksomhed ind på det, og sig hvad vi kan tilbyde. Læg så jeres eget engagement ind om det bare er noget, man siger og tænker, eller vil man virkelig gøre det, der skal til.

Jeg kan huske, da jeg tidligere arbejdede i Egypten som indvier, da havde man også dengang en magtstav til at skabe nye indvielser og udvikling med og fremtidig udvikling, det værktøj har jeg stadigvæk. Jeg kan give tingene gennem overførsel af energi, gennem mit hovedcenter til jer til øget velstand på kloden og i jeres bevidsthed.

Vi forestiller os, vi prøver at hjælpe menneskeheden op i et større gear, en indre kærlig forståelse, hvor man mediterer i helligdommen. Vi prøver at bare en del af os er bevidst på Sirius, og holder den del af vores bevidsthed fast der med nogle dybe vejrtrækninger ind imellem. Så tænker vi på, hvad vi bygger på her på kloden, om vi virkelig bygger på, at vi skal have en bedre klode, eller om vi ingenting gør, eller meget sporadisk. Der er utrolig meget, vi kan gøre, vi ved, når vi mediterer på Sirius, og vi har tilbudt hjælpen, så kan vi tage derfra og rejse ned gennem verdenerne og være til stede her over Healerskolen i Sønderjylland, og se de her aktivitetsdevaer som står over skolen her for vilje/kraft, kærlighed/visdom og aktiv intelligens. Vi kan give et lille bidrag, med det vi ønsker at medvirke til, det vi kan nå ud fra, den indsigt man har, ud fra det sjælen kan realisere. Men når vi tænker på, at vi kan udvide bevidstheden konstant, så kan vi tage mere viden med os ind i vores dagligdag. Vi kan fungere som oplyste sjæle, når vi tænker på, at det er det, vi ønsker at gøre. Vi kan skabe indre ligevægt.

I denne her morgenmeditation er der nogen steder, jeg ikke har bygget forbindelsen helt lige igennem. Det betyder, jeg har lagt en opgave ind til jer, hvor I kan se, der mangler et forbindelsesled der. Der kan I prøve at lægge jeres kraftords energi ind, og så koble de områder som mangler. Prøv at være bevidste om at I må lave den opkobling igennem jeres sjælsbevidsthed. I må gerne prøve at få tingene til at fungere.

Jeg vil gerne ønske jer en fantastisk god dag, og tænk på at skaberkraft i fysisk manifestation er ubegrænsede midler, ubegrænsede muligheder. **Nøgleordene kan være meditation på Sirius**, det kan vi tage i dag.

Godmorgen jeg ønsker jer en fantastisk god dag, lad lys og kærlighed være jeres ledestjerne.

Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)