

Nr. 877 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 7. december 2021

Nøgleord: Shambalakraften går også direkte til Hierarkiets mestre, der hænger sammen med Buddha, med Kristi tilsynekomst.

Godmorgen, nu prøver vi en anden telefon, det er den, der ikke er så meget lyd på, vi må tage til takke, med det vi har. Det er først på tirsdag, det bliver lidt bedre, end det er nu. Vi må se, hvordan vi kan gribe det an. Undskyld den korte udsendelse i går, men der var ikke mere funktion.

I går snakkede jeg lidt om Shambala, det vil jeg også gøre i dag. Shambala er et kæmpestort energicenter, det største energicenter vi har på vores klode med Sanat Kumara som overhoved. Han kommer fra Venus fra et andet system for at hæve klodens bevidsthed. Vi kan sige, at i Sanat Kumaras ashram, der ligger den største viljesenergi på vores klode. Viljen til at realisere den guddommelige plan på vores klode. Derfor er det nærliggende at tænke lidt på det, så man kan sige, den store kærligheds og viljesenergi er tilstede i Shambala. Det hænger meget sammen med planetlogos.

Når vi begynder at arbejde med energien, så er det der, den åndelige viljesenergi er tilstede. Den åndelige viljesenergi, det er den, jeg prøver at realisere hver eneste dag. Det betyder, når jeg giver energien, så bliver jeg meget mere tavs, indadvendt, fordi det er det store broderskab jeg er inde at kommunikere med og også andre systemer udefra, hvor jeg modtager bevidsthed igennem.

Den tavshed der opstår ved det, som jeg har inde i mig selv, når jeg mediterer på og bygger sammen med det, det giver en forøget livskraft på vores klode og en ændring i vores nuværende situation.

Den tavshed vi normalt får som personligheder, det er en tavshed, når man går ind i de sårede følelser, så er man fastlåst i de sårede følelser, så vil man ingenting, man bliver stille, vred, kritisk og irriteret. Det er ikke den tavshed, jeg snakker om, det er en bevidsthed i vores indre væren, hvor Guds viljes energi, lyksaligheden hvor alting er tilstede, og hvor der udgår et kæmpestort spændingsfelt fra.

Shambalas råd hænger også sammen med solen. Solens energi strømmer direkte ind i Shambala i Gobi ørkenen. Jeg mener, der er temmelig varmt der, det har måske ikke så meget med det at gøre, men området er varmt og ophedet.

Vi mediterede i går på Shambala, det kan vi også gøre i dag, så vi kan sige, at i Shambalaenergien er vi fri for illusioner og blændværk, det er ren bevidsthed, ren energi der kommer ind, men det hænger sammen med realisering af den guddommelige plan på vores klode.

Det jeg prøver hver eneste dag, det er at legemliggøre Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens, jeg prøver på at legemliggøre det hver eneste dag, så vi kan arbejde for et større formål, end det vi gør i dag.

Shambalakraften går også direkte til Hierarkiets mestre, der hænger sammen med Buddha, med Kristi tilsynekomst. Så det er højspænding, vi har med at gøre, som ligger inde i vores hovedcenter, inde i hjertechakraet i hovedcentret, som hænger meget sammen med vores vilje til at gennemføre den guddommelige manifestation på vores klode. Så nogen gange skal man tænke lidt større end kun at tænke på sig selv, når ens egen lille personlighed spænder ben. Man skal begynde at tænke på et lidt større formål med sit liv

Når man begynder at komme lidt i kontakt med de her ting, så begynder man også at tage gruppeindvielse. Men for at det kan ske, så skal den enkelte selv tage en større bevidsthedsudvidelse, fordi ellers er energien ikke mærkbar i vores sind eller vores hensigt.

Så hensigten i enkeltheden ligger i Shambalas bevidsthed, realiserer simpelthen den guddommelige manifestation. Når jeg snakker sådan til daglig om udvikling, og jeg siger, at den energi jeg sender ud, hvor langt når den ud? Hvor langt hen kan vi videregive en åndelig hensigt? Hvornår stopper den? Jeg siger mange gange, I skal prøve at videregive det på Face Book eller noget andet. ”Ja,” siger I, ”jeg har ikke tid, jeg har så mange andre ting, jeg skal gøre først og fremmest.” Det vil sige, at personlighedsinteressen er større end at skabe velstand og udvikle bevidsthed. Så siger man, det har man ikke tid til, det har nok heller ingen værdi, jeg er bange for, hvordan andre folk ser det, når jeg sætter navn på, og det er mig, der videregiver tingene. Prøv at tænke på jeg videregiver hver eneste dag, og ved at det har en stor betydning for menneskeheden, for udviklingen i sig selv, prøv at tænke på hvor enkelt det er, hvis man vil anvende en højere bevidsthed i sin dagligdag.

Så i dag mediterer vi på Shambala, Guds viljesenergi, kærlighedsenergi, guddommelig intelligens. Det mediterer vi på i dag. Når vi begynder at meditere på det, så tænk på at det er vigtigt ikke at putte det ind i illusioner og blændværk, fordi så forstærker vi fordrejningssløret i vores bevidsthed, men vær helt åben overfor det jeg prøver at videregive i stedet for at tage afstand. Prøv at sige ”okay jeg vil prøve at udvikle mig til den indre ledelse, Peter han får og hjælper os med, så vi kan udvide vores bevidsthed i dagligdagen, være et ydende, voksende kærlighedsaspekt.” Vi har mange ting, vi kan ændre på, og der er mange ting, vi skal ændre på.

Shambala, Sanat Kumaras ashram, Planetlogos, lad os prøve at meditere på det.

Jeg arbejdede lidt i går med den kærlige forståelse, tålmodighed i sin opfattelse. Det er vigtigt, at det er tilstede ikke gøre os passive men gøre os aktive.

Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys, den skabende intelligens og den guddommelige hensigt. Jeg ser jer alle for mig, når I er tilstede på skolen her, jeg ser ind i Sanat Kumaras ashram, jeg ser også ind i Sai Babas ashram og tænker på helliggørelsen af den indre visdom og lyksaligheden er tilstede. Jeg mediterer i direkte kommunikationslinie fra Shambala, fra Solen, Sollogos, Hierarkiets mestre, Kristus, Kærlighedsavataren, som trækker de oplysende kræfter, kærlighedskraften, viljesenergien.

Jeg arbejder som Solavatar og med videregivelsen af kærlighedsaspektet, den skabende intelligens og viljen til at realisere den guddommelige plan igennem vores hovedcenter, og viljesenergien vi trækker op fra rodcenteret. Jeg tænker på jer alle med glæde og respekt, jeg kender jeres sjæls hensigt, og det jeg bygger hernede på skolen, er en gruppeformation af jeres sjæle, som modtager Herrens velsignelse.

Jeg anvender lige her mit kraftord, jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds hensigt, Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens. Jeg kommer med den guddommelige åndelige viljesenergi og evnen til at udvikle lederne i den næste rodrace, hvor kommunikationsmidlet er telepati.

Det der er vigtigt, når man arbejder med meditationen er, at man har en fast indre opkobling, en indre opkobling. Når den er tilstede, når selve morgenmeditationen kan være tilstede i opbygningen i vores indre bevidsthed, så kan vi begynde at realisere det udadtil i en dobbelt fusion, en dobbelt mutation. Det betyder, man tager et bevidsthedsskridt ud over sin fatteevne, vi muterer ind i et større bevidsthedsområde, hvor muligheden for at tage en udviklingsproces er tilstede, et forceringstrin som skaber lighed og balance, når vore hjerter er rene af kærlighed, tillid og kærlig forståelse.

Jeg legemliggør Guds kærlighed til jer og til menneskeheden. Vi prøver at give energi til landenes præsidenter, ledere for at udvikle den altfavnde kærlighed som er tilstede i vores indre.

Ydermere tænker jeg lidt på nordlysbuen, indvielsesvejen, indvielser, stjerneportaler, indgange til andre universer og solsystemer, alt er inde i en højere bevidsthedsudvidelse.

Jeg skal lige huske at gentage, at det er søndag den 7. februar 2021, morgenmeditation nr. 877. Lyt til den flere gange, lav lidt notater til det og lyt igen, ikke bare falde i søvn og smide tingene væk, lav et fordybelsesarbejde, fordyb jer lige nu, lige nu er der mulighed for at udvikle jer indefra fra jeres højere bevidsthed.

Godmorgen til jer, jeg ønsker jer en fantastisk god dag i glæde, kærlighed og lyksalighed, tillid og kærlig forståelse. Godmorgen hav en fantastisk god dag, tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk