

Nr. 875 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 5. februar 2021

Nøgleord: **Herlighedens håb.**

Godmorgen i dag er det fredag den 5. februar 2021, og vi skal have morgenmeditation nr. 875.

Jeg spekulerede lidt på her til morgen, at man altid kan være venlig over for andre mennesker, starte med at være venlig og imødekommende. Det er sådan en god ting at gøre. Det kan virke helt naturligt at være venlig og imødekommende og se det bedste i alle mennesker. Forestil jer at vi alle sammen har masser af gode egenskaber, vi skal bare begynde at bruge de egenskaber hver eneste dag, det er en rigtig god ide.

Jeg kigger sommetider på, at det legeme man har, det kan man helliggøre med venlighed, kærlighed og positivitet.

Jeg tænker sommetider på, når jeg laver healing, giver healing, at jeg har det legeme, jeg har her, hvis nu jeg bruger det indre livs bevidsthed, min ophøjede bevidsthed hvor jeg er forbundet med universets bevidsthed og begynder at tale derfra med ophøjet væren inde i mig selv. Det betyder så, at jeg kan begynde at helliggøre mine egne handlinger. Når jeg helliggør mine handlinger, så betyder det, at det legeme man har, det er helliggjort. Man taler igennem venlighed, kærlighed og imødekommenhed.

Når man taler igennem de ting, så har man forandret sit legeme. Der begynder at blive samklang, med det inderste man har i sig selv, den inderste ene, det guddommelige aspekt, sjælsaspektet. Når man taler igennem kærlighedsaspektet og åndeligheden i os selv, så har man helliggjort sit legeme, så kan det bruges til at lave rituelle handlinger. Man kan legemliggøre det indre liv gennem sin krop og sin bevidsthed. Det vil sige, at når venligheden og kærligheden er til stede, i alt det man foretager sig, så har man helliggjort sit legeme, så kan det udtrykke Guds kærlighed.

Jeg har set mange gange, når jeg har hjulpet folk, så er mit legeme blevet helliggjort. Det vil sige, at Guds indre liv strømmer uhindret igennem mig. Jeg er kun udtryksformen, jeg åbner bare min mund og taler gennem kærlighed, tillid og forståelse, så begynder der at ske noget helt, helt andet, man har helliggjort sit legeme. Jeg tænker på, hvor mange gange det er sket, det er sket rigtig mange gange. Efterhånden er det en fuldstændig naturlighed, at man udtrykker kærlighedsaspektet, hvor der er venlighed, kærlighed, tillid og forståelse. I skulle prøve at helliggøre jeres legeme, helliggøre legemet, jeres eget legeme og bruge jeres eget legeme til helliggørelse af Guds liv her i den fysiske verden. Det er meget interessant at være iagttagere til sin egen udvikling samtidig med man videregiver det, og samtidig med man ser andre mennesker vokse, igennem den handling man foretager sig. Det er en forlængelse af det guddommelige liv, og legemet er fyldt op med ren kærlighed.

Jeg er ved at bygge nogle nye rum op, hvor det udelukkende er kærlighedsenergien, der bliver anvendt. Åndeligheden, kærligheden, den intuitive bevidsthed, at ren viden er tilstede og legemet helliggjort i en hellig handling. Det er godt at bygge sådan et rum op, hvor lyset er tilstede, og man er ansat af universet eller i det mindste af Hierarkiets mestre.

Når man helliggør sine tanker og sin bevidsthed, taler igennem den bevidsthed, skriver sine indre informationer ned, så bliver ordene helliggjort på jeres papir, så bliver et almindeligt hvidt stykke papir mere gyldent, mere lysende, bogstaverne lyser, og igennem det skrevne ord ligger der et indre livsforløb i en helliggørelse af Guds liv. Det er den mulighed, man har, det vil sige, at når andre mennesker læser teksten

igen, så begynder de at mærke en helliggørelse i deres eget liv. Prøv at tænke den mulighed har vi hver dag at helliggøre det skrevne ord, det talte ord gennem venlighed og kærlighed.

Jeg har mange gange opladet vand, helliggørelsen i vandet. Når man drikker helliggørelsen, så begynder man at blive smertefri i de forskellige områder inde i legemet, hvor der er problemer, ja selv inde i tankesindet, tankesindet mildnes, fyldes på med kærlighed.

Forestil jeres papir bliver til gyldent papir med gyldne ord, de bliver forgyldt af kærlighed. Derfor er det så vigtigt, at skrive tingene ned, forgyldte det med kærlighed. Forestil jer når man begynder at arbejde på den måde, så på et tidspunkt vil jeres skrevne ord gennem kærlighed komme til at ligge i de Arkaiske optegnelser, hvor menneskeheden senere hen kan få glæde, af det arbejde I udfører. Derfor er det vigtigt at udføre det, fordi om 2000 år er det måske lige nøjagtig den stemme, og den tekst man leder efter, til videre fordybelse af det liv der er om 2000 år ude i fremtiden. Tænk på det har stor betydning.

Så lad os skabe den udvikling der skal til for at hæve vores klodes bevidsthed. Forestil jer at det er naturligt på det tidspunkt at rejse med den indre bevidsthed ud i de forskellige universer. Men noget af den tekst I kommer til at formulere nu bliver brændstof til ny tænkning senere hen, det har en stor værdi.

Men lige nu der synes man jo, at det ikke er noget, man gider gøre, for det har ingen betydning. Når man synes, det ingen betydning har at skrive det ned og sende det til mig, så betyder det, at man ikke helliggør sit eget legeme, sin egen bevidsthed, men man lader bare tingene stå til, man skaber ikke spændingsfeltet, og man bliver ikke magnetisk. Derfor er det nødvendigt at lave tingene, der er brug for det senere hen som grundmateriale, ligesom når man læser hvid magi eller andre ting. Det er I stand til nu, når I får de forskellige energioverførsler af mig, så kan vi bygge et nyt udviklingssystem op. Derfor er det vigtigt at komme på skolen og lære noget omkring den intuitive bevidsthed. Chancen er der lige nu, begynd at glæde jer over den visdom jeg kan tilføre jer allesammen som en naturlig proces i legemliggørelsen af Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens. Lyksaligheden. Jeg legemliggør Guds kærlighed, den skabende intelligens, og jeg kommer med den guddommelige, åndelige viljesenergi til at bygge vores legemer op med vores udstråling og vores bevidsthed.

De ting jeg snakker om indtil nu prøv at finde en passage der, som I kan anvende i jeres kommende meditation, som I skal til at udføre. Lyt fra begyndelsen og indtil nu og find den passage I synes, der er interessant, så læg opmærksomheden på det, læg opmærksomheden ind omkring kærlighedsenergien i jeres hjerter, og læg den passage ind I kunne mærke, der var energi i til jer. Når I gør det, så vil jeg begynde at legemliggøre den bevidsthedstilstand inde i jer.

Medens I bygger på det, så overfører jeg en åndelig velsignelse til jer, og lige nøjagtig det som I lægger jeres opmærksomhed på. Når man begynder at være helt bevidst om det, så kan man synke ind i kærlighedsaspektet gennem hjertet, ind i hjertet og ind i Guds liv. Vi kan flytte vores værens tilstand ind her, det gør os elskværdige og kærlige, medfølende. Vi bliver til herlighedens håb, vi bliver til det lys, menneskeheden søger. Når hjertet er fuld af kærligheden, er munden også fyldt op af kærligheden og tankerne, øjnene, bevidstheden. Der opstår et helt andet liv inde i os, det er bygget sammen med Guds kærlighedsliv, helliggørelsen igennem vores tankesind som bliver helliggjort gennem guddommelig handling.

Denne her morgenmeditation er vigtig at høre mange gange, måske en fem seks gange i dag, læg bevidstheden ind i de forskellige passager, lav jeres notater til hver gang I gør det og send det til mig. I den forbindelse vil jeg bygge en ny livsform op for jer selv og for andre mennesker. Herlighedens håb. **Herlighedens håb er nøgleordene i dag.**

Godmorgen til jer, jeg ønsker jer en fantastisk god dag fyldt op med herlighedens håb.

Tak fordi I lyttede med, mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk