

## Nr. 870 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 31. januar 2021

Nøgleord: **Tro og tillid.**

Godmorgen velkommen op til overfladen. I dag er det søndag den 31. januar 2021. Så i dag kan vi rigtig glæde os, jeg har kigget lidt udenfor i dag, der ligger den første sne, så har det været dejligt, at man har sin snemaskine i orden med kost på og det hele, det får jeg jo nu nok gjort.

Men det går jo fremad, og jeg tænkte meget over de mennesker, som går på skolen, og dem jeg ikke ser så tit, om de nu får lidt mediteret derhjemme og arbejdet lidt dybere med deres sjælelige, åndelige liv. Det gør de nu nok et eller andet sted, måske.

Jeg sidder altid om morgenen og laver morgenmeditation, og så slutter jeg altid med tak. Og tak det betyder, man modtager, undervises med glæde, tillid og forståelse, man er glad ved det nye, man skal lære. Og mange gange har mennesker problemer med indlæring af nye ting, fordi det kan være svært at lære noget nyt, det kan være en overbevisning, hvor selvværdet er glemt. Men hvis nu vi siger, jeg lærer det nye med lethed, smidighed og kærlighed og tillid. Jeg får stor glæde i at erhverve mig ny viden, det er dejligt at tænke sådan, der sker i hvert fald noget andet, når man glæder sig over ny viden og ny tillid. Så det er godt at bekræfte, at man dur til noget. Tror man på sig selv, så er der mange muligheder tilstede, vi skal have tro og tillid. **Tro og tillid det er et af nøgleordene** for at komme videre, tro og tillid.

Jeg kan huske, da jeg startede skolen her, der sagde folk, ”jamen du kan da ikke tro, at du kan købe sådan en nedlagt bondegård sammen med din kone og så begynde at lave healing sådan et sted, det kan du da ikke tro, kan gå Peter,” og min familie var skeptisk. Jeg siger jo, ”jo det skal nok gå, jamen hvorfor kan det ikke komme til at gå?” ”Peter, du kan da ikke flytte til Sønderjylland og så bare starte der, og så sige at nu vil du begynde at lave healing og arbejde med psykologi og clairvoyance, det kan man da ikke Peter, det kan du da godt forstå, at det går jo ikke.” Så siger jeg, ”det du argumenterer med, det er sådan set vældig, vældig godt,” siger jeg så, ”det er også rigtig,” siger jeg så, ”i din bevidsthed, men jeg har tillid og tro på, at tingene kan ændre sig, så jeg arbejder med livsglæde, kærlighed, tillid, kærlig forståelse. Jeg har tillid til det nye, jeg har tillid til, at det virker.”

Tilliden er en guddommelig egenskab. Man har tillid, troen det er, at man fæstner sin bevidsthed ind mod guddommeligheden. Det betyder så, når man virkelig tror på det, man tror på, ja så kan man lave forandring, så man er åben overfor universets overflod. Så kommer der en stor livsglæde ind, livsglæde, kærlighed og tillid. Man får ligesom en støtte i sit liv, når man virkelig tror på det, man skal gøre. Så tro og tillid er en forudsætning for at komme videre, og så har man målrettethed med sine tanker, man målretter dem. Min målretning var at hæve menneskehedens bevidsthed. Så siger man, så er der ubegrænsede kunder, der er ubegrænsede muligheder. Så det der er vigtigt, det er, at har man kærlighed, tillid og forståelse, så kommer der en forandring. Der ligger også en indre støtte, i det man foretager sig. Det betyder også, der kommer overflod igennem dig selv, når man arbejder med tro og tillid og kærlig forståelse.

Det der er vigtigt, det er at lade livsglæden flyde. Der kan komme modgang ind imellem, men modgang er også en styrke, fordi man kan give sig til at overvinde modgangen med kærlighed, tillid og kærlig forståelse. Det er vigtigt, at man er der, og det vil så sige, at masse af de sygdomme som forhindrer en er kun beregnet til at give videre indsigt og give nytænkning. Det er ikke noget, man holder fast i, det er noget, der er foranderligt i vores bevidsthed. Vi kan forandre vores tanker, vores tankestrømninger. Vi kan få det til at fungere, fordi vi er skabt til at forny os, vi er skabt til øget velstand. Som jeg siger, velstand på alle planer det er et godt liv, godt helbred,

kærlige forhold man er i, kærlig forståelse, man kan endda få økonomien til at flyde, fordi kærlig forståelse er også aktivitet. Jeg plejer at sige, skaberkraft i fysisk manifestation er ubegrænsede midler, ubegrænset indsigt. Så lad os arbejde med ubegrænsede muligheder, indsigt. Lad os sige, det tror vi på, og vi har tillid til fremgang. I fremgangsprocessen så lader man tingene videre til de mennesker, der er omkring en, vi skal videregive informationsmængden. Alt det der beriger os igennem sjælelig indsigt, skal man anvende til videregivelse, man videregiver informationsmængden. Når vi siger, vi er villige til at lære noget nyt, vi er villige til at bruge sjælens skabende natur, vi har villigheden til at være i en indre væren, lukke op for livets overflod og videregive af overfloden, når man videregiver, jo mere får man.

Meditér i dag på tillid og tro, opbygge det sammen med vores kraftord, så sker der en forandring. Så kommer jeg til at tænke på trobekendelsen, jeg kan nu ikke lige huske, hvordan den var eller er.

Vi mediterer i dag på tro, tillid, kærlig forståelse, og ved vi er solengle. Solenglen er helbreder, og solenglen er skaberkraften, og solenglen er visdom, solenglen er guddommelig. Kærligheden ligger i vores hjerter, tilliden ligger i vores øjne, troen ligger i vores hovedcenter, viljekraften kommer fra vores rodcenter. Fornyselsen kommer indefra, den altfavnende kærlighed er inde i os, barmhjertigheden, overbærenhedsenergien, glæden og tilliden.

Jeg fik lige et billede af at sidde inde i himmeriget med vores guddommelige far. At sidde herinde i himmeriget, vide vi er elsket af vores guddommelige far, være tilstede her i ydmyghed, kærlighed og tillid og troen på det evige liv. Vide at vi er beskyttet.

Mens I nu arbejder med det, så overfører jeg tillid, tro, kærlighed og visdom til jer og den skabende intelligens. Jeg tror på det bedste, I har inde i jer selv, jeg ved, I er sjæle, der er skabt til et formål at videreudvikle jer selv, videreudvikle menneskeheden, vores klodes bevidsthed.

Prøv nu at få den opfattelse inde i jer selv, at I er en, I altid kan, man kan stole på, hvis man siger, at lokummet brænder, hvis man siger det samme, det udtryk at andre mennesker altid kan stole på en selv, fordi man har tillid til sig selv. Tillid og tro betyder, at man kan komme ind til hvem som helst og få et godt råd, godt råd. Husk på vi har overskudskapacitet hver dag. I hviler i centrum af al kærlighed, både hos vores far i himlen, men også her på jorden. Vi kan være mange steder samtidig, vi har ubegrænsede muligheder igennem tillid, tro, livsglæde.

Jeg glæder mig til dagen i dag og se, hvad den kan bringe. Vi kan ikke få sådan en god dag igen, som vi havde i går. Der havde jeg nogle fantastiske mennesker her på skolen, som virkelig talte fra hjertet. Dejligt at opleve og se sammensmeltningen af energien, personbevidstheden, se de indre styrker folk har. Det er en glæde at tænke på, og det er en glæde at tænke på, at sådan en dag i dag får vi også i dag i nytænkning, glæde, tro og tillid.

Jeg siger tak, fordi I lyttede til, med til den her morgenmeditation, og tak fordi I er der.

Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Jeg vil gerne ønske jer en fantastisk god dag. Husk I har alt og kan give alt. Vi er født heldige. Godmorgen og tak og hav en fantastisk god dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)