

Nr. 869 Godmorgen til alle:

Morgenmeditation lørdag den 30. januar 2021

Nøgleord: Hjertet er det guddommelige.

Godmorgen, godmorgen. Der er lidt tekniske problemer, så er det godt, Inga hun kunne lige hjælpe mig her. Tak for det. I dag er det jo en frisk ny dejlig dag, det er lørdag den 30. januar 2021, vi skal have morgenmeditation nummer 869. Okay.

Se vi har jo snakket meget om renhed i hjertet, renhed i hjertet. Det betyder, når der er renhed i hjertet, så kan man videregive det guddommelige, de guddommelige indtryksskilder kan strømme igennem os. Vi ved, når vi fungerer hver dag, så har vi mange, øh, tankestrømninger igennem os. Lad os lige sige de her tankestrømninger det er ligesom en lås, en lås af hjerteenergien, kærlighedsenergien. Vi ved, når vi har en lås, og når vi drejer den ene vej, så låser man døren op. Det vil sige, man kan låse den op for hjerteenergien, og drejer man den anden vej, så låser man op for personlighedsopfattelsen. Det er lidt mærkeligt at tænke på, at vi selv bestemmer, om vi vil låse op til sjælsstyret eller til personlighedsopfattelsen. Er det ikke lidt sjovt at tænke på? Vi bestemmer selv, hvor meget vi drejer på nøglen. Så når man drejer med nøglen, så er det jo tankesindet, man drejer i en bestemt retning.

Hvis nu vi siger, at nu ønsker vi at være oplyste, oplyste mennesker, jamen så drejer vi os selv ind i det, der hedder visdomshallen, hvis vi drejer den anden vej, så drejer vi ind i uvidenhedens hal. Men det er os, der bestemmer, hvad vej vi drejer nøglen, om vi vil være oplyste, eller vi er bundet til begrænsningsverdenen. Der kan vi spekulere lidt på og sige, "hvad vej ønsker jeg at dreje nøglen, vil jeg åbne for lys og kærligheden i mit sind, eller vil jeg have den lukket og være i uvidenhedens hal?" Der er selvfølgelig en mellemfase, der hedder lærdommens hal, hvor man kan lære en masse ting i for at komme videre. Skolen her der kan du lære en masse nye ting, du kan lære nytænkning, positiv tænking.

Nu her i den her tid for jer der går på skolen, det vil være meget, meget fornuftig at lytte til morgenmeditationerne hver dag for at holde energien oppe, for ligesom at være i kærlighedsaspektet hver eneste dag. Når I er der, så betyder det jo, at I begynder at blive mere immun overfor sygdomme, fordi sygdomme hænger sammen med personlighedsopfattelsen, sygdomme hænger sammen med hæmmet sjælsliv. Det kan også være, man måske forestiller sig, at vores klode og det man fungerer med på kloden kører i en forkert opfattelsesgear, og så kan man så sige, jamen når vi arbejder på, at vores klode skal blive en guddommelig planet. Selve den guddommelige planet er det blå lys. Jordens aurafelt er jo kærlighedsenergien, så lad os sige at vi begynder at anvende kærlighedsenergien, i alt det vi foretager os. Så ser det jo helt anderledes ud, hvis alle mennesker er positive, meget positive og jeg tænker i positive vendinger, i at man kan hjælpe hinanden uselvsk. Så er der utrolig mange sygdomme, virusvarianter som ikke kan hænge på, der ligger igennem alle de her virus igennem angst og frygt. Men det er vigtigt for os at hæve vores bevidsthed ind mod den guddommelige væren.

Jeg tror simpelthen, at det her er jo en stor global ændring, man har på kloden til at få en mulighed i nytænkning, i sjælsbevidstheden. Prøv at tænke hvis alle mennesker drejede nøglen ind mod renhed i hjertet, renhed i hjertet, kærligheden i Guds sind. Er det ikke fantastisk, der kan man dreje nøglen?

Nøglen er vores tankesind, så de strømninger der ligger på de kosmiske verdener, det er jo lidt fantastisk at tænke på, at her på vores klode har vi ubegrænsede muligheder. Det er godt nok en smertens og lidelsens planet, og det er fordi, man bliver ved med at lide i, at man ikke følger den indre retningsviser ind mod sin ophøjede bevidsthed.

Lad nu lys og kærlighed, fred erstatte de negative tankestrømninger. Det er det, vi mediterer på i dag, lyksalighed, kærlighed og tillid til en erstatning af sine negative opfattelser. Lad os prøve at meditere på det. Renhed i hjertet, den kærlige opfattelse. Hjertet er det guddommelige, og de kosmiske energistrømninger strømmer igennem klodens aurafelt. Vi har mange ting, vi kan udvikle hver eneste dag med kærligheden i hjertet. Når vi mediterer på kærligheden i vores hjerter og renheden i vores hjerter, så mediterer vi rent faktisk på det guddommelige. Det giver en enhedsfølelse, at vi alle er guddommelige, og kærligheden er i vores sjæle, kærligheden er sjælen.

Det der er vigtig, det er at have hver eneste dag at have sådan en morgenstund, hvor renheden i vores hjerter kan vokse, og kærligheden kan strømme uhindret. Vi ved, at hjertet er en stor muskel, der har brug for at blive brugt, det er det samme, som der er brug for at anvende kærlighed hver eneste dag.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens. Jeg kommer med den åndelige viljesenergi til en fast beslutsomhed til at styre følelseslivet og skal gennemstrømme den kosmiske bevidsthed, det er vores klodes bevidsthed. Så i dag kommer vi til at se Jan og Claus, Yvonne og Lisbeth. Husk at anvende jeres kraftordsenergi så meget som muligt. Jeres kraftord er en del af kærlighedsenergiens udtryksform.

Så er det såmænd bare at sige godmorgen til jer allesammen og ønske jer en fantastisk god dag i tillid, kærlig forståelse. Godmorgen og tak, og tak fordi I lyttede med.

Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk