

Nr. 868 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 29. januar 2021

Nøgleord: Fred, lyksalighed, ansvarsfuldhed og oprigtighed.

Godmorgen. I dag er det jo en ny dag, i dag er det jo fredag den 29. januar 2021, og vi skal have morgenmeditation nummer 868. Okay. Så det er jo godt nok så lige her.

Se jeg tænker sådan på her, at det var ikke den bedste meddelelse, vi fik i går, at der er lukket ned helt indtil den 28. februar. Det er rigtigt skidt for systemet på mange måder. Jeg har faktisk rigtig stor medfølelse med alle de mennesker, som ikke kan få tingene til at fungere rigtigt mere. Det er rigtig skidt. Men vi må jo så arbejde imod det, med fred, lys og ubetinget kærlighed. Når vi har lyset og kærligheden inde i os selv, så kan vi hæve os over de tilstande, der er i vores samfund, så det er godt.

Jeg har lige prøvet Jans telefon her, jeg ved ikke 100 procent, hvordan det virker, fordi jeg har ikke rigtig forstand på at bruge telefoner, men jeg håber det går så stille og roligt. Okay.

Det vi skal prøve på her og nu i den her tid, det er at bevare den indre ligevægtighed, den indre ligevægtighed kan skabe balance, eller er balancen, så det er den, vi bygger på den indre balance. Hver gang jeg har min rengøringspige, så siger jeg altid til hende, "er du lykkelig?" Den har I hørt mange gange. Men fred og lyksalighed det kommer jo indefra, inde i os, inde i vores højere bevidsthed. Så det kan være en god ide at meditere på fred og lyksalighed, det kunne altid give lidt fornyelse inde i os, en fornyelse.

Jeg tænker også altid på, at inde i os der ligger det guddommelige, det ligger inde i os allesammen, det guddommelige. Men fungerer vi i guddommeligheden, eller fungerer vi i begærlivet? Kan vi se det positive i alle ting, eller er det utrolig svært? Lige nu er tingene svære at se, det er svært at se den situation vi står i på klodebasis, ja Corona sygdommen, men det er også en bevidsthedsåbner, hvor vi kan se, vi er nødt til at udvikle nogle andre egenskaber.

Vi kan begynde hver især at meditere lidt på fred og lyksalighed og ansvarlighed. Skal vi prøve at meditere lidt på fred og lyksalighed og ansvarlighed og oprigtighed, de der fire ting, det er også det, der er **nøgleordene i dag fred, lyksalighed, ansvarsfuldhed og oprigtighed.**

Samtidig med at vi arbejder med det, så vil jeg overføre nøjagtig det samme i form for energi, som det I mediterer på, det vil have en stor virkning. Fred, lyksalighed, ansvarlighed og oprigtighed den bevidsthed vil jeg overføre til jer, mens I sidder og mediterer på det, og det virker, fordi vi er alle guddommelige indvendige. Så den indre kardon vi har til hinanden med kærligheden, kærlighedskilden i Guds hjerte.

Mediter i dag på fred, lyksalighed, ansvarlighed, oprigtighed.

Uha ja det var det, den telefon.

Vi mediterer i dag på fred, eller på fred, lyksalighed, ansvarlighed og oprigtighed. Når vi tænker på, at alle har den guddommelige livsgnist og livsenergi inde i os, guddommelige kærlighed er tilstede i alle.

Prøv at forestille jer, hvis vi alle sammen legemliggør ansvarligheden, oprigtigheden, lyksaligheden og freden på vores klode, så vil alting se anderledes ud. Forestil vi lever i den oprigtige kærlighed hver eneste dag, og vi aldrig har ønske om at såre andre. Vær tilstede i tilgivelsens lys, i tilgivelseslyset, det er der, vi mediterer på fred, lyksalighed, ansvarlighed, oprigtighed. Jeg overfører energi til jer allesammen, en åndelig velsignelse.

Hvis vi yderligere mere tænker på, at hvis vi er Herrens sendebud, vi har fået de her betroelsesegenskaber, det der er vigtigt, det er, at vi legemliggør dem alle sammen. Det betyder, vi giver det videre, den udvidede bevidsthed giver vi videre til vores medmennesker. Vi bliver ved med at arbejde med det, indtil det kommer ud af munden på dem, som det første der ligger i deres tankesind. Så har det fået en integration i den næste person. Og så er det der, det har fået den oplysthed inde i jer selv. I begynder at tro på jeres egne evner og kvaliteter. Jeres evner og kvaliteter er en videregivelse, videregivelse af den guddommelige kærlighed.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer og så ønske jer en fantastisk god dag i lys og kærlighed og tillid. Tak fordi I lyttede med.

Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk