

Nr. 867 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 28. januar 2021

Nøgleord: Vi mediterer på kærlighedsenergien i vores hjerter, hjertecenteret i hovedcenteret.

Godmorgen Annette Barsø. I dag er det jo torsdag den 28. jan. 2021, vi skal have Morgenmeditation nummer 867. Okay.

Det er lige dejligt at meddele, vi havde en fantastisk god darshan aftes med højt humør, spontanitet og livsglæde, kærlighed. Så det er dejligt at se, at man når nye niveauer inde i sig selv og kan skrælle lagene af, så vi kommer ind til vores intuitive bevidsthed.

Når nu vi tænker sådan lidt på den intuitive intuition, så kommer jeg til at tænke på, at da vi var børn, helt små børn, da var vi også intuitive væsener, der kom fra himmeriget og havde fået en ny inkarnation, hvor der var meget bevidsthed indadvendt. Men alligevel vidste vi ikke, hvad det var, fordi vi havde ikke rigtig lært at udvikle vores tænkeevner. Men som børn der efterligner vi jo altid forældrene, vi efterligner vores forældre. Som helt lille der er man helt ren og klarest i sin opfattelse.

Jeg kan huske, der blev altid sagt derhjemme, ”ja af børn og fulde mennesker der skal du nok få lov at høre sandheden.” Det havde ikke så meget med vores intuitionsvæsen at gøre. Men vi skal se på de prægninger, vi har fået af vores forældre. De prægninger de ligger jo inde i os på et plan, vi ikke rigtig har kontakt med, vi er ikke i kontakt med vores instinkter og vores indtryk, vi har fået som helt små, men vi har prøvet at se, om vi kunne begynde at fungere ved at fungere i og efterligne, vi efterligner forældrene. Som helt små der kan man jo ikke se, om forældrene de er fejlfri, eller hvad de er, vi efterligner bare som helt små. Når vi så senere hen først begynder at finde ud af, om der er oprigtighed i vores forældres følelser og tanker, hvis der ikke er det, så opstår der forvirret hed.

Jeg kan huske, da jeg var barn, og lyttede til dem jeg havde omkring mig, da havde jeg det svært med det, fordi jeg kunne mærke deres tanker ligeså tydeligt, som de havde sagt tingene. Det var lidt svært for mig altid at kende forskel på, om det var deres tanker, jeg hørte, eller deres følelser jeg oplevede, når de virkelig havde åbnet munden eller ej. Det var lige tydeligt.

På et tidspunkt så begynder man at tilpasse sig, så meget at man lægger slør på sig selv, fordi man opdager, at det gør forældrene. Forældrene er måske ikke oprigtige i det, de siger, de foregiver det for at være noget andet, end det de er. Så opstår der en forvirret hed inde i barnet. Så et barn har brug for renhed, kærlighed, tillid og forståelse. Efterhånden så lærer børnene at tilpasse sig så meget, fordi de vil gerne holdes af, de vil gerne forældrene holder af dem. Men hvis forældrene ikke holder af sig selv, kan lide sig selv, så har barnet jo et problem, fordi man vil gerne efterligne forældrene.

Jeg oplever mange gange, at folk ikke vil tro på deres egen sandhed, deres indre beviser, bevidsthed, og kærligheden inde i dem selv var ikke oprigtig. Jeg oplever mange gange det, der hedder utro, utroværdig, utroskab, at jeg får indsigt i, når folk bliver utro. Der kan du se det helt tydeligt i deres øjne og deres aurafelt, er man nu oprigtig, eller er man uærlig? Som børn kommer vi altid til, æh, til at tilpasse den situation, fordi vi tror også, at det er os, der er noget i vejen med. Vi har ikke rigtig lært at skelne endnu mellem faderens bevidsthed, moderens bevidsthed, vores egen bevidsthed, det er først noget, det kommer undervejs. Vi har ikke lært, ligesom forældrene at lægge mange masker på. Masker det vil sige forskellige ansigtsudtryk, hvor man skjuler det, der er det vigtigste nemlig at give kærlighed. Det kan være, det har været umulig for børnene at give

kærlighed fra sig eller undskyld forældrene. Hvis det har været umulig for forældrene, fordi de aldrig selv har lært at modtage og give kærlighed, så kan man ikke give det videre.

Når vi så tænker på, da vi lå i moderens mave, og vi var under total indflydelse af moderens bevidsthed, det ligger også som en prægning i vores bevidsthed, en stor, stor prægning i vores bevidsthed. Det betyder mange gange, at de tanker og følelser vi oplever er ikke vores egne. Hvis forældrene ikke har lært at være glade og spontane og ikke skulle passe på sig selv hele tiden, så mangler man friheden i vores liv, fordi der er altid noget, der bliver holdt tilbage, der er noget, man aldrig siger, og det kan man jo mærke som en energiform. Er man så nødt til, er man så i stand til at se, hvad det var, der var årsagen, til man ikke var oprigtig, så er det jo et fantastisk gode at skal aflæse folk senere hen i livet, så ved vi lige nøjagtig, hvad det handler om, lige nøjagtig hvad det handler om. Så de evner jeg fik udviklet der, de ligger inde i mig stadigvæk, så man kan se på folk, om de har været ærlige eller bliver uærlige. Nogen gange så ser jeg det i en samtale med mig, at de er uærlige. Det er ikke så behageligt at kigge på, og det kan altid være lidt svært at få dem til at komme ind i oprigtigheden igen, fordi der mangler kærligheden til sig selv.

Men nu i går der arbejdede vi meget på skolen med spontanitet, livsglæde, kærlighed, kærlig forståelse, tillid, tro og andre ting. Det betyder, når man kan ligge der, og man går derfra og ind imod sin højere bevidsthed, så begynder der at ske frigørelser inde i sin egen fastlåsthed. Fastlåstheden forsvinder stille og roligt, fordi kærligheden til livet, kærligheden til sjælen, til solenglen som også er sjælen begynder at vokse, og så skræller man lag af igen. Vi skræller nogle af de låsninger af, man har haft tidligere.

Det kan være en god ide at begynde at være bevidst i vores hjertechakra og blive fyldt op med kærlighed, tillid og forståelse. Når jeg nu siger altid læg nu tilliden ind til det, jeg gør og for at vise jer igennem undervisning, så man lægger tilliden ind her, så betyder det, at når I lægger tilliden ind til mig, så vil jeg sende den energiform tilbage, der hedder tillid til jer. Jeg ved nøjagtig, hvad I har brug for for at komme videre i jeres liv.

Jeg kunne desværre opleve i mit liv, hvor min far han ikke var tro overfor sig selv og min mor, så tænker jeg på, hvordan og hvorledes skal jeg få mine forældre til at forstå hinanden. Det var en vanskelig opgave for et barn, men jeg begyndte allerede ved to-treårsalderen at se, hvordan det kunne lade sig gøre, og jeg arbejdede med det siden.

Det er altid dejligt at vide, man har en indre vejleder. Sin indre vejleder er vores sjæl, vores solengel. Den ligger inde midt i hovedet, der er ingen begrænsninger, der er ingen fordomme, der er kun ren kærlighed. Den kærlighed der ligger inde i hovedet, hjertecenteret i hovedcenteret, det er ren kærlighed, ren viden til os og visdom. Når I lægger bevidstheden inde i jeres hjerter og går ind i hjertets væren, som er ren kærlighed.

Forestil jer I kan trække vejret igennem jeres hjertechakra. I oplader jer selv med kærlighed, tillid og forståelse. Når I giver jer selv lov til at åbne jeres hjertes energi for mig, så vil jeg tilføre åndelig energi, så I kan blive et åndeligt væsen, I kan blive det rene og det klare, ligesom da I var helt små.

Når man så lægger bevidstheden fra hjertechakraet op til hjertechakraet i hovedcenteret, I prøver at være jeres kraftords bevidsthed her, samtidig med I er en solengel, og jeg er tilstede sammen med jer inde i jeres hovedcenter, så vil jeg formidle den guddommelige kærlighed til jer, som har en rensende virkning på alle jeres lemmer, som fører til større oplysthed, livsglæde, låsninger slipper.

Vi mediterer på kærlighedsenergien i vores hjerter, hjertecenteret i hovedcenteret. I kigger på jeres kraftords energi og eventuelt den sidste energioverførsel I fik af mig, og jeg er tilstede inde i jer. Jeg kan løfte jeres bevidsthed og jeres væren ind i de åndelige verdener. Og læg taknemmelighed ind i jer selv, ind i selvet som er sjælen, taknemmelighed for at man kan være tilstede i indre udvikling. Jeg overfører en åndelig velsignelse til jer lige nu. Jeg oplader jer med den åndelige viljesenergi, som jeg kommer med for at tilføre verdenerne nye

dimensioner. Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens. Jeg kommer med den åndelige viljesenergi, viljen til at realisere.

Så er vi kommet dertil, der hedder, at jeg ønsker jer en fantastisk god dag fyldt op med kærlighed, tillid og forståelse, og tænk på at vi var oprindelig intuitive væsener, og vi vil blive det igen. Godmorgen til jer allesammen, tak fordi I lyttede med. Jeg ønsker jer en fantastisk god dag.

Det var så Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk