

Nr. 862 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation lørdag den 23. januar 2021

Nøgleord: Kærlighedskilden i Guds hjerte.

Godmorgen der har været problemer med at komme på online, men nu er vi på.

I dag er det lørdag 23. januar 2021, vi skal have morgenmeditation nr. 862.

I dag tænkte jeg på, at det kunne være en god ide, at vi havde lidt mere tillid til sin indre visdom, den indre visdomslære, det ville være en god ide at have det.

Når vi sidder og mediterer, så prøver vi på at slappe af inde i os selv og være nærværende indadtil.

Mange siger, jeg vil gerne meditere en gang imellem, men ikke så meget, og sommetider bliver det aldrig. Meditation betyder faktisk, at man går indad, man går indad mod sin højere visdom og kan få svar på næsten alting herinde, hvad der er årsagen til de forskellige problemer, både fortid, nutid og fremtid, hvad der ligger i det. Så det er klogt at forbinde sig med sin højere bevidsthed hver dag. Selvfølgelig er det en forudsætning, at man har styr på tanker og følelser, men efterhånden skulle vi gerne være kommet dertil, at det ikke er så vanskeligt at styre.

Vi ved godt, der er mange tanker og følelser, der er vist ca. 60000 stykker, så der er meget at få kontrol på, men i stedet for kontrol så lad os prøve at gå ind i en værenstilstand af ren kærlighed og så prøve at ligge i kærligheden til nutiden og til fremtiden.

Vi mediterer mange gange på kærlighedskilden i Guds hjerte, men kærlighedskilden i Guds hjerte er også inde i vores hjerter, vi er nøjagtig forbundet med det i vores kærlighedsenergi. Så det er vigtigt at prøve at være forbundet med de her ting hver dag til indre klarhed og indre forståelse, tillid og visdom. Det er en god ide at være forbundet med det, så lad nu livsglæden fungere godt indefra.

Hvis vi igen mediterer på kærlighedskilden i Guds hjerte og ved, at kilden er inde i vores hjerte. Det er den samme energi, den universelle kærlighed, prøv at have tillid til det. Det starter vi med i dag at meditere på kærlighedskilden i Guds hjerte, som ligger dybt inde i vores eget hjerte.

Jo mere ren kontakten er indadtil, jo mere kontakt har vi inde i os selv. Vi skal selvfølgelig kende forskel på illusion og blændværk og ønsketænkning i forskellige kalibre. Jeg tænker hele tiden på at lade kærligheden sejre.

Lige nu her hvor jeg er ved at give nye tider til folk, så er det jo vanskeligt, fordi vi har forbud mod mere end fem mennesker. Der er mange mennesker, der skal vise stor forståelse lige nu, for at tingene kan fungere i en helhed. Lad os meditere på at vi er meget fleksible og positive i vores tænkning.

Forestil jer at Gud ser mig. Tænk på at Gud ser mig lige nu, forestil jer at I gerne vil kontakte jeres højere bevidsthed, men prøv at have et formål med mødet som ikke er personlighedsrelateret men mere universelt orienteret. Når vi mediterer på kærlighedskilden i Guds hjerte, så må vi også være med i vores hjerter, for at være bevidste om den viden der kan ligge her, en viden uden begrænsninger, om vi vil begynde at anvende den viden eller fortsætte i de gamle mønstre.

Medens I mediterer på det, så overfører jeg energi til jer fra kærlighedskilden i Guds hjerte.

Lad os til sidst sende fred, lys og ubetinget kærlighed ud til verden. Tænk på vores klode har brug for hjælp. Til sidst sender I jeres kraftords energi og kærlighed ud til Shamballah, Hierarkiet, Kristus, Peter L. Simonsen, den

indre vejleder og menneskeheden. Prøv at bruge oprigtighedens lys til at gøre det i, oprigtighedens lys, oprigtighedens flamme.

Så er vi kommet dertil, hvor jeg siger godmorgen til jer, jeg ønsker jer en fantastisk god dag i kærlighed og visdom, tillid og visdom. Godmorgen mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk