

Nr. 860 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 21. januar 2021

Nøgleord: Vi mediterer på, at vi er ved at bygge en kærlighedsplanet op.

Godmorgen i dag er det torsdag den 21.1.2021, og vi skal have morgenmeditation nr. 860. Så gør vi det.

Vi havde lige en dejlig positiv aften på skolen igen, det er dejligt at se, hvor godt folk de arbejder, med det stof de får udleveret, det er superdejligt.

Se noget af det der styrer menneskeheden, det er angst og frygt, det ligger som en stor svøbe om kloden her, angst og frygt, og der bliver virkelig pustet til ilden, man kan sige, der bliver virkelig pustet til frygten lige nu. Angst og frygt for fremtiden. Så vi kan sige, Corona sygdommen trækker angst og frygtsiderne op i os selv. Så der hvor der ligger frygt, der ligger der også vrede, og vrede er i virkeligheden kontrol. Så er der meget frygt i ens liv, så er der også meget vrede, og så vil man kontrollere alt på sit fysiske plan. Velvidende at vi er sjælelige mennesker, åndelige mennesker og vi har guddommeligheden inde i os, men vi tror på involutionskræfterne i stedet på evolutionskræfterne. Det er vigtigt at begynde at ændre indstilling, men det er svært at gøre alene, man skal have nogle energioverførsler til sin højere bevidsthed til frigørelse af bundetheden og trældommen i sin personlighedsopfattelse.

Igennem personlighedsopfattelsen når man er ved at hæve bevidstheden, og tilliden er tilstede, så betyder det, at man kommer igennem tingene. Hvis der ingen tillid er, hvis der er mistillid, det er det samme som at sige til sig selv, jeg kan ikke forandre mig, jeg kan ikke hæve bevidstheden. Det er der, angst og frygt bestemmer, hvad man skal, og hvad man ikke skal.

Det er godt igen at tænke på, at vi har ubegrænsede muligheder, hvis vi tør stole på det. Det er jo altid en tillidssag, tør jeg stole på de nye ting? Hvis man ikke rigtig tør stole på det, så tør man heller ikke stole på universets kræfter, man afskærer sig muligheden for fornyelse. Mange gange når man er ved at prøve på det, og man ikke er vedholdende i det, så går de gamle mønstre i gang med det samme, det mønster hvor man ikke rigtig vil fremgang. Hvis vi ikke arbejder målrettet på fremgang hele tiden, så kører vi tilbage igen, fordi det der ligger i underbevidstheden, det er den stærkeste del, jeg har nævnt det mange gange. Der skal virkelig noget forandring til, og der skal bruges masser af tillid og mod og tro. Tro og tillid til vores højere bevidsthed forandrer os, manglende tro og tillid betyder, man kører i de gamle mønstre igen på fuld skrue.

I dag skal vi meditere på Fredens Avatar, vi har brug for fred på kloden her, så vi begynder at meditere på Fredsavataren. Det var faktisk det, man arbejdede med på Atlantistiden. Det der er vigtigt for os at tænke på er, at vi forandrer os hele tiden, tingene er foranderlige igennem tillid, tro og visdom.

Vi mediterer på Fredsavataren, Solavataren og Kærlighedsavataren. Prøv at lægge positiviteten ind i jeres liv lige nu. Positivitet er det modsatte af frygt, angst og vrede, arbejd med tilliden og så tænk på at der er en større opgave til jer, end den I forstår i dag. Der skal en kæmpe forandring til her på vores klode for at bygge en kærlighedsplanet. Kærlighed, tillid og forståelse.

Forestil jer Fredsavataren, Solavataren og Kærlighedsavataren fungerer i en triangel. Forestil jer der kommer en strøm af kærlighedslys ind over vores klode, kærligheden, kærlighedskræfterne vender op og ned på alting. Kærligheden vil også trække angst og frygt op til overfladen for at forvandle det, for at forvandle os mennesker og de forskellige naturriger til større indre harmoni. Den kærlighedsenergi der strømmer ind over kloden, er dybest set kristusbevidstheden, kærlighedsbevidstheden.

Vi mediterer på, at vi er ved at bygge en kærlighedsplanet op. Kærligheden betyder, at det er vores solengel, som er sjælen, der er ved at komme i aktivitet. Hvis vi lægger kærligheden ind, i det vi gør, har tilliden, så kommer forandringen gradvis inde i os selv. Nogen gange i energioverførsler jeg giver til jer, så kommer den øjeblikkelig. Det jeg skal lære jer er at bevare energien og at kunne videregive energien uselvvisk. Kærlighedskraften ligger i vores hjerter, livstråden er forbundet med vores hjerter.

Lad os glæde os over, at vi bygger en kærlighedsplanet op.

Godmorgen til jer, jeg ønsker jer en fantastisk god dag, tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen, godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk