

Nr. 858 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 19. januar 2021

Nøgleord: Tillid og kærlighed.

Godmorgen og velopstået. Er I friske i dag? Det tror jeg bestemt, I er. I dag er det tirsdag den 19. januar 2021, og vi skal have Morgenmeditation nummer 858. Okay.

Se i dag der handler det om tillid, tillid. I dag der handler det om tillid, tillid til egne evner og kvaliteter og tillid til betydningen af jeres kraftords energi og forståelse. Se hvis nu vi alle sammen fungerer meget mere i tillid, kærlighed, den kærlige forståelse, så vil den verden vi lever i se fuldstændig anderledes ud.

Vi mediterer sommetider på kærlighedskilden i Guds hjerte, den ligger også inde i vores hjerter, men det handler om tro og tillid. Hvis nu vi lægger troen og tilliden ind til det arbejde, I er ved at udføre for at hæve menneskehedens bevidsthed, så vil der komme en anden opfattelse inde i jer. Vi både ser og hører tingene anderledes, hvis I lægger troen og tilliden ind til det, jeg siger og prøver at være meget mere positive inde i jer selv, så vil der komme en forandring inde i jer.

Se når man lægger bevidstheden ind på Kristi tilsynekomst, så er det det, der begynder at ske. Men tvivler I nu på det, så sker det ikke, ikke umiddelbart i den som skal modtage det. Kærlighedsbudskabet forsvinder, når troen og tilliden ikke er til stede.

Så kan man så sige, tro og tillid er det noget, vi er opdraget med, er det noget, vi arbejder igennem? Er troen og tilliden til stede, så er der ingen personlighed, personligheden får ingen indflydelse. Det er lidt sjovt at tænke på, at der er så mange muligheder, inde i alt det vi foretager os, tillid, tro.

Vi kan jo se, om der er noget, der stritter inde i os selv, hvis I begynder at meditere på troen, tillid og Solavatarens virke. Begynd at meditere på det. Troen, tillid og Solavatarens virke. Lad os meditere på det i dag, tro, tillid, taknemmelighed.

Jeg har hjulpet utrolig mange mennesker i tidens løb, så de kunne få troen, tilliden og taknemmeligheden igen, så ser man stor forvandlingsproces.

Når vi tror på kærlighedens kilde i Guds hjerte, så kommer der en forandring i vores bevidsthed. Når I tror, på de ting jeg siger til jer, så kommer der en lignende forandring inde i jeres bevidsthed. I vil blive meget mere positivt opfattende.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens. Jeg kommer med åndens viljesenergi. Når I lægger tro og tillid ind til det, jeg siger til jer, så vil der komme stor forandring i jeres liv, faktisk udenfor jeres fatteevne. Når vi sidder og mediterer på kærlighedens kilde i Guds hjerte, den energi har vi også inde i vores eget hjerte. Det der åbner døren til kærlighedens kilde i Guds hjerte, det er troen, det er tilliden og den kærlige forståelse, det åbner døren ind til himmeriget.

Jeg siger det lige igen kraftordet til jer ”jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder.” Jeg overfører en velsignelse til jer lige nu. Når troen og tilliden er til stede, oprigtigheden, derigennem kan der komme ny udviklingsproces inde i jer.

Prøv at tænke på når I er positive og forbliver positive, så kan I både se og høre og forstå noget andet, end det I er vant til at opfatte. Prøv lige at høre til sidst her, hvor I lader jeres kraftords energi og kærlighed strømme ind til Sanat Kumaras ashram. I siger jeres kraftords energi først, og så sender det ind til Sanat Kumaras ashram,

det samme gentages til Hierarkiet, til Kristus, til Peter L. Simonsen og til den indre vejleder, til menneskeheden. Prøv at køre den proces igennem lige nu, og dem der ingen kraftord har, de sender fred, lys og ubetinget kærlighed ind til jeres medmennesker, til Kristus, til Hierarkiet. Vi tager lige den rigtige rækkefølge til Sanat Kumaras ashram, til Hierarkiet, til Hierarkiets mester Kristus, Peter L. Simonsen, til jeres indre vejleder og til menneskeheden.

Godmorgen til jer allesammen, jeg ønsker jer en fantastisk god dag. Tag nu lige og tag en rigtig god positiv dag. Hav tilliden i højsædet. **Tillid og kærlighed er nøgleordene** i dag. Godmorgen og tak fordi I lyttede med, jeg ønsker jer en fantastisk god dag.

Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk