

Nr. 855 Morgenmeditation.

Lørdag den 16. januar 2021

Nøgleord: Villighed til forandring.

Godmorgen. Godmorgen. Så skal vi op. I dag er det jo lørdag den 16. januar 2021, og vi skal have morgenmeditation nummer 855. Okay.

Se i går da snakkede jeg en del om bindinger, det vil jeg også gøre i dag, bindinger til fortiden er kæmpestore. Se æh, når man arbejder på udviklingsvejen, så er tingene lidt uforudsigelige på mange måder.

Jeg kan sige, der hvor jeg kommer fra på Mors af, der har man altid omkring området på Mors i det hele taget en kæmpestor tankeform, at vi ikke vil være så gode, som dem der lever i resten af Jylland, at de var bedre end os, og der var ingenting, der kunne fungere på Mors, og det var et dødt sted at være, et dødt sted at være. Det var sådan en tankeform, der lå over hele øen. Jeg siger, ”vi kan også gøre noget andet, vi kan da ikke tænke bare på det, massen de tænker på, vi kan da godt skabe muligheder her,” og så siger man ”nej det kan man ikke.”

Jeg kan så huske for mange år siden, da jeg gik alene, da tænkte jeg på, at jeg ville ud at se motorløb på motorcykler. Lige nogle dage før jeg havde været i Århus, for at se hvordan de skifter tøjstil og nogle andre ting, det var lidt sjovt at se. Så kommer man tilbage til Mors igen, og ser det tøj man går i der, det var dem århusianerne gik i for ti år siden.

Det vil sige ude i det der, jeg skulle ud og se det motorløb der, så kiggede jeg over en bakke, så fik jeg sådan et syn, at folk gik i sådan noget blåligt tøj allesammen, blå og lyst tøj. Da jeg kiggede nærmere på det, så gik de i joggingtøj snart dem allesammen. Så tænkte jeg, ”hvorfor gør man det, hvorfor tager man ikke noget andet på, der hører med til tiden?” Det var fordi, man var lidt bagefter med alting.

Se æh nogen gange så er det faktisk vigtigt, at man flytter sig fra det sted, man står i, og nogen gange har sjælen en anden hensigt med os, end det vi selv regner med.

Jeg kan huske der langt tilbage i tiden til 1992, da levede jeg sammen med en kvinde dengang, og hendes gamle bindinger til hendes gamle livsmønstre, var så stærke, at de kunne realisere sig selv. Det vil sige, selv om hun har haft, fået et nyt liv med mig, har haft det en del år, og hvor jeg prøver at arbejde med fremskridt, fremtidige muligheder, så valgte hun stadigvæk det gamle mønster, man havde, hun havde inde i sig selv.

Det vil sige, kan jeg give inspiration til de mennesker, så kommer de fremad, hvis jeg ikke kan give inspiration, så lever de det gamle liv. De bliver ved med at leve det gamle liv, fordi det er det nemmeste, og det er også der, man synes, jamen der har man det godt, der har man trykzone i gamle begrænsninger. Mange mennesker lever i de gamle begrænsninger, de lever i deres fortid, de har ikke opdaget at tiden har forandret sig. Så hende min gamle kæreste hun var gammel kollektivpige, jamen det var selvfølgelig det, der gentog sig selv, at det var det, hun ville igen, så det gjorde hun så. For mit vedkommende var det jo en katastrofe, fordi jeg troede på hende, at det var det liv, man skulle have. Men forsynet går jo ind her og hjælper mig direkte med at sige, ”jamen Peter, du skal ud af systemet, du har en anden livsopgave, du skal til at arbejde med, hvad der er din sjæls hensigt.” Var jeg nu blevet i det gamle mønster, som jeg troede, jeg skulle, jamen så kunne jeg gå og lulle mig i søvn der og synes, jamen det var jo godt nok det der sådan og sådan. Men jeg havde nogle sjælelige opgaver, jeg skulle til at udføre for menneskeheden, dem var jeg aldrig kommet i gang med, hvis jeg nu var blevet i det gamle mønster.

Når man slipper det gamle mønster, så kommer der smerter, lidelser og konflikter, fordi noget af en vil gerne leve det gamle liv. Men det gamle liv er slut, fordi adskillelsesprocessen er sket, den er sket for lang tid siden, fordi man har ikke ændret sig fra det mønster, man går i. Det vil sige, når man ikke ændrer sit mønster, sit adfærdsmønster, så kommer det gamle liv til at virke stadigvæk, så kan man leve i parforhold og sådan nogle ting, som er en illusion, hvor man ikke har givet slip på det gamle. Men det gamle vil indhente en, fordi underbevidstheden er stærkere end nutiden.

Jeg kan så huske, da jeg jamen jeg var ude og kigge lidt, så mødte jeg, jeg havde bestemt mig til, hvad for en ny kvinde, hvordan hun skulle være, hvilke egenskaber hun skulle have, og de egenskaber sendte jeg ud til verden. Så ved jeg jo, at energi følger tanken, så det man sender ud, det responderer man også på, man modtager nøjagtig den kaliber, man sender ud.

Så der mødte jeg min ekskone, og det vil så sige, at min fortid var væk. Jeg kunne aldrig træde tilbage i fortiden, fordi den eksisterede ikke mere. Det der er vigtig for os, det er at vide at det gamle liv, det der var i går, man kan trække de bedste intentioner med sig til næste dag, man kan bare ikke blive ved med at leve det gamle liv, det gamle eksisterer ikke mere, der er en ny dag og et nyt liv og nye tiltag.

Jeg går så tilbage igen til 92 i den adskillelse, fordi hun ville realisere sig selv. Hun havde godt nok fået en ny klinik, og hun havde fået ditten, hun havde fået alt det hele, rigtig nemt faktisk, klar til dagens arbejde, til dagens udvikling. Selvom man havde splinterny klinik og skal gå i gang med kundegrundlag, så valgte hun sit gamle livsmønster, det vil sige, alt det nye hun var ved at lave, det gik i stå, det kom aldrig til at ske, selvom det hele var bygget op, og alt var klar, til de ønsker hun havde. Hvad manglede hun så for at kunne gøre det? Hun manglede en vilje. Viljen til at styre tankerne med, og tanker til at styre følelser. Men det var sådan set min redning i at blive skilt fra hende, fordi så fik jeg muligheden for at stå på egne ben for at begynde at nytænke. Ser man så på sit gamle liv overordnet fra sin sjælsbevidsthed, så kan man se, det er nødvendigt med det skift for at tage et nyt livsafsnit.

Det er det, jeg vil sige til jer, mange mennesker lever i et liv, hvor tingene er slidt op, hvor der ikke kommer fornyelse ind. Sjælsinspirationen skal gerne strømme ind, og man skal nytænke, nytænkning. Hvis det er svært for en at flytte sig, så flyt sig fysisk fra det sted man bor. Jeg flyttede mig fra Mors af, og jeg tog et kæmpespring og flyttede til Sønderjylland, jeg havde aldrig nogensinde forestillet mig, jeg skulle bo i Sønderjylland.

Hvis der var nogen, der havde sagt til mig, ”Peter næste år der bor du i Sønderjylland, og når du begynder dernede, så begynder du på en ny livsform, ny livsudvikling og for eksempel snakke om healing og psykologi, åndsvidenskab”. Så ville jeg sige til dem, ”ja du er da ikke for klog at sige sådan ting, jeg er da morsingboer her, jeg tænker da sådan og sådan, jeg kan da aldrig nogen sinde komme til at tænke i de nye baner, du snakker om og så tænke på udvikling,” siger jeg så til de mennesker, som snakker om, jeg får ny fremtid.

Men når jeg snakker om, I kan få ny fremtid i himmeriget her på jorden og leve i himmeriget og livsglæden og spontaniteten og de ting og sige, jamen nu arbejder jeg målrettet på udvikling, på åndsvidenskab, jeg har mit eget liv også, personlighedslivet. Men personlighedslivet vil jo trække en tilbage, fra den udvikling man er påbegyndt. Så der skal sættes noget viljesenergi ind for at sige, ”jamen jeg vil leve det nye liv, og det er det, jeg vægter.”

Jeg kan huske, da jeg kom i gang hernede, og jeg var på en messe i Åbenrå, så sagde de, ”det der halløjsa, sjove noget, mystiske du laver der, ja det kan ikke holde hernede i Sønderjylland.” Jeg var inde på messe i august måned, så siger jeg, ”hvorfors tror du ikke det,” siger jeg. ”Der er da ingen, der har fundet på sådan noget som healing, og sådan noget som du snakker om og få det til at gå, nej du dør sku da inden,” siger de så, ”i den virksomhed du har.” ”Til jul så er da i hvert fald ingenting, der hedder huset i centrum.” Det var i august 94, det er der, vi er begyndt. Så siger jeg, ”jamen det tror jeg nu, der er, fordi jeg tænker ikke, ligesom du gør, jeg

tænker i muligheder, og jeg ønsker at skabe velstand, velstand rundt omkring mig, alle skal have lov til at forny sig, alle skal have en ny chance, en ny chance for at arbejde med kærlighedsbudskabet.” ”Årh” siger de så til mig, ”du er da ikke for klog, du prædiker ligesom i bibelen gør inde i kirken.” ”Jamen er der ikke noget godt i noget i det?” ”Jo, jo men det er da gammeldags,” siger de så. ”Det er da gammeldags.” ”Ja, ja, men der er masser af nytænkning i det, fordi det er noget med tro og tillid, kærlig forståelse.” ”Okay, jamen hvad vil du gøre ved det?” siger de så til mig. ”Jeg vil da bare vise, at det er ikke rigtig, det du siger, det er din overbevisning, at det er sådan.”

Så bindinger, gamle overbevisninger fastlåser en, så man er nødt til at rykke sig nogen gange, bogstaveligt talt helt ud fra det, flytte fra området, hvis man ikke er stærk nok i sin tanke og følelsesenergi. Hvis man ikke rigtig kan anvende viljen, ikke har lært at bruge den endnu, så vil man søge det gamle, fordi det er det stærkeste. Det er en ubevidst handling man gør, men det er det, der sker. Så derfor prøver jeg virkelig at sætte en indsats ind og sige, ”lad os nu lave den her fornyelse, der skal til.” Alt det jeg snakker om, det er egne erfaringer og ser, hvordan det har været tidligere, men jeg går fremad hele tiden, jeg nytænker. Selv om folk lever i modgang, mange mennesker lever i modstands eller modstrømsenergien, hvor der ligger smerter og lidelser, kriser og konflikter. Man kan lige så godt få, vælge at leve i fusionsenergien, hvor man fusionerer sin højere bevidsthed, skaber de ændringer der skal til.

Jeg har også nogle mennesker, der siger til mig, ”jamen Peter, jeg vil gerne i terapi og sådan og sådan.” ”Fint, godt skal vi aftale en tid?” ”Nej jeg ringer lige tilbage senere, når jeg er klar.” ”Ja, ja,” så siger jeg, ”tag dog tiden med det samme.” ”Nej, jeg vil godt lige vente lidt.” Hvor lang tid vil der så gå med sådan nogle mennesker, siger jeg vil lige vente lidt, det kan være, det er en overbevisning, der siger, de vil gerne ændre på det nu, men der kan gå år for dem, inden de tager næste beslutning. Det hedder ”man rider ikke på hesten, den dag at man sadler.” Så hesten den går måske hen og dør, inden man kommer afsted. Det er godt nok sjovt at tænke på, at hvordan vanetænkning og mønstrene er de stærkeste, når man har en fri vilje, man kan nytænke. Vi kan skabe nye vækstvilkår hver eneste dag ved at følge sjælens hensigt. Havde jeg ikke fået den tidligere krise, den tidligere adskillelse, så har jeg aldrig sat her i dag.

Dengang jeg fik adskillelsen, så var der sådan set noget voldsomt noget for mig at opleve, men jeg vidste også, at der ville komme ny liv herefter, hvor man ikke vil leve det gamle liv mere. Jeg har fået en mulighed, jeg har fået en chance fra Hierarkiet af til at begynde at udfylde min mission, den mission jeg deler med den indre verdensstyrelse.

Jeg kom til at møde Baba. Jeg havde drømme om, hvordan der så ud nede ved Baba med en masse søjler og andre ting, så der bestemte jeg mig til at tage derned. Det gav mit liv et kæmpeløft, det var kærlighedsbudskabet, det var lige det, jeg manglede kærligheden, medfølelsen og omsorgen.

Vi skal arbejde igen på villighed til forandring, villighed til forandring. Jeg synes, det er spændende sådan i tidens løb, man har fået de forskellige embeder, man er kommet ind i, hvis man har udviklet sig til. Det jeg kommer med, det er den åndelige viljesenergi, der udstrømmer fra Guds hjerte. Har jeg ikke fået adskillelsen tidligere, var jeg aldrig kommet til at arbejde med min livsopgave. Lad os glæde os i nytænkning, vi kan nytænke allesammen. Vi kan nytænke, vi kan skabe velstand omkring os. I kan skabe velstand i andre menneskers liv, og så ligger der kæmpestore bindinger til sin gamle fortid for at kan leve nutiden. Det kan man ændre på, og så få det nye liv der er tiltænkt til en, oprigtighed, kærlighed og tillid.

Villighed til forandring, det er også nøgleordene i dag.

Så siger jeg godmorgen til jer allesammen og ønsker jer en rigtig god, fredelig dag med nytænkning. Så husk på, at viljen kan styre tankerne, tankerne kan styre følelserne. Godmorgen og tak fordi I lyttede med.

Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen, tak, og tag nu den her fantastiske gode dag til jer.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk