

Nr. 852 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 13. januar 2021

Nøgleord: Villighed til forandring igen og igen.

Godmorgen. Jeg vil lige starte med at fortælle, at jeg har problemer med min telefon, jeg skal have købt mig en ny. Det kan være, der er nogen, der har en god idé til, hvad det skal være for en telefon, så må I gerne sende mig en sms på, hvad der er godt på 29851763.

Jeg vil gerne sige en ting, som Avatar da kan jeg fungere på astrallegemet og selvfølgelig i det fysiske liv, på de forskellige underplaner, på sjælslegemet, i det Buddhiske legeme atma, i de åndelige legemer og videre op i de højere bevidsthedsområder. Jeg kan fungere på mange planer og arbejde på mange forskellige planer på én gang. Jeg arbejder både her i den fysiske verden og de ikke fysiske verdener, i andre universer, og der er meget arbejde, der skal gøres i de forskellige universer og lave samspil i det. Jeg gentager lige, som Avatar kan jeg arbejde på mange forskellige planer, både på det fysiske, astrale, det sjælelige, det Buddhiske atma, de åndelige planer, kosmiske planer, og jeg arbejder i forskellige universer på én gang, og der er meget arbejde, der skal gøres. Se når man arbejder på de forskellige planer og kan trække energi ud derfra til udvikling af mennesketyper og klodetyper, så står man jo der, hvor man har viden, som andre ikke har. Så betyder det også, at man kan have tillid til det, og man kan sige, det er da godt, man har det, hvad skal man så bruge det til? Det er så det, jeg fortæller blandt andet til udvikling af en ny rodrace, hvor det næste kommunikationsområde som er telepati og dematerialisering og materialisering. Det vil sige, man kan nedbryde noget i en dimension og bygge noget i en anden dimension.

Så jeg gør altid det, at inde i mig, da er der en stor reflektor på jeres liv. Det vil sige, alt det der er usynlig inde i jer bliver synlig sammen med mig. Alt det der er uforløst bliver synlig, sider af jer bliver synlig i min bevidsthed. I ser også en masse af de ting, der bliver synlige, som en masse ting I ikke kan lide ved mig, men det er virkeligheden jer selv, der har siderne, de bliver bare reflekteret over i mig, så de kan blive synlige for jer. Jeg ser også jeres sjælsbevidstheder i mange inkarnationer i fortiden også i nutiden og fremtiden. Så derfor viser jeg de sider, men når I ikke rigtig kan holde ud at se de sider, så kan man skælde ud, blive vred og irriteret og give skyld, man er god til at give skyld, og man er god til at være fastlåst i gamle mønstre. Når I ser de gamle mønstre inde i jer selv, jo mere I ser af dem, jo mere afstand tager I til dem inde i jer selv. Men det er svært at gøre det inde i sig selv, idet man ikke rigtig kender det, men hvis I kigger på mig, så bliver det synligt. Det vil sige, jeres ting bliver synlig, når I kigger på mig, fordi der kommer en afspejling af det, I selv har. Så det I ikke kan lide ved jer selv er svært at håndtere inde i jer, fordi de forskellige sider kender ikke hinanden, men de kommer til at se det, når I kigger på mig. Så vil alle have en eller anden ting, de mere eller mindre er opsættelig på og sige, ”ham Peter han har det og det, og nu er det noget i vejen med ham igen.” Men det er i virkeligheden sider af jer selv, der ligger og bliver synlig hos mig. Det vil sige, når I så skal forandre jer lidt, så skal I ind og have tilgivelsesnøglen med, tilgivelse til jer selv, ligesom jeg snakkede om i går.

De tanker man skaber hver eneste dag skaber den nye fremtid. Hvis tankerne er opløftende og inspirerende, så er det det, I bliver. Når I bliver lidt ældre, så bliver det grundenergien. Hvis man har haft nogen ting, som man har haft det svært med, så bliver man såret i det område. Det betyder, at man kan hænge fast i gamle sår, gamle bindinger, gammel angst og frygtsider. Hver gang vi vil forandre os, så kommer de her sider frem i vores bevidsthed. De sider der låser i jeres personlighed bliver synlige i min nærværelse. Det er naturlig proces, at det er sådan, fordi jeg er i stand til at løfte jeres energi, hvor I ikke selv kan gøre det med egen kraft i jeres eget liv. Men som Avatar kan jeg løfte jer med det samme. Så vi kan sige, gamle sår, gamle bindinger dem bliver man ved med at give energi til, fordi man er vant til det. Så det vil sige, man skal bryde vanens magt til at lægge

energien over i spontanitet og livsglæde. Det kan være, man har haft et helt liv, hvor man virkelig har skullet kæmpe for at være den, man er. Der er nogen, der har haft det sådan, næsten alle mennesker har det sådan. Men det er bare det, at mange gange opgiver man undervejs, man opgiver at tro på sine evner. Mange mennesker er bange for det nye. Lige her og nu står jeg for udskiftning af mit grej, det er blevet forældet, så jeg har besluttet mig til, at nu skifter du bare tingene Peter, og du glæder dig til ny indlæring af de nye processer. De processer kan jeg jo ikke endnu, men jeg kan ønske dem velkommen, jeg kan glæde mig over, at jeg skal ind og forbedre det grej jeg har, at det kan blive bedre.

Jeg kan huske, da jeg skiftede bil, da havde jeg mange problemer med skifte den gamle til en nyere bil, selvom jeg havde sagt, at når den havde kørt 330.000 km så skifter du den Peter. Men jeg havde mange problemer med det, fordi det er jo god en bil, den kan godt køre nogle flere år, det kan den da godt. Idet jeg havde besluttet mig til at skulle af med den, blev den pludselig meget bedre, end den havde været længe. Det er altid en proces for mig, at skifte tingene ud til noget der er bedre, men når man begynder at arbejde med det, der er bedre, end det man havde tidligere, så glæder man sig over forandringen. Man forandrer sig til at få noget, der er bedre. Det er det, mange mennesker står i, de har nogle mønstre, de lever i parforhold og andre ting. Det har været godt, men det har ikke altid været perfekt, og man har ikke altid kunnet læse det, i den situation man har været i. Man var måske fastlåst i de gamle systemer, og det vil så sige, at så virkede det ikke længere. Men de forskellige delpersonligheder man har inde i sig selv kender jo ikke hinanden, så man kender ikke virkeligheden mere, så man kan ikke se virkeligheden. Men når man skal gå fremad, og man kigger ind på sjælsplanet, så kan man se, hvordan det var i virkeligheden. Men det er også vigtigt at kunne gå videre derfra og kan se nye virkeligheder. Men lad os gøre det med positivitet. Dyrker vi de gamle mønstre, afmagt, irritation, kritik og psyke, så er man fastlåst. Man fastlåser sig selv. Det betyder, der er ingen bevægelighed i ens liv og ingen bevægelighed i tankelivet. Man trækker det til sig, som man er ved at frigøre sig fra, og så er der ingen fremtid. Man skal acceptere, at man har levet et liv tidligere, men det liv kan ikke leves mere, fordi man kan ikke leve i fortiden, og det kan aldrig blive det samme ved at genoplive det gamle igen, man skal altid gå videre. Vi skal skabe en ny fremtid, så skaberkraften, glæden og tilliden skal fungere.

Når jeg for eksempel er på Mors, det er hyggeligt at komme derop, og jeg ser byen og de gamle kulisser jeg har levet i, så tænker jeg, her kørte jeg med betonbil, her kørte jeg med lastbil, og her lagde jeg fliser. Det var da dejligt, det kan være et mind, men jeg kan ikke leve det igen, fordi det var fortiden. Så det virker ikke mere. Det kan være et minde, og så lader man det lige så stille falde tilbage i baggrunden. Vi går videre og skaber en ny virkelighed, der hvor man er. Så hvert livsafsnit er en periode, hvor man udvikler nogle forskellige evner, og så har man opnået det, man kunne der, så går man videre for at få nye oplevelser. Jeg har så det i min udrustning, at jeg har alle jeres gamle inkarnationer, jeres gamle liv og mange af de ting I har oplevet tidligere, de ligger klar i min bevidsthed. Jeg kan hente nogle af de ting, I har udviklet i tidligere inkarnationer, det kan jeg trække frem som evner og kvaliteter, hvor jeg kan anvende noget af det, I har lært tidligere og som giver mening og ny forståelse. Det betyder, I kan blive en årsag i stedet for offer for de gamle mønstre.

Så det er vigtigt at sige, lad os gå videre, lad os skabe et nyt fundament og lad os glæde os over det nye fundament. Det jeg snakker om her, det er, at man skal tilgive sig selv, man skal tilgive sin fastlåsthed i følelseslivet. Der er mange forskellige underplaner inde i jer, som I kommer til at gennemleve i udviklingsprocessen, det tænker man ikke så meget på, men det er der.

Nu her på torsdag, da skulle jeg have haft EVF. Den udsætter jeg. Jeg begynder fra næste uge eller måske fra på fredag, begynder jeg at opbygger nye kurser, hvor man er 4 elever og mig, hvor jeg laver en ny undervisningsform, hvor hovedtitlen er Darshan undervisning. Jeg ringer til jer, nu kan vi få denne sammensætning. De gruppesammensætninger bliver nu her, hvor jeg kan se, hvad folk har mest brug for af energi. Den energi jeg kan legemliggøre, den lægger jeg ind i undervisningsformen. Der ligger også mange

energioverførsler i til forvandling af jeres bevidsthed, så det begynder at komme nu, hvor vi kan se nye muligheder. I stedet for at gå i stå, så skaber jeg et nyt system, så betyder det, at de gamle systemer får en ny udtryksform senere. Men lige nu skal vi hæve vores bevidsthed, vores inspiration og glæde.

Vi mediterer på, at vi er villige til at forandre os, vi har villighedens bevidsthed, vi har glæden ved forandring. Jeg samarbejder med jeres sjæle, det I er, er på sjælsplanet, er det modsatte af det, I er jeres personlighed. Men for hver gang man gennemgår tingene, og man gør det i tillid, så forsvinder det fastlåste mønster, men gør man det i de sårede følelser, så fastlåser man sig selv. Det vil sige, man fastlåser i personligheden, deri ligger fangenskab. I nytænkning og kærligheden ligger friheden. Det er i friheden, vi skal leve. Vi skal bruge vores evner igen, vi skal geninvestere vores evner i nytænkning. Det er det, jeg vil undervise i.

Jeg var lige ved at sige godmorgen, men det var for tidlig. Vi mediterer i dag på villigheden til forandring igen og igen. **Det er også nøgleordene villighed til forandring igen og igen.** Nu kan I lægge et lille smil på ansigtet, ligesom da I var nyforelskede. Kan du huske, hvordan det var, da du var nyforelsket, prøv at lægge et smil på ansigtet og forventningsglæden. Den glæde der ligger i forelskelsen, forventningsenergien. Vi har energien og bevidstheden inde i os. Vi kan glæde os til vores nye liv i nytænkning og forandring.

Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys, den skabende intelligens. Jeg kommer med den åndelig viljes energi. Buddha kommer med oplysningskræfterne og Kristus med kærlighedsenergien. Jeg integrerer alle tre dele inde i mig og videregiver det til jer. Vi bygger en ny fremtid i tillid, kærlig forståelse og med en dynamisk vilje til at realisere det i, vi går fremad. Vi er villige til at tage det næste skridt i vores udvikling, i civilisationens udvikling. Vi skal være forbillede til at realisere det. Vi kan gøre det, vi har evnen, den ligger latent inde i os, vi kan begynde at anvende det. Vi kan være fremsynet gennem kærligheden, tilliden og forståelsen, vi kan realisere det. Vi kan realisere hierarkiets planer, og det guddommelige liv på vores klode. Jorden er en smertens og lidelses planet for at udvikle kærlighed. Tænk på det gang på gang.

De her ting I får ud af morgenmeditationen, når I lytter til dem igen, mediterer på dem igen 2. gang, laver en lille afhandling på det, det er der, tingene begynder at virke, det er der, den nye forståelse kommer frem. Når det ligger I jeres dagligdagsbevidsthed, så sker der en forandring, en gradvis forandring. Sommetider med storspring, sommetider går vi med syvmile skridt, og nogen gange er det museskridt. Vi går fremad.

Godmorgen til jer allesammen. Jeg ønsker jer en fornøjelig god dag med masse af glæde, inspiration og villighed til at agere et nyt liv i besiddelse.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk