

## **Nr. 845 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation onsdag den 6. januar 2021

**Nøgleord: Brug nu jeres evner og kvaliteter, det er det, I har fået dem til.**

Godmorgen. Jeg kom til at tænke lidt på, at nu har fået lidt mere nedlukning igen i samfundet. Det vil sige, at vi her på skolen også er lukket ned i dag og på søndag. Det vil sige, vi har ingen skoleundervisning, eftersom vi kun må være 5 personer. Men jeg har gjort det, vi udsætter de to dage og tager dem som opfølgning senere. Det der er hensigtsmæssigt, er at komme og få nogle opbyggende samtaler, healing og noget udvikling, så vi kan holde energien oppe og lære noget nyt samtidig. Det er vigtigt, vi gør de her ting. Det er vigtigt ikke at udsætte det, fordi vi har en mission, vi har en opgave både at sende fjernhealing og hæve menneskeheden bevidsthed og vores egen bevidsthed, så vi kan gøre noget andet end bare at lade stå til. Vi skal jo tænke på, at vi har en mission.

Nu skal jeg ikke sammenligne mig med Sai Baba. Det kan jeg slet ikke, han har jo hans domæne. Det var spændende, dengang Baba levede, jeg var dernede mange gange. Det var spændende, når han henviste kunder op til mig i Danmark. Når der ringede en inder op til mig, og jeg skulle hjælpe og vejlede dem omkring deres ting i Indien. Det var spændende, at de havde sådan en tillid til mig. Så ringede der en inder, og så skulle jeg lige have tolk på, og så skulle jeg lige vejlede, hvordan og hvorledes de skulle fungere i deres liv i Indien. Det var noget af en tillidssag at få, dem fik jeg mange af og får det stadigvæk.

Det betyder jo, at den renhed man har i hjertet, det er den, man modtager den guddommelige bevidsthed igennem. Så den bevidsthed jeg har inde i mig kan så let som ingenting hæve jeres bevidsthed og hæve gruppens bevidsthed. Den kan også være med til at hæve klodens bevidsthed. Nu har jeg haft nogle dage, hvor jeg har presset lidt på for at sige, tag nu nogle mennesker med til udvikling, tag dem med til energi, eventuelt tage dem med ned til mig. Eller begynd i det mindste at præge dem med den indsigt I har fået i tidens løb. Gør nu det ikke være passiv men vær aktiv.

Menneskeheden har brug for hjælp, fordi angsten og frygten vokser utrolig hurtigt. Lys og kærlighed svinder lige nu, men vi er jo de der budbringere, der kan være medvirkende til at løfte. Det er derfor, I skal have noget mere stimulering inde i jer selv og komme videre. Det betyder ring og få en tid, så jeres opgaver kan realiseres.

Vi arbejder med Kristi tilsynekomst, Kærlighedsavataren, Solavataren, Fredsavataren, Hierarkiet, Hierarkiets mestre, vi arbejder med planen, den guddommelige plan. Vi arbejder med at realisere den i menneskeriget og i andre riger. Så lige nu er der brug for den bevidsthed, jeg kan komme med. Jeg er i fysisk inkarnation som Avatar. Jeg har meget at give, jeg har meget at give af, og jeg har meget at modtage igennem. Tænk hvis vi siger, at når I laver delpersonlighedsskemaer, så laver I frigørelse fra jeres personlighed. Prøv at tænke på hvor svært det er med bindingerne. Men tænk nu på hvis I går ud til andre mennesker og hjælper og inspirerer dem og giver dem lys og kærlighed. Så begynder I at tænke på, at i dag da løste jeg det og det, da gav jeg håb til andre mennesker. Da gav jeg dem et håb, jeg gav dem mulighed, jeg gav dem tillid og forståelse. Forestil jer det er den proces, I er ved at skal lave, når jeg beder jer komme i gearing. Så lad være med at tage det som en skyldfølelse og som kritik og som modstand, men brug det og se at jeres virke har en effekt på samfundet. Det kan være på jeres partner, ægtefælle, det kan være hele vejen rundt. Gå nu i gang med det, der er brug for jeres evner og kvaliteter, jeg kan ikke anmode stærkt nok. Man siger jo altid, "jamen nu presser du folk." Nej jeg vil gerne, I viser jeres evner og kvaliteter, det er en stor forskel. Brug nu jeres evner og kvaliteter, det er det, I har fået dem til. Når man ikke bruger dem, så forsvinder evnerne igen, når man ikke anvender sin skaberkraft, kærlighedsenergien, tilliden og forståelsen. Jo mere man giver, jo mere åbner man kanalen.

Vi skal huske at langt inde i vores hjerter, dybt inde, der ligger ubetinget kærlighed. Vi er små guddommelige gnister. Men vi tror, vi er vores personligheder, vores begrænsninger, og vi ønsker at være i vores begrænsninger. Jeg ønsker, at I skal ændre jeres begrænsninger til skabende aktivitet, I er jo gearret til at ændre det, for at få ny indsigt.

Vi skal huske, at mange af de problemer vi har, dem har vi selv valgt for at udvikle ny bevidsthed og for at få kærligheden til at strømme. Det er budskabet, der ligger i at arbejde med kærlighedsenergien, den oplyste vej. Vi vil gerne gå på den oplyste vej, og samtidig er der en del af én, der vil leve i begrænsningsverdenen. Når I har været i lyset og fået energioverførsel af mig, I sidder måske her foran mig, og jeg giver en oplysende energi til jer til at hæve jeres bevidsthed, så er det vigtigt, at I noterer den ned. Det er vigtigt at lave en bearbejdning i jeres tankesind af den energioverførsel I får.

Hvis vi siger, vi har en lås, man siger, låsen er Gud. Der kan man sætte sin nøgle ind i. Nøglen er tankesindet, så tingene passer sammen. Men sindet ønsker ikke oplysning, så man sætter ikke nøglen i låsen. Det betyder, at man ikke åbner døren ind til Guds herlighed. Det er det, delpersonligheden gør, de sårede følelser lukker ikke op for den guddommelige visdom.

Jeg er jo her for at legemliggøre den guddommelige visdom, som repræsentant for Hierarkiet, Kristus og kærligheden. Jeg kommer med den åndelige energi til menneskeheden til brug for opbygning af en ny rodrace. Nogle af jer der går på skolen, er ledere af det næste rodracesystem. Jeg har brug for jer, og jeres sjæl har brug for, at vi dygtiggør os lige nu.

Når vi fungerer her hver dag, tænker vi så på, hvem vi var i tidligere liv, og hvad vi lavede, hvilket sprog vi havde. Er det noget, man tænker på, er man bevidst om det? Når man er bevidst om, i tidligere liv lavede jeg det og det, da var jeg måske meget længere fremme i udvikling, end jeg tilsyneladende er i det her liv. Det er lidt spændende at tænke på.

For fire år siden havde jeg nogle voldsomme smerter, der varede tre uger. Jeg fik opdatering i flere måneder på de forskellige mennesketyper, gennem deres sjæl fik jeg indsigt i deres inkarnation, alle deres inkarnationer, hvordan de har fungeret, hvordan vi fungerer i de forskellige inkarnationer, og hvordan vi kommer til at fungere i fremtiden. Det er den indsigt og viden, jeg vil give jer trin for trin, efter hvordan I er modtagelige til det men i et fælles mål i at realisere den guddommelige hensigt på vores klode.

Den epidemibølge vi ser lige nu, det er forvarsling til et nyt indre liv i ren kærlighed, tillid og forståelse. Det er det, jeg vil højne inde i jer, jeg vil højne jeres bevidsthed ind i det guddommelige. Det er svært at forstå, at når vi går som mennesker, at man har et indre liv, som er fuldstændig anderledes, end det man viser i sin personlighed. Prøv at forestille jer, at man rummer den guddommelige kærlighed. Når jeg så siger, ”kom nu og få energien bygget op,” så forholder man sig oftest igennem sine begrænsningstanker og siger, ”det kan jeg gøre senere.” Det kan godt være, man passerer lige nøjagtig det, der skal til for at komme videre i udvikling. Det kan også være, man siger, ”jamen nu vil jeg gøre det, jeg vil gerne åbne døren, jeg vil lade mit tankesind være nøglen, der drejer i låsen i døren. Jeg vil åbne for Guds herlighed.”

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens. Jeg kommer med den åndelige viljes intelligens. Kristus kommer med kærlighedsenergien, Buddha med oplysningskræfterne, og jeg kommer med den åndelige viljes energi. Jeg er her både som Peter L. Simonsen som en Avatar, og som den kosmiske Peter L. Simonsen. Jeg har et budskab til jer: lad kærligheden fylde i jeres hjerter. Prøv at se om I kan bygge tilliden ind, tilliden til det jeg kommer og fortæller jer. Jeg repræsenterer jeres sjæle, men også jeres skyggesider. Skyggesiderne dem kan I se inde i mig, jeres skyggesider. Jeg er også et spejl

af jeres skyggesider, men jeg er også forvandlingsprocessen, I skal gennemgå. Jeg er også det guddommelige inde i jer i menneskeheden. Lad nu lyset, glæden og kærligheden være jeres indre vejleder.

Vi kan meditere i dag på Buddha, som kommer med oplysningskræfterne, Kristus med kærligheden og Peter L. Simonsen med den åndelige viljes energi, der repræsenterer den guddommelige åndelige viljes energi, som strømmer gennem kærlighedsaspektet og med nye oplysnings indsigter. Det er det, vi mediterer på i dag. Som sagt har vi ingen undervisning på skolen i dag eller på søndag, vi udsætter de to datoer og tager det som opfølgning senere. Men det er hensigtsmæssigt, at I ringer og får en tid til opbyggende samtaler. Vi har lidt vejledningstider, og vi har andre ting, vi kan gøre med. Det er vigtigt, at vi skal holde energien nu, og vi skal udvikle vores evner til kærlighed, tillid og forståelse. Godmorgen og tak fordi du lyttede med.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)