

## **Nr. 844 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation tirsdag den 5. januar 2021

**Nøgleord: Kærligheden er helbrederen.**

Godmorgen og velopstået. I dag er det tirsdag den 5. jan. 2021, og vi skal have morgenmeditation nummer 844. Okay. Så er vi ved at være klar, når I er klar.

Se i dag der begynder vi igen med at fortælle lidt om, at vi er ved at bygge på en kærlighedsplanet. Vores jord skulle gerne blive til en kærlighedsplanet, så der er masser af indstrømning til kloden for at bygge en kærlighedsplanet op. Men vi ved også, at jorden er en planet, eller ja hvor man laver udvikling på, men det vil så sige, jorden er også en smertens og lidelsens planet, det er kun for at udvikle kærlighed, så vi mennesker vi kan få muligheden for at udvikle os lige her.

Der har også været andre steder, man har prøvet at udvikle sig, blandt andet på månen, men man var nødt til at lukke månen ned fra den indre verdensstyrelse, fordi modstanden var for stor til at man kunne få kærligheden til at fungere. Så lukker man den ned, så flytter man det over på vores klode fra Atlantistiden, og der var stadigvæk stor modstand på at forvandle os til en kærlighedsplanet. Og vi kan sige, at på Atlantistiden det var først der, at følelseslivet begyndte at blive udviklet, men lige nu der står vi stadigvæk overfor at skal udvikle kærlighed på vores planet.

Det betyder så, at når jeg så anmoder jer lidt om, og så siger tag nu et par stykker med, og snak lidt om hvad kærlighed det er. Sid en bitte kreds og snakke om hvad er kærlighed? Kærlighed er jo den kraft, der forvandler alting, kærligheden er helbrederen. Men mange mennesker, når man snakker om kærlighed og giver kærlighed, hvordan modtager man så kærligheden? Er man så meget i ligevægt, at man kan modtage kærlighed og høre, at det er kærlighed, man får, eller er man så meget i sin personlighed, at man ikke kan høre, det er kærlighed, der bliver givet en? Når jeg siger, at vi har store muligheder lige nu, for at forvandle noget af det vi lever i med Corona krise. Corona krisen trækker jo al angst og frygt frem, og det gør også det i det, at erhvervslivet begynder at bukke under, så der begynder at komme mange konkurser ind igen, fordi at den omsætning der skal være, er ikke tilstede, så det er jo ikke så fantastisk godt.

Så, men vi kan godt sige, at hvis nu vi giver lys og kærlighed til hinanden, til menneskeheden så har vi en mulighed for at hæve vores bevidsthed, hæve vores bevidsthed. Så når I her på skolen, vil arbejde målrettet med at hæve bevidstheden, så er det jo vigtigt at så sige, ”jamen okay jeg ved godt, at jeg har mønstre, jeg har sårede følelser, jeg har tanker, jeg har gamle oplevelser.”

Vi ved godt, vi står overfor et spring i vores bevidsthedsudvikling for at hæve bevidstheden i os, så vi kan være med til at videregive den bevidsthed, til at hæve klodens bevidsthed med. Vi ved godt, det er det, vi gør, og ved at prøve på, men det er ikke det samme, som at det er nemt at gøre, fordi man skal ud af de gamle bindinger først. De gamle bindinger er simpelthen så stærke, så stærke, at det er næsten umuligt at trække sig ud af dem. For mange mennesker kan det være svært at gøre det ved egen kraft.

Det er så der, man får, man siger, at når jeg videregiver kærlighed, legemliggør Guds kærlighed, så kan der ske en forandring i vores opfattelse og vores bevidsthed. Men man kan også vælge at kæmpe imod for at sige, ”jamen det jeg har, det er godt nok, lad mig bare nøjes med det.”

Men ja jeg har jo sjælsbevidsthed og ser, hvad sjælen ønsker, så når jeg arbejder med jer, så arbejder jeg i samklang med jeres sjæl, men derfor har vi jo stadigvæk personligheder, som vil noget andet, det er en naturlig proces, at det er sådan.

Det er det, der giver friktionsenergi, og det giver smerter og lidelser, når vi er ved at hæve bevidstheden. Det gør så ondt at slippe de gamle begrænsninger, det dræner, det tager livsenergien og livskræfterne. Men når vi sender fjernhealing ud til kloden, til jer, jamen så sker der en gradvis forandring. Man kan forestille sig, at de gamle bindinger at de slipper lige så stille. Vi kan tillade, at de slipper for os, og vi kan stå rene, klare i sjælens lys, og er sjæle, der fungerer med de helbredende kræfter, som er kærligheden. Det er kærligheden, der løfter, det er kærligheden, der forvandler, og kærligheden kritiserer ikke.

Så lige nu der står vi overfor at tage nogle større ansvarsområder, hvor vi siger, jamen vi er gearet til at kan hjælpe og løfte menneskeheden udvikling.

Jeg skal lige have noget vand her.

Prøvelserne de ligger ved os alle på en gang.

Så selv om vi giver den samme information, så er der vidt forskellige mange opfattelser af, hvad jeg snakker om, det høres og opleves på den tilstand man er inde i i forvejen. Der kommer altid nogle fordrejninger på, hvad jeg siger, i forhold til hvad jeg siger. Det er det, der giver en differenceret forståelse.

Noget af det der er godt, det er jo også at give sit indre barn kærlighed, kærlighed og tillid, det er ikke sikkert, det barn nogensinde har fået den kærlighed. Og så siger man, jamen hvordan møder jeg mit indre sårede barn? Man kan lægge hånden på hjertet i det mindste, og så se om man kan huske tilbage, hvordan det var at være barn, om det var trygt og godt, eller om det var usikkert og kriser, hvordan var sine forældre, og hvordan var de, og alle de der ting? Var jeg tryk i min barndom, var jeg tryk i indlæring, var trygheden tilstede? Se der må være en eller anden ting, der er årsag til, hvad vi udtrykker. Hvis nu vores barndom og de ting var i orden, eller så godt som det kunne blive, jamen så kan det være, det er en karmisk proces, der er i gang, noget man har med fra tidligere liv.

Der er altid noget, der kommer op til overfladen, og der er altid meget, der skal forløses, mange ting der skal forløses. Nogen gange kommer der mange delpersonligheder frem på en gang, de er klar til forvandling. Hvis nu vi lægger tilliden ind til, vi er ved at forvandle os. Se det er vigtigt at snakke med hinanden og hjælpe, se om vi kan komme ud af de her gamle begrænsninger, der ligger, dem er der jo mange af. Så vi kan sige, kærligheden løfter, kærligheden er en indre styrke, kærlighed og omsorg til vores indre barn er vigtig, det er vigtigt at kan føle sig elsket.

Nogen mennesker kan ikke føle sig elsket, fordi de føler, at det der hedder at blive elsket, at det er forkert, nogen mennesker har det sådan. Nogen mennesker synes ikke, de fortjener det bedste af det bedste, de skal bare have det næstbedste eller helst ingenting. Men det er vigtigt, de tør kærligheden. Det er kun personligheden, at kærligheden er farlig for, men lægger man sin opmærksomhed og tilliden og modtager kærligheden, så kan vi udvide vores bevidsthed. I skal huske, kærligheden lyser, kærligheden fornyer. Vi kan så sige, jamen er det svært for os at modtage kærligheden, så er det hensigtsmæssigt at komme ned og få lidt hjælp til det, og få det lidt bedre igen.

Mange mennesker har modstand på udvikling lige nu, fordi der ligger så stor en dyne af angst og frygt på kloden lige nu. Det er her, vi prøver at træde frem igen for at hæve klodens bevidsthed. Selv om vi har været der nogle gange og siger, ”jamen okay, nu kan jeg modtage energioverførsel, og jeg kan det og det,” det er rigtig dejligt, men det kan også være, man har glemt alt om det, at man har været der, hvor man skal være og bygge derfra. I får jo en mulighed hver dag til at gå videre hver eneste dag, til at forny sig ved at lægge lys og kærlighed ind og tillid.

Se vi kører med det, der hedder kærligheden sejrer, skal vi ikke lige bygge det ind i vores bevidsthed, at kærligheden sejrer og personligheden opløses? Tænk på når personlighedens spændinger opløses, så er angsten og frygten væk, er det ikke værd at tænke på?

Forestil jer I sidder derhjemme eller på arbejdspladsen, eller hvor det er henne, hvor I giver kærlighed, tillid og forståelse. Sidder og lyser af kærlighed, eventuelt tage en af de energioverførsler jeg har givet jer, og bruge sådan en energioverførsel til at højne din egen bevidsthed med, og de mennesker du er sammen med.

Se når man lever i kærligheden, så kan man faktisk sige, at man har fået de vise sten.

I prøver at forestille jer, I sidder med en lille gruppe og giver dem lys og kærlighed, snak i kærlighedsvendinger, se hvordan andre mennesker bliver positive igennem jeres opløftende snak. Det kan godt være, de har svært ved at modtage det, men det er jo ikke ensbetydende med, at man skal opgive, vi skal jo fortsætte alligevel. Når vi fortsætter, så udvikler vi udholdenhed, kærlighed og tillid. Hvis man er træt af kærligheden, eller ikke rigtig kan modtage den, så er man i sine sårede følelser, så har man været der længe i sine gamle mønstre. Kærligheden er hvid magi.

Forestil jer nu at I sidder og inspirerer nogle grupper, og I ser glæden i deres liv igen, lad os arbejde med det. Når jeg giver energi til jer, mens I arbejder så forestil I arbejder med mindre grupper, som bliver løftet op i kærligheden, tilliden og forståelsen.

I sender fjernhealing ud til jorden, fred, lys og ubetinget kærlighed.

Se nu vil jeg gerne ønske jer en fantastisk god dag, en dag i aktiv tjeneste, og giv kærlighed til jeres medmennesker. Tak fordi I lyttede med.

Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)