

Nr. 842 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 3. januar 2021

Nøgleord: Kærlighedens kilde i Guds hjerte.

Godmorgen og velopstået. God morgen Lica og Irene. Godmorgen. I dag er det jo søndag den 3.1.2021. Vi skal have morgenmeditation nummer 842. Okay, søndag den 3. januar 2021 og morgenmeditation nummer 842. Okay. Nu skal vi se, om vi kan blive lidt friske fra morgenstunden. Godmorgen Horst.

Se nu når man går for eksempel på en åndelig skole, som er herovre hos os, så skal man se en lille smule på, hvor tit kontakter jeg den åndelige skole med opkald eller en eller anden ting og siger, ”Peter har du en specialopgave til mig i dag, fordi jeg er interesseret i at videreudvikle mit tankesind.” Tankesindet består af mange forskellige mutationer, vi er mange forskellige hver dag, vi har mange forskellige dele inde i os selv, vi opfatter igennem hver dag. Er man modtagelig for ny indlæring, eller bliver man bare i det, man har?

Se her til nytår her så kan vi have rigtig mange ønsker. Det der er vigtigt prøv at lægge lidt loft over jeres ønsker, og så sige, tag nogle enkelte ønsker, måske er jeres ønske lige ved at være en sjælsstyret personlighed. Det betyder så, man er åben og arbejder med kærlighedskilden i jeres hjerter, arbejder med kærlighed, tillid og forståelse. Det vil være godt for jer at prøve at ringe og høre, hvordan går det egentlig med mig selv, hvordan hænger det sammen, hvad er det for ting, jeg skal lave her i dag, lige her i dag, for at fungere lidt bedre, end det jeg gjorde i går?

Mange gange når vi mediterer prøver på at gøre det, så er tankesindet i oprør et eller andet sted, der er ikke ro nok inde i os selv til at arbejde med de ophøjede tanker. Nogen gange kan der ligge had og vrede, jalousi derinde, inde i os, som forhindrer i, at livsglæden kan fungere, der er mange ting, der ligger og spærrer. Nogen gange er vi bevidste om det, og nogen gange er man ubevidst om det, men det var klogt at bygge den indre samklang op, den indre samklang inde i os selv til at opleve en højere bevidsthedstilstand inde i os selv. Man kan altid se på sig selv, hvor man står henne, i forhold til den åndelige udvikling, det er tydeligt at se. Okay.

Nå men vil vi så være åben for nye muligheder, vil vi arbejde helhjertet med at udvikle kærligheden i vores eget tankesind, er det noget, vi vil gøre helhjertet, eller er det noget, man tror, man gør, uden at være helhjertet alligevel? Bruger vi en stor del af vores liv til at lave tjenestearbejde uselvvisk uden at skal have noget for det, og uden at skal have en accept af det, kan vi nu stå alene derinde i os selv? Okay.

Vi kan sige, hvordan er det, vi vågner om morgenen, er vi glade og tilfredse? Så hvilken forventning er der til i dag, den nye dag? Prøv at kigge på det og se hvordan I lige fungerer i jeres egen bolig i dag og i fremtiden.

Hvis nu vi mediterer på kærlighedskilden i Guds hjerte, er vi så i den der indre balance, som vi gerne skulle være, eller hvor er vi henne i virkeligheden?

Lad os nu sige, I selv skulle vælge en morgenmeditation i dag, en af de mange jeg har lavet i tidens løb, hvad for en ville I så vælge, og hvorfor vil du vælge lige den, du finder frem til? Prøv lige at være opmærksom på det lige nu. Hvad vælger jeg igennem, og hvad er mit formål til at vælge lige nøjagtig den morgenmeditation, hvad giver den mig, og hvad siger den mig? Prøv at kigge på det lige nu.

Prøv at være helt bevidst inde i jer selv, hvilket forhold I har til skolen her, den skole I selv går i, i livets skole. Prøv at kigge en lille smule på i juleferien, om den har vendt op og ned på jeres måde at fungere på. Det er vigtigt at skabe indre balance inde i jer selv, når vi mediterer på kærlighedens kilde i Guds hjerte.

Lad os meditere på kærlighedens kilde i Guds hjerte, og kærlighedskilden i vores eget hjerte, kilde af kærlighed. Hvis tankesindet er i ro, stabilt, så vil man modtage noget andet, end hvis den er ustabil.

Når vi nu tænker på, at vi lader lys og kærlighed gennemstrømme vores legemer, kan vi nu skaffe harmoni inde i vores legemer. Når vi mediterer, så byg oprigtighed ind i vores legemer, sig ”jamen jeg vælger gerne det indre liv.

Okay. Så vil jeg gerne sige godmorgen til jer, godmorgen, og så vil jeg ønske jer en fantastisk god dag i ophøjethed og livsglæde, kærlighed og tillid. Mit navn er Peter L. Simonsen. Tak fordi I lyttede med. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk