

Nr. 841 Morgenmeditation.

Lørdag den 2. januar 2021

Nøgleord: **Lyksalighedens kilde i vores hjerter.**

Godmorgen alle godtfolk også dig Peter, sådan sagde min bedstefar altid til mig. Okay. I dag er det lørdag den 2. januar 2021, og vi skal have morgenmeditation nummer 841. Okay så snupper vi den.

Se jeg plejer altid at sige, når folk kommer ud til mig, så siger jeg til dem, ”er du lykkelig”? ”Lykkelig” siger de så, ”hvad er det for noget?” ”Er du lykkelig?” siger jeg så. ”Det er noget mærkeligt noget at spørge mig om.” ”Ja men er du glad så?” ”Ja sommetider.” Så siger jeg, ”hvordan går det med kærligheden?” ”Kærligheden ja det er et vanskeligt emne. Jeg vil helst være alene,” siger folk så. ”Hvorfor vil du være alene?” ”Så er der ingen besvær.” ”Okay, er du glad så?” ”Aj lidt glad,” siger de så til mig. ”Du kan blive mere glad,” siger jeg så. ”Det ved jeg ikke,” siger de så, ”det har jeg aldrig prøvet at være rigtig glad.” ”Jamen kunne du ikke tænke dig at være rigtig glad?” ”Jo men jeg tror, det er besværligt at være rigtig glad.” ”Jamen hvor tror du, det er besværligt?” ”Jamen nu har jeg min frihed, jeg har min frihed Peter, man kan ikke både have frihed og så være glad.” ”Jo det kan man da godt.” ”Jeg tror, du vrøvler Peter.” ”Jamen hvornår har du sidst været lykkelig? ”Det kan jeg ikke sige,” siger de så. ”Hvornår har du sidst været rigtig glad?” ”Det kan jeg ikke sige.” ”Er du glad, ved det du laver?” ”Aj somme tider.” ”Er du glad, når du skal op om morgenen?” ”Ikke ret tit” bliver der sagt. ”Hvorfor ikke?” ”Jamen jeg vil hellere sove en time mere.” Så siger jeg, ”jamen du kan da sove, når du bliver gammel, hvis du bliver gammel.” ”Ja det kan jeg selvfølgelig gøre,” siger de så.

Så siger jeg ”kunne du tænke dig at blive rigtig glad?” ”Ja, ja, men hvordan skal jeg blive det?” ”Det kan være, du skal fortælle en vittighed,” siger jeg så, ”der handler omkring dig selv, når du kan se, du har lavet noget, der er helt hen i skoven.” ”Helt hen i skoven, hvad mener du med skoven og mig,” siger de så. ”Ja man kan lave noget, der er sådan helt utålelig.” ”Aj det vil jeg sorme ikke snakke om,” siger de så, ”utålelig, nej jeg vil bare være sådan, som jeg er, og tage sådan, tage livet som det er, det har jeg det bedst med.” ”Jamen kunne du ikke tænke dig at være lykkelig? ”Jamen jeg har jo svaret på det, nu må du ikke spørge om mere,” siger de så, ”så kan jeg mærke, jeg er ved at blive irriteret, jeg bliver irriteret på dig Peter. Det er nogle dumme spørgsmål, du kommer med.”

”Ja, ja,” siger jeg så, ”men man kan begynde at glæde sig,” siger jeg så, ”over andre menneskers held, hvad der kan lykkes for andre mennesker.” ”Jamen hvorfor skulle jeg glæde mig over det?” ”Det er fordi, så har du noget, du kan lægge dit engagement ind i, glæde dig på andres vegne når der er noget, der lykkes for dem.” ”Hvorfor skal jeg glæde mig over det, fordi der er ingenting, der rigtig lykkes for mig, hvorfor skulle jeg så glæde mig på andres vegne?”

”Jamen det er fordi, hvis du glæder dig for de mennesker, du har omkring dig og ser deres fremgang og tænker på nye muligheder de kan få, de andre du har omkring dig, så får du også nye muligheder, du får nye muligheder hver dag.”

”Jamen det er så besværligt,” siger de så, ”jeg har det bedst, hvor jeg har det, hvor jeg er.” ”Jamen er du lykkelig?”

”Nej,” siger de så.

Se man har noget, der hedder kærlighedskilden i Guds hjerte. Når man forbinder sig med kærlighedskilden i Guds hjerte, det er en kilde, hvor der udspringer kærlighed fra. Sådan en kilde har vi også inde i vores eget hjerte, kærlighedskilden i vores hjerter, det er den der healer alting op, det fornyr os, det giver os indre frihed, fordi friheden fra de sårede følelser, er en fantastisk frihed og have, det er en glæde.

Når vi begynder og spekulere lidt på andelige formål, så kan vi meditere på lyksalighedens kilde i Guds hjerte, men vi har også lyksalighedens kilde i vores eget hjerte, lyksalighedskilden. Lyksaligheden betyder man tager

det åndelige liv, med ind i det liv man lever, så man kigger indad, indad i hjertet, ind mod sin højere bevidsthed, så det lyksalige det ligger i vores åndelige liv. Okay.

Så siger jeg til vedkommende ”Ved du hvad et åndeligt liv er?

”Nej Peter, det eneste jeg ved, det er det er ved og være kedelig og høre på dig, fordi det er ikke noget et menneske kan opnå lyksalighed”.

”Jo det er det da bestemt, man kan også opnå at have været kærlig hver eneste dag. Giv kærlighed fra sig, opløfte og inspirere, det kan du da gøre hvis, du kan da vælge og gøre det”.

”Aj men der er ingenting der er så sjovt som du siger”.

”Hvorfor er der ikke det” siger jeg så?

”Det er fordi, jeg møder altid nogle mennesker, der sårer mig, der gør mig ked af det, eller kritiserer mig, og jeg tror på at det de siger”.

”Hvorfor lægge energien fra dig?” siger jeg så, ”behold da selv din egen livsenergi, livsenergien ligger også i hjertet”.

Hvad har vi så her nu her, noget nytår? Så lad os lægge vores opmærksomhed på kærlighedskilden i vores hjerter, kærlighedskilden, lyksalighedskilden. I kærligheden ligger friheden, kærligheden til Gud, den altfavnde kærlighed.

Så siger de til mig, ”Peter hvis du virkelig tror på, den der med kærlighedskilden i Guds hjerte, så kan du godt tror om igen”, siger de til mig, ”fordi der er ingen Gud”.

”Nå” siger jeg så, ”Kan du så lige forklare mig lidt de forskellige årstider?” siger jeg så. ”Nu er det vinter, så bliver det forår, så bliver det sommer, efterår. Fortæl mig lidt om den cyklus. Hvad betyder den cyklus?”. Så siger jeg til ”Naturen er Guds herlighed”.

”Aj, nu er du sku for overdreven igen Peter”. Okay.

Så kan jeg ikke rigtig dy mig der, så siger jeg ”Er du lykkelig” siger jeg så?”

”Ja” siger de så til mig ”Jeg kan blive lykkelig, når du holder din mund Peter, fordi det er ensformigt det du siger”.

Ensformigt. Så siger jeg ”Jeg er glad ved du siger jeg er ensformig, fordi jeg tænker på kærligheden, og jeg ønsker og videregive kærligheden. Prøv og se hvad der rører sig inde i dig, når jeg snakker om kærlighed. Er det noget du tror på, eller tror du på de begrænsninger der kommer frem inde i dig, når jeg snakker om kærlighed?”.

”Ja, jeg ved godt jeg bliver begrænset, jeg kan også mærke jeg bliver irriteret” siger de så.

”Hvorfor bliver du irriteret?” siger jeg så.

Og så kommer man næsten altid til kort lige her. Så siger jeg ”Jamen det er da dejligt at få et spil kort” siger jeg så.

Så får jeg og vide ”Du er altid umulig Peter, fordi du vil altid sige det sidste ord.

”Ikke nødvendigvis, du må gerne sige det sidste ord, men hvorfor holde, når man kan have en stor mulighed af nye ideer. Vi kan forny os med nye ideer hver dag. Nye ideer det er en Guds gave”.

Vi mediterer på lyksalighedens kilde i Guds hjerte, kærlighedskilden i vores eget hjerte.

En okkult meditation betyder at man fokuserer på hjertes energien i brystområdet og løfter bevidstheden op i vores hjertechakra i hovedcenteret. Forbindelsen her imellem giver en okkult meditation, det betyder det er indre oplysning.

Vi mediterer i dag på lyksalighed, og på opstandelsesenergien fra vores hjerter, ind igennem halschakraet, og videre op til hovedcenteret, hjertechakraet i hovedcenteret, lyksalighedens kilde i hovedcenteret. Lad os meditere på det i dag, lad os begynde lige nu.

Vi mediterer i dag på lykkelig, lyksalighedens kilde i vores egne hjerter, det er lyksaligheden kilde i os som solengle, solengle det betyder vi er i sjælsbevidstheden, er inde i hovedcenteret, hjerteenergien i hovedcenteret, der mediterer vi på lyksaligheden, lyksalighedens kilde i Guds hjerte, fordi dybest set er vi guddommelige. Vi kan leve i en guddommelig væren af ren kærlighed, ren tillid. Tillid er en sjælsegenskab.

Mens I arbejder med det, så overfører jeg åndelig energi til jer allesammen, en åndelig velsignelse til jer. En åndelig velsignelse til jer alle, en god morgenstund og mediter på kærlighedskilden i Guds hjerte, lyksalighedskilden i vores åndelige bevidsthed.

Jeg overfører åndelig til jer alle, åndelig velsignelse til jer alle, til vores menneskehed, til vores klode.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, lyksaligheden, nådens lys, den skabende intelligens og jeg kom

mer med den guddommelige, åndelige viljesenergi til at hæve klodens bevidsthed på. Begynd at bygge vores jord op til en kærlighedsplanet. Kærlighedsplanet betyder Kristi tilsynkomst, som udspringer fra kærlighedskilden i vores hjerter. I er medvirkende til at hæve klodens bevidsthed, det vil komme til at give påvirkning på andre kloder. Lad os nu meditere på det her i dag.

Lav nogle notater til jeres opgaver. Prøv at mærke inde i jeres hjerter i brystområdet, kærligheden, lyksaligheden, det favner alle, og det hæver vores bevidsthed. I er velkomne til at sende en sms til mig, på hvordan I oplever tingene, på 2985 1763 og jeg lægger velsignelse ind til jer til jeres skabende tanker, til jeres gode intentioner i at vi kan leve i lyksalighedens visdom.

Godmorgen, tak, tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Nøgleordene i dag er **lyksalighedens kilde i vores hjerter**. Jeg ønsker jer en fantastisk god dag, en dejlig lang cykeltur. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk