

## **Nr. 835 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation søndag den 17. december 2020

**Nøgleord: Kærlighed, tillid og kærlig forståelse, Kristi tilsynekomst.**

Godmorgen til alle, i dag er det søndag den 27. december 2020 og morgenmeditation nr. 835.

Det er en god dag i dag, dejlig mørkt udenfor, det blæser, vi må ikke håbe, der vælter alt for mange træer, eller kommer til at skade andre mennesker ved at vælte ned over huse, tage.

Jeg sad lige her til morgen for et stykke tid siden, at når I hører til, går på skolen her, og vi bygger på en skole, men vi bygger også på en ashram, og jeg kan give jer inspiration fra de indre verdener til at højne jeres bevidsthed med. Jeg giver jer inspiration, hjælper jer med at hæve jeres bevidsthed.

Se, det der kunne være en god ide, det er at prøve at have tilknytning til skolen her en gang i ugen. Enten komme ned på skolen og være med i undervisningen, eller tage lidt hjælp til sig selv, eller skrive sin opgave og sende ned. Det er en god måde, at blive ved med at holde kontakt til sit indre liv og sin fremgang i livet. Her er det vigtigt at lægge noget positiv energi ind på sin åndelige udvikling.

Jeg gentager lige: Skolen her er en skole, hvor vi arbejder med Kristi tilsynekomst. Jeg er ved at uddanne jer til en Kristus. Det er ikke bare personligheder, det er sjæle, jeg arbejder med og jeres åndelige udvikling. For at det nu skal virke det her, så er det vigtigt at komme på skolen eller have noget med skolen at gøre en gang i ugen, enten være til stede i undervisningen, på EVF, darshan, eller skrive jeres opgave ned og sende det til mig en gang i ugen. Det kan gøre det, at det kan holde jer i kontakt med jeres opbyggende energi, som jeg bygger på hver dag. Jeg bygger på den devasubstans, I har inde i jer, jeg arbejder med jeres bygmestre.

Det er vigtigt at gøre det, og det er vigtigt at være gældfri inden for sin åndelige udvikling, fordi ellers sætter man bremsen i sin egen udvikling.

Det er ikke noget, jeg bare siger for sjovs skyld, det er fordi, der er en dybere forståelse i det, en meget dybere forståelse. Har man jævnlig kontakt til skolen, så betyder det, at personlighedssiderne er blevet meget mere synlige inde i jer, afstanden inde i jer bliver større, og det vil sige, når den bliver større, så trækker den igen gamle mønstre frem fra hele jeres liv, også fra tidligere liv, det trækkes op til overfladen og kommer til at ligge som en spærring imellem jeres sjæl og personlighed. Spærringen ligger der, men spærringen ligger også ind til jeres mester. Det vil sige, at spærringen kommer til at ligge ind mod mig, men i virkeligheden er det jer selv, der spærrer vejen for jeres egen indre udvikling.

Så kan man sige, nogle gange lægger jeg gode tanker ind til skolen og siger, at der på skolen, der kan jeg få øje på siderne i mig selv, der er det tydeligt, lige her der kan jeg ændre på den måde, jeg fungerer på. Ændring er altid mulig, fordi jeg giver jer forvandlingsenergien.

Nu tænker jeg så lidt på her i dag, på datoen her, er det lige nøjagtig et år siden, min bror han døde af de forskellige sygdomme han havde. Men det kunne have set meget anderledes ud, hvis nu han havde fulgt hans sjæls hensigt, arbejdet dybere med de livsopgaver han havde, og lyttet lidt mere til de informationer jeg gav ham. Han havde jo 25 år før, det vil sige for 26 år siden, der havde han også kræft. Der hjalp jeg ham med at komme igennem det, men efterhånden som livet går, så kommer også bitterheden frem i mennesker, bitterhed, afstandtagen. Nogle mennesker hviler kun i deres konkrete hjerne, konkrete bevidsthed, intellektstyring. I skal have kærligheden med i det, I gør, så ting de ser fuldstændig anderledes ud i jeres liv, også når man siger, jeg mangler arbejde eller andre ting, jamen lukker man mere op til sin åndelighed, sin kærlighedsnatur. Så forandrer det sig, alt det man har at sløges med, så siger man "ja tak" til muligheden, i stedet for at sige "nej tak, jeg har travlt med alt muligt andet." Prøv at forestille jer, hvis man virkelig kan lukke op for det, der er ens livsområde, det ville gøre noget helt andet hver dag, blødheden kan være der, kærligheden, målrettetheden, større engagement i livet og hjælp til kloden her også. Vi kan jo meget mere, end vi selv tror, vi kan, men prøv at have det sådan hver dag, lav opgaverne, det er fint, I er med her om morgenen, men I må godt gøre noget mere.

Nu går vi så snart ind i det nye år, der kan vi så tage en ny målsætning og så sige, ”jeg vil engagere mig endnu dybere i de ting, end jeg har gjort hidtil.” Nogle er godt på vej, nogle kører det rigtig godt for, nogle kører det mindre godt for, og nogle sker der ikke så meget for. Det er selvfølgelig den udvikling, der er i det hele, men vi kan gøre meget mere, end det vi gør. Jeg synes, vi skulle lægge os i selen og så prøve at arbejde med den indre verdensstyrelses inspiration til os, Kristi tilsynekomst, kærligheden i vores hjerter, ikke bitterheden, ikke det negative men det positive, arbejde med det positive hver dag. Hold kanalen ren til skolen, til jeres åndelige indstrømningscenter i jeres bevidsthed. Prøv nu at bygge det op og sig, ”jeg kan blive beriget fra min solengel konstant.”

Så i og med det der med en uge, jeg kan se, det kan betyde rigtig meget for jer, og det kan betyde rigtig meget for at hæve klodens bevidsthed.

Information: onsdag den 30.12. der har vi pladser til nytårsmeditation kl. 17-tiden. kl. 15 er booket op, vi må jo kun være ni + mig (Corona.) Så kl. 17 hvis nogen har lyst, så giv en melding, det ville være hensigtsmæssigt.

Hvis nu vi tænker på, at lys og kærlighed skal gennemstrømme vores bevidsthed, det vil vi gerne, men når vi lægger personligheden ind imellem, så blokerer man det, så lægger man mørke, angst og frygt ind. Det var ikke lige det, man havde tænkt på, man ville, man ville gerne bibeholde kærligheden, tilliden og forståelsen. Prøv at tænke på at lade os forvandle os til at arbejde med hvis magi, hvor man ofrer sin personlighed for sin sjælelig åndelige udvikling. Vi kan sige, at den verden man træder ind i i sin ophøjede bevidsthed kan være fuldstændig en helt anden, end den man er i, i sin personlighedsopfattelse. Det er en helt anden opfattelse.

Jeg overfører livsenergi til jer, livsenergi, livsglæde, kærlighed og tillid, helt enkle ting. Det der er vigtigt, er at bygge tilliden op, tilliden og den kærlige forståelse. Prøv at lægge kærlighed ned til skolen, kærligheden I lægger ind til skolen betyder, at I åbner jeres hjertechakraer. Det er ofte en smertefuld proces at åbne hjertechakraet, fordi der ligger meget gammel frygt, angst og sorg. Prøv at tænke på alle de gange man har afvist andre, afvist sig selv, det er noget, der skal forvandles. Der er det i det, at det skal komme op til overfladen, så vi kan forvandle tingene til positiv energi, det hedder erkendelsesvejen, den oplyste vej.

Vi mediterer i dag på kærlighed, tillid, kærlig forståelse, det kan også være nøgleordene: Kærlighed, tillid, kærlig forståelse. Prøv at lade det ligge her omkring hovedet, vandret omkring hovedet, kærlighed, tillid og kærlig forståelse, Kristi tilsynekomst. Jeg kan lægge bevidsthedsringe rundt om jeres hoved, de kan udvide sig. Man har tilbøjeligheden til at tage det lette i stedet for at tage det, der er det vanskelige. Kærlighed, tillid og kærlig forståelse. Husk kontakten til skolen her en gang i ugen igennem kærlighed, tillid og kærlig forståelse, og alt det der kan spænde ben for det, det er så det, der er blevet synligt, medens I arbejder med det. Det er vigtigt at gøre noget ved det. Forestil jer vi skal bygge på vores kærlighedsnatur, tilliden, tillidens engel.

Mange gange når vi bygger på tillidens engel, så bygger man på hadets dæmoner i stedet for, så kommer de til at vokse. Lad os bygge på kærlighedens engel og tillidens engel. Læg grundtonen ind af kærlig forståelse, tænk på, hvis man bygger energi ind i taknemmeligheden. Lad kærlighedslyset gennemstrømme os, alle vores legemer. Forestil jer I modtager Herrens velsignelse, og den lagres i bevidsthedsringene omkring hovedet.

Så er der nu, at jeg siger godmorgen til jer og ønsker jer en fantastisk god dag i kærlighedslyset, tilliden og den kærlige forståelse. Tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen, godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)