

## **Nr. 833 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation fredag den 25. december 2020

Nøgleord:

Godmorgen og velopstået i dag skal vi have morgenmeditation nr. 833. Det er fredag den 25.12.2020, det føles som om, det er søndag i dag en sjov fornemmelse, men det ved jeg, det ikke er.

I dag vil jeg prøve at fortsætte på det, vi lavede i går, hvis jeg kan. Jeg tænkte på, at vi skulle prøve at meditere i dag på ”den eneste ene, ”som ligger i vores buddhiske bevidsthed. På allestedsnærværelsen, på den store gennemtrængelighed af al stof, al bevidsthed, på lyksaligheden, den åndelige lyksalighed og prøve at være til stede i det universelle smil, det indre smil man har inde i sig selv.

Det skal vi prøve at meditere på i dag. Vi mediterer igennem vores buddhiske bevidsthed, som ligger inde midt i hovedet, på den eneste ene, allestedsnærværelsen og al gennemtrængelighed, den altfavnende kærlighed, den åndelige lyksalighed og det åndelige smil, som ligger i vores indre bevidsthed, den alt favnende kærlighed, lad os meditere på det.

Alt det jeg nævner her, det har vi inde i os selv. Det er ikke personlighed, jeg snakker om, det er vores buddhiske bevidsthed, vores intuitive bevidsthed, den guddommelige kærlighed, allestedsnærværelsen, altfavnende. Den åndelige lykkelighedsniveau og det universelle smil, som er i vores indre.

Den er meget avanceret denne her morgenmeditation, den er svær at beskrive, det er en indre væren, og en indre tilstand man skal prøve at opnå. Det hele er inde i os, i den eneste ene, den universelle altfavnende kærlighed gennemstrømmer alt. Den åndelige lyksalighed og det åndelige smil, en indre bevidsthedstilstand vi har inde i os selv i vores buddhiske bevidsthed.

Imedens I mediterer på det og prøver at træde ind i en åndelig lyksalighed, så vil jeg overføre en åndelig velsignelse til jer, en åndelig velsignelse, åndelig velsignelse.

Jeg overfører en åndelig velsignelse til jer alle, den altfavnende kærlighed, åndelig lyksalighed og et åndeligt smil, gennemstrømning af åndelig kærlighed.

Vi mediterer i dag på den åndelige kærlighed, åndelig lyksalighed, den alt favnende kærlighed, og på al gennemstrømning i alle vores legemer, en indre væren af åndelig lyksalighed.

Medens I arbejder med det, overfører jeg åndelig energi til jer.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys, jeg kommer med den åndelige viljesenergi til jer, til menneskeheden. Foretager en åndelig velsignelse og jeg modtager det gennem et åndeligt smil, et smil der ligger i hjertet, et smil der ligger i vores åndelige bevidsthed.

Vores morgenmeditation i dag var meget udvidet. Jeg vil gerne ønske jer godmorgen og tak. Tænk på gennemstrømmeligheden af den åndelige kærlighedsenergi, modtag den med et smil på læben.

Tak fordi I lyttede med, mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)