

Nr. 832 Godmorgen til.

Morgenmeditation torsdag den 24. december 2020

Nøgleord: **Visdomstrappen, visdomsbjerg, Guds herlighed og kærlighed.**

Godmorgen i dag er det torsdag den 24. december 2020, og vi skal have morgenmeditation nr. 832.

Det er lidt spændende at tænke på, at det er juleaften i aften. Nu må vi se, om vi får det, vi har fortjent, eller hvad vi ønsker os, eller vi bare lader os overraske. Jeg har det som det sidste, jeg lader mig overraske, når jeg ser, hvad jeg får, hvis jeg får noget, men det er altid spændende at se.

Jeg sad den anden dag til morgen og spekulerede på, at nogen gange når jeg fortæller nogle ting, så lytter jeg meget, hvilket niveau jeg taler fra, og ser hvilket stof jeg bygger med. Når man lytter til det oprigtige inde i jer, I bygger en indre verden, hvor alting bliver levende. Det vil sige, at det I bygger på, det bliver bestandig, når I bygger som sjæle. Det der bliver bygget som sjæle, det vil altid evigt bestå, men det I bygger som personligheder, det nedbrydes fuldstændigt igen. Så når jeg lytter til, at det I snakker om, det er oprigtigt, det er bygget med kærlighed, det er bygget med indre visioner for at højne menneskeheden bevidsthed, det vil sige, man arbejder fuldstændig uselvsk.

Når vi kan fungere på den måde, så får man retten til at gå op ad ”de gyldne trapper, de gyldne trin,” som er en levende substans, der ligger i oprigtigheden og kærligheden. De trapper man kan gå op ad, det er gyldne levende trapper, det er sjælens trapper. Når man går op af trapperne, så går man fra sjæl mod sin åndelige bevidsthed, det er her, jeg modtager jer.

Når man går mod sin åndelige bevidsthed, så går man op til visdomstempet, som ligger på visdomsbakken. Det er her, man har vidt udsyn, man kan se ind i sjælens bevidsthed. Det der er spændende, det er at se, når I taler oprigtigt, og I får muligheden for adgang til at bestige trappen trin for trin, som ligger i jeres sjælelige bevidsthed, jeres sjælelige åndelige bevidsthed.

Nu er det juleaften i aften, så er det spændende at se, når man giver til andre, og man giver dem ren kærlighed, ren visdom. Hvis vi arbejder uselvsk hver eneste dag og kan give uden at skulle have igen, det er der, hvor vi får. Vi giver med indre glæde og kærlighed, vi giver med oprigtigheden. Oprigtigheden er en sjælskvalitet. Når man giver med sjælskvaliteten, så åbner man dørene ind til himmeriget.

Forestil jer at I kan gå på de gyldne trin, som er skabt til sjæle, og man begynder at bestige trinene op mod Herrens tempel, et visdomstempel. Når I er helt oprigtige i jeres ting, så vil I naturligt have adgang til det tempel. Derfor er det interessant at lytte til folk, når de snakker, lytte til deres undertoner, fordi jeg ønsker, at alle skal bestige de her gyldne trin og gå ind i Herrens tempel, visdomstempet. Skal vi prøve at lade som om, vi er på vej derind? Men som jeg sagde i går, vejen er at sende de her opgaver til mig, det åbner til de gyldne trin, de gyldne trappetrin, fordi derigennem kan jeg lette jer, jeg kan lette jeres byrder, jeg kan give jer nyt liv, jeg kan give saligheden til jer, jeg kan forny jer.

Det er dejligt at tænke på fornyelsesvejen, de gyldne trapper som er bygget af sjæle, de går op til Herrens tempel, et visdomstempel som ligger på visdomsbakken.

Da Jesus blev født for 2000 år siden, så gav han jer muligheden, os muligheden for at betræde de gyldne trin ind til Guds herlighed til Kærlighedskilden i Guds hjerte. Og det jeg har set i jer selv og set og fundet ud af, når I har sagt nogle ting til mig, der er bygget af kærlighed og hjælper andre i ren kærlighed, når I finder de steder, I har gjort det. Man siger, uselvsk tjeneste giver adgang til de gyldne trapper, som er bygget af sjæle.

På vejen op ad trinene der skal I komme igennem åbenbaringsporten ind til jeres højere bevidsthed. Hvis nu det er muligt at finde sådan nogle steder, hvor I har været helt oprigtige, arbejdet med uselvskhed, bygget med

kærligheden, så har I direkte adgang til Herrens visdomstempel. Hvis nu det kniber lidt, så har vi muligheden for at forbedre os her i dag og i al fremtid.

Men vi kan begynde at forestille os, hvad det skal være, når I arbejder med uselvisk tjeneste til menneskeheden, til kloden, og vi er oprigtige i vores tale. Kærligheden er tilstede. Prøv at se om I kan få adgang til at gå op ad de gyldne trappetrin, som er skabt af sjælsbevidsthed, til at gå ind gennem indvielsesportalen op på visdomsberget, som er Herrens tempel, som ligger på Herrens bakke. Lad os forestille os vi kan det, at vi er ved at øve os på det. Og når vi er ved at øve os på det, så får vi ligesom en ny fødsel igen, hvor man kan begynde at leve et liv i uselviskhed, kærlighed og oprigtighed. Prøv at meditere på de her ting. Jeg lytter altid til det indre, I har inde i jer, jeg kan også høre alle begrænsningerne, alt det der skal forvandles.

Så gaven i dag, jeres julegave, det er at udvikle oprigtighed, uselvisk tjeneste, kærlighed, så bliver det gaven til at kunne gå på de uselviske trin, som er levende, alle trinene som går op på visdomsberget. Guds kærlighed, lyksalighed. Når I kan bestige berget, så er der en ny frelser født, frelsen ligger i uselvisk tjeneste.

Jeg glæder mig over de fremskridt, I gør, og jeg ved, vi kan gøre mere, end det vi gør. Jeg ser de levende kærlighedstrin, man kan gå på og mærker hvordan det er at gå på dem, oplever en indre forkyndelse af Guds kærlighed, jeg mærker Herrens engle omkring mig og inde i mig. Jeg betræder trinene, de levende trin som går op til Herrens tempel, visdomstemplet som ligger på Herrens mark. Alt er lys, kærlighed og tillid. Det virker som en stærk magnet, hvor man lærer at overgive sig selv til en højere udvikling, til en indre udvikling og en indre vejledning.

Herren være med eder, lad os alle bede, forestil jer at vi alle kan komme ind på visdomsberget, at vi alle får muligheden for at gå af de levende gyldne trin, som er skabt af sjæle. Vi har muligheden igennem oprigtigheden og ved uselvisk tjeneste.

Der kan være en del nøgleord her, gyldne trin, visdomstrappen, visdomsberget, Guds herlighed og kærlighed, der kan være flere ting, vælg hvad I har brug for.

Jeg ønsker jer godmorgen, jeg ønsker jer en god dag i dag og en god juleaften.

Godmorgen og tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk