

Nr. 831 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 23. december 2020

Nøgleord: Lad kærligheden lyse gennem kærlig forståelse og tillid.

Idag vil jeg slå et slag for at arbejde med at blive mere sjælsbevidste. Vi har mange ting, vi kan gøre, som vi ikke gør helt endnu, hvor man ikke er helhjertet endnu. Så kan man tænke på, hvad kan det være, hvor man ikke er helhjertet. Se jeg bygger og opmuntrer jer til at blive sjælsstyrede personligheder. Det betyder, at sjælsstyrede personligheder lytter til sjælsbevidstheden i stedet for personlighedsbevidstheden. Vi ved, når vi lever i sjælens verden, så lever vi i Guds rige, vi ved, vi kan være forposter for det guddommelige. Vi kan markere os med indre viden i verden, og stå frem med indre viden.

For at få det her til at fungere ordentlig, så jeg nødt til igen, at bede jer der går på skolen, send nu jeres opgaver til mig. Det er fordi, igennem de opgaver I sender til mig, kan jeg give målrettet udvikling igennem. Personligheden ønsker jo ikke at lave det, men der hvor man er mest sjælsstyret, vil man gøre det med det samme. En del af jer kører helt fint, andre halter, nogen gør det slet ikke. Skal vi have gruppefusionen til at fungere, skal vi have det bragt i orden. Det er fordi, når vi skal arbejde med det guddommelige, så skal vi også have ryddet op i personlighedsopfattelsen. Vi bygger på en gruppe antakarana og en gruppefusion.

Nu kommer vi i morgen til jul, hvor der kom en stor begivenhed for 2020 år siden, med Jesus indtræden på vores klode, det er en stor begivenhed. Det gav mulighed for, at menneskene kunne få opstandelsen, de fik muligheden for udvikling. Den mulighed har vi stadigvæk. Jeg kommer med ny impuls til åndelig styring. Den åndelige styring går igennem sjælsbevidstheden og kommer til udtryk i menneskeriget og dyreriget. Jer der går på skolen er mellemlæddet, jeg er også mellemlid for et andet niveau. Hvis Hierarkiet skal gennemstrømme os, de gennemstråler os gennem vores stråler, så skal vi omdanne de negative sider til ny bevidsthed bygget op med kærlighed, kærlig forståelse og tillid. Skal vi forandre nogen ting og lade Hierarkiet gennemtrænge vores bevidsthed, Kristusbevidstheden, kærlighedsbevidstheden, så er vi nødt til at gøre en indsats, så det kan blive en udstrømning. Det betyder, at hvis vi forestiller os vi er sole, men en stor del af solen er dækket af en stor mørk sky, og solens lys ikke kan komme igennem, det svarer til, at jeg ikke kan komme til at arbejde igennem jer. Prøv nu at tænke over det igen, sæt det nu i værk, så det kommer til at virke.

Jeg ser nogle fantastiske opgaver, der bliver sendt til mig. Det er ikke til mig, I sender, det er dybest set til jeres højere bevidsthed, til at realisere det der hedder Kristi tilsynekomst, kærlighedens tilsynekomst. Bliv ikke ved med, at udsætte tingene, når det kan realiseres her og nu.

Vi mediterer samtidig på kærlighedens kilde i Guds hjerte. Skal det nu blive en integreret del i os, så skal vi løse de andre opgaver. Jeg tror gerne, folk de vil, der er bare noget, der holder dem tilbage, man kan se på, hvad der holder dem tilbage, jeg siger det her igen, fordi nu mindes vi julen. Lad os nu gøre det bedre end det vi gør, lad kærligheden styre hver eneste dag. Jeg ønsker I skal uddanne jer til en Kristus, til en kærligheds avatar i den sidste ende. Det er ikke så svært, bare man begynder at udfylde den lovmæssighed, der skal til for at komme dertil. Lovmæssigheden i at opfylde kravene til at blive sjælsstyrede personligheder. Vi kan nemt gå igennem og få ro på gruppen og gruppeforståelsen. Vi skal gå fra jammerdalen ind i det oplyste sind, ind og gå på regnbuebroen som indikerer, at det er sjælsbevidstheden, der er styrende. Vi siger altid, lad lys og kærlighed oprette planen og Guds rige er kendt. Lad os nu træde ind som forposter og få himmelen trukket ned på jorden igennem vores bevidsthed og lad den blive oplyst. Lad os lyse at kærlighed, tillid og forståelse. Kan det være så svært, nej det kan det da ikke. En forvandling af personligheden.

Vi kan meditere på, at vi kan lave forvandlingen, men vi kan også lægge vores engagement ind i det, lidt dybere end det man har i dag. Vi kan meditere på, at lys og kærlighed gennemstrømmer menneskeheden til oplysthed og kærlig forståelse. Det er det, vi mediterer på, men det er vigtig selv at træde ind i det, og være en del af den oplysthed.

Meditér på i dag at lys og kærlighed gennemstrømmer menneskeheden til oplysthed og til Hierarkiets planer, og vi nærmer os kærlighedsbevidstheden, kærlighedsudstrålingen. Når vi lader lys og kærlighed gennemstrømme os, er det vigtigt, at vi ikke bremser det, men at vi får det udtrykt til videregivelse. Lad nu lys og kærlighed oplyse menneskeheden, der er meget, der skal forandres. Lad nu kærlighed og tillid sejre og nedbryde personligheden. Lad nu lys og kærlighed gennemstrømme menneskeheden, vores klode, planteriget, dyreriget og mineralriget. Tænk på at vi går ind i en hel ny udvikling, og der er brug for al jeres indsats i en større gruppeforståelse. Lad kærligheden lyse gennem kærlig forståelse og tillid. Prøv nu at stå fast i en fast beslutsomhed, at nu vender vi billedet, så fra nu af vil vi lade sjælen bestemme, så vi kan gå ind i Guds rige. Lad lys og kærlighed gennemstrømme menneskeheden i kærlig forståelse. Så er vi kommet hertil godmorgen til jer allesammen, og jeg ønsker jer en fantastisk god dag i lys, kærlighed, tillid og forståelse.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk