

Nr. 827 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation lørdag den 19. december 2020

Nøgleord: **Tillidens vinger.**

Godmorgen. I dag er det jo lørdag den 19.12.2020, og vi skal have morgenmeditation nummer 827. Okay.

Jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal gribe i i dag. Der er mange emner, og hvad er bedst?

Se nu her ved juletid, der er der mange, der har dejlige positive forventninger til julen, glæder sig til den, glæder sig til hver dag, man er sammen med sine kære og ønsker det allerbedste for alle, men i år der kommer der enorm frygt ind i form af Coronaen. Så angsten og frygten for at blive smittet er utrolig stor, den har fået meget store dimensioner. Jeg tror, jeg vil tage et andet lille spring og sige, at årsagen til smitten kan være karma.

Karma betyder årsag og virkning.

Jeg springer en lille smule videre og siger, at nogen gange når man ser nogen mennesker, der er ude at flyve, så kan de også have meget angst for at flyve. Det er forståeligt nok, men lad os nu sige at sådan et fly styrter ned, så er der nogle gange, nogle mennesker som overlever sådan et flystyrt, og så siger man, ”det er da ufatteligt, at det kan lade sig gøre, alle de andre de er døde.” Og nogle gange er det en karmisk proces, at de mennesker de skal ud af inkarnationen, fordi de kan ikke rigtig komme videre, det sted de står, så snupper man sådan en portion. Jeg vil næsten påstå, at de karmiske processer i Coronaen er de samme, så nogen mennesker har en mulighed for tilbagetrækning fra det liv her. Det vil sige, Coronaen sygdomme og døden det er jo en frigørelse i det fysiske liv, hvor man får muligheden for at gå ind i himmeriget igen, mulighed for at komme videre i sit liv og i det næste liv. Det der er vigtigt at se på i vores liv, men vi er omgivet af tanker og tankeformer, angst og frygt, hvad er vi omgivet af hver eneste dag? Det vi er omgivet af, det kommer til at påvirke os.

Når vi er inde i påvirkningsgraden, man kan sige, en astral frygt smitter menneskerne, så betyder det altid, at der er noget, der er dybere inde i os, kan blive trukket op til overfladen. Det vil sige, underbevidstheden frigør gammel angst og frygtsider, det er en naturlig proces, det er sådan. Det der så kan ligge i det, det er, hvis man har haft et liv med meget selvhad, had til andre, vrede, jalousi, angst og frygt, jamen så kan man komme til at blive stående i en af de følelser, for eksempel afvisning, man føler sig afvist. Kommer man ind i følelsen af afvisning, så er det faktisk ikke muligt at komme ud af det igen ved egen hjælp, det er faktisk helt umuligt, fordi følelsesnaturen er det, at den fastlåser en, og man kommer til at blive mere og mere at være i afvisningssystemet, og man kan ikke selv træde ud af det ved egen kraft. Det betyder, man er nødt til at lægge sin energi over til andre, som har muligheden for at frigøre en selv, fra den selv isolation man kommer ind i, i det der hedder selvhad, og det udspringer af mindreværd, utilstrækkelighed. Nogen mennesker vil ellers have en følelse af, at de bliver kritiseret, fordi de opfatter igennem en kritisk, et kritisk tankesind, men det er ikke ensbetydende med, det er sådan i virkeligheden. Men det kan være et grundlæggende traume, der ligger bagved de her sårede følelser, som der ligger fastlåsthed i. Derfor er det, at vi skal arbejde med, det er kærligheden og blive kærlighedsenergien, det er der, man frigør. Man frigør sine angstsider. Det som jeg vil sige, det er, hvis man har været inde i fastlåst system, måske i dage, nætter, uger, og der kommer mareridt ind i systemet, hvor man virkelig er fastlåst. I sin personlighedsopfattelse er det umuligt at komme ud af det.

Når man kommer ud af systemet igen, af en eller anden årsag, det kan være en af sine kære hjælper en, eller at jeg hjælper jer, så kan man komme ud af det igen, så er det vigtigt at nedskrive den her erfaringsside, der kommer. Få den nedskrevet på papir, send det til mig, det er den måde, man laver en åben kanal inde i sit

tankesind, hvor der kan komme ny gennemstrømning i jeres bevidsthed, så det er derfor, det er så vigtigt at gøre det.

Den energi jeg sender tilbage til jer, den bliver rensset og forvandlet tankesindet ind i, som jeg siger, når man er i de sårede følelser, så kan man ikke selv gøre det, og det der hedder at håbe på, det forsvinder igen, den tankeproces er ikke engang eksisterende lige der, der er man kun i lidelsen.

Hvis man så tænker på i dagligdagen, at vi har hver eneste dag mulighed for at frigøre låsninger, for at få indre frihed, frihed til alt det nye. Det er jo en fantastisk julegave at give sig selv og få frigørelsen og frigørelsesvejen, den oplyste vej, det er den vej, jeg arbejder med hver eneste dag for jer også for mig selv. Men husk nu selvhadet, afmagten, frustrationen laver permanente skader inde i en selv, man kan sige, der ligger en underlegenhedsfølelse inde i os, den skal man have omdannet til positiv tænkning, frigørelsesprocessen.

Men nogen mennesker kommer ubevidst til at vælge, at de dør med problemet, men inden de kommer helt ud i den følelse, så har de kropsmæssige problemer, hvor man kan sige, at de sårede følelser har aflejret sig i sin krop, så kommer der organproblemer, fysiske problemer, som igen er uforstående for en, at det skal udspringe af en gammel fastlåsning. Der kan man så sige igen, at når der kommer en alvorlig smittekilde ind, så kan muligheden for frigørelse være tilstede i livet, hvor man kan få mulighed for at få et nyt liv, hvor den samme fastlåsning ikke er tilstede. Jeg kan garantere for, at den ikke er tilstede, men det er noget, man bestemmer med sin indre vejleder, sin sjæl om, hvad man vil lære i næste inkarnation.

En af de største friheder det er, få nu skrevet de her ting ned, få det sendt til mig, læg tillid ind til det. Det er den måde, man fornyer sig selv igen på, men tror man ikke på egne evner, så vil vi ikke gøre det, men tror man på sine evner og har tillid til sine evner, og tillid til andre, så vil man sende det. Når man så kommer til at snakke om det, hvordan det har været tidligere, så har man endvidere mulighed for at få sjælsaktiviteten til at fungere igen, vi starter op på en ny måde, man fornyer sig selv igen. Selv om de ting sker, så kan der ligge angst og frygt derinde stadigvæk, men tingene er ved at forandre sig. Det er vigtigt at have tillid til processen. Frigørelsen ligger i når man er ude af det, få det givet videre med det samme, man skulle gerne have fået nogle indsigter, som kan hjælpe menneskeheden og sig selv.

Lige her vil jeg sige, ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder.” I kan ikke sige jeres kraftord tit nok, fordi jeres kraftord trækker noget af jeres ubalancer op til overfladen, men de begynder at blive forvandlet i jeres kraftords energi. Hvis vi bruger vores kraftords energi til Shamballah, Hierarkiet, Kristus, Peter L. Simonsen, den indre vejleder og til menneskeheden, så kan man blive en dynamisk leder på sigt, man kan lede energien, man kan forny sig.

Coronaen appellerer til, at vi skal forny os. Se det der sker nogen gange, det er jo, at når vi har nogle gode healere, så er det vigtigt at tænke på ikke gå så meget ind i angsten, men sige ”det er lige der, at vi er på redningsholdet, hvor vi kan løfte og inspirere.” Det er klart, at vi passer på med afstand og de ting der, selvfølgelig, og sådan er det jo, men vi har opgaven også i at inspirere, løfte, formidle.

Selv Lotte her forleden, hvordan hun var kommet igennem hendes personligheds begrænsninger med den skabende aktivitet, smukt at se. Jeg ser på jer hver enkelt, når I virkelig har taget et skridt, et ordentligt skridt, prøv at tænke på hvad I kan i virkeligheden.

Prøv at tænke på når vi begynder at blive immun overfor tankeformer med angst og frygt. Når angsten og frygten ikke er til stede, så betyder det, den imperil der ligger i følelseslivet, så er den bremset, og man fornyer sig selv, og man fornyer andre.

Vi sender vores kraftords energi til Shamballah, til Hierarkiet, visdomsmestrene, til Kristus, til Peter L. Simonsen, vores indre vejleder og til menneskeheden. Glæd jer over at vi har muligheden for at påvirke de forskellige situationer, påvirkningen ligger i oprigtigheden i jeres kraftord. Når I siger jeres kraftord til hver enkelt ting og lader energien og kraften gå til de forskellige steder, så begynder I at blive dynamiske. I spreder lys og kærlighed ud til menneskeheden, I kan gøre en forskel. En forskel som umiddelbart ikke kan vurderes, men den er der, vi lader den strømme ud på tillidens vinger, og vi ved jo, at vi er inspireret af vores egen sjæl, det guddommelige inde i os er det, der videregiver det nye liv.

Lad nu lys og kærlighed gennemstrømme menneskeheden bevidsthed til oplysthed igennem kærlighed. Gør det til en meditativ proces og videregiv kraftordets energi, det virker.

Så vil jeg gerne sige godmorgen til jer, godmorgen og tak, tak fordi I lyttede med. Jeg glæder mig over at se jeres processer. Så vil jeg ønske jer en fantastisk god dag.

Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen, tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk