

Nr. 826 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 18. december 2020

Nøgleord: Frihed, tillid og kærlig forståelse.

Godmorgen godte, godte, godte, godte, godte, godte, godte. I dag er det jo fredag den 18. dec. 2020, vi skal have Morgenmeditation nummer 826.

Jeg tænkte sådan lidt på, at inden man bliver født, da er vi jo i himmeriget, og i himmeriget er der jo ingen begrænsninger. Der er total kærlighed, endeløs altfavnende kærlighed, der har vi jo hjemme. Når vi er hjemme i vores højere kærlighed, den altfavnende kærlighed, det er den, vi udspringer fra.

Inden man bliver født, der har man kigget en del på alle de gamle inkarnationer, man har haft. Man kan se i de forskellige inkarnationer, hvad for nogle lektier der skal læres i de forskellige inkarnationer. Man kan se på sig selv, om man er i stand til at gennemføre de opgaver, der bliver sat for en. Det vil sige, de opgaver der ligger for hver inkarnation, om man er i stand til at udføre dem eller ej. Man ser også på, hvordan man udfører dem og har kærlighed til det, man gør. Det betyder så, at noget af det, man ikke har løst tidligere, det kommer til at ligge som en ny kodning i det nye liv, man bestemmer selv, hvad for nogle lektier man vil lære, og man gør det i overensstemmelse med sin egen sjæl.

Det er vores egen sjæl, der bestemmer livets tilsynekomst på det jordiske plan, men det er også sjælen, der bestemmer vores bortgang igen, og bortgangen det bliver fra det jordiske liv, hvor vi igen går ind i himmeriget. Der er selvfølgelig også nogle, der går den anden vej, det kommer an på, hvordan de har opført sig, i det liv de har fungeret i.

Nå men lad os nu sige, vi kommer fra Guds herlighed, kærlighed, vi bliver inkarneret her i et nyt liv. Man har nogle forskellige fejl, man er indkodet med, de fejl man er indkodet med, det er vores læreprocesser, det er noget, man har bestemt sig med sjælen.

Vi ved, at sjælen er tillidsskaber, der er kærligheden, sjælen er alle de positive egenskaber, det er sjælsbevidstheden. Når vi lever i det positive bevidsthedsområde, så ved man, man er i sin sjælsbevidsthed, og sjælen kommer med de her dejlige gode egenskaber til os alle sammen.

Men hvis man så har haft et liv, hvor man ikke tror på kærligheden og tilliden til sig selv og til andre, man tror ikke man kan indlære ny rytme, så vi der altid være meget irritation og meget kritik, meget skyldfølelse. Det er så forskellige klædningsting, man har på, man kan sige, det er vores tøj, man har på de forskellige begrænsninger.

Men når man tager tøjet af, så er man i den rene kærlighed og ren tillid igen. Men personligheden kan ikke forstå, at bagved personligheden, bagved alle vores negative sider, der er vi ligesom en sol, vi er fuldstændig fyldt op med kærlighed og tillid. Så vi kan sige, vores sol, den indre sol vi er som solengel belyser vores skyggesider, så vi kan få øje på dem, og vi kan lære igennem dem.

Det betyder så, at vi vælger selv vores forældre, det er nogle, vi måske har haft som venner eller fjender i et andet liv. Man møder dem igen for ligesom at sone de ting, altså forandre de ting man har haft som problematikker i et tidligere liv. Vi skal gøre det, vi skal se større på tingene, end det vi gør. Okay.

Så bliver man født ind i livet her, og det vil sige i fødselsprocessen, der har man alle sine indre læring fra de tidligere liv med sig, og man har prægning af sin mor, og moderens selvværdsfølelser, og er der manglende

selvværdsfølelser, det ligger også som prægning, og faderens energi det ligger også. Alle de ting det bliver man så født ind med til et nyt liv.

Og nogen gange når vi ser på spædbørn, så kan vi se en stor, stor kærlighed i deres øjne. Ligesom de bliver vokset til, børnene, når de er blevet født, så begynder de at spille en masse roller, tilpasningsroller, for at få kærligheden fra sine forældre. Men det er ikke sikkert, forældrene rummer kærligheden. Men det kan være, vi er født på den måde, at vi skal skabe balance i familierne og i andre familier. Det kan være, vi skal være med til at skabe balance på vores klode, jorden, fordi jorden er ikke en hellig planet, men det er en blå planet, og den blå planet er sjælens, udstråling, det er kristuslyset, det er kærlighedslyset, det er det, jorden udsender. Men på vores jord er der jo indre kampe, der er kampe i forskellige mennesketyper, racer.

Der er en kæmpe stor selvbestemmelsesret, hvor vi tror hver enkelt af os, at det er den ret, vi har til at bestemme og regere på. Det er vores personlighed, der opfatter tingene i starten, men inde bagved der ligger kærligheden, den ubetingede kærlighed vi er født med. Den ubetingede altfavnende kærlighed er Gud, guddommelig, det er det, vi er kommet for at udtrykke. Så i ren kærlighed er der ingen begrænsninger. Det vi er dybt inde i os selv, inde i vores hjerter, men nu har vi jo valgt, det der hedder sjælens klædning, tanker og følelseslivets klædning, med alle begrænsninger man har taget på, og det er så dem, man kommer til at leve igennem. Man lever igennem begrænsningerne, og man tror, man er det, og det er det, man forsvarer, selvom sjælen presser på, at nu er der en mulighed for forvandling. Men så er man i sin personlighedsopfattelse, der vil man nægte forvandlingen, man vil kæmpe imod med næb og klør, og nogen gange vil man sætte sit liv ind og sige, ”jeg ændrer mig ikke.”

Jeg kan huske for mange år siden, der havde vi en elev, hun sagde til mig, ”jamen Peter jeg flytter mig aldrig en meter, jeg vil ikke en gang en millimeter, jeg vil ikke flytte mig, jeg vil have lov at være her, hvor jeg er, for der er der ingen, der skal bestemme.” Så siger jeg, ”jamen du er da kommet på skole, fordi du gerne vil lære noget.” ”Jamen det vil jeg også, men jeg vil bare selv bestemme, hvornår jeg vil lære det, du skal ikke få mig til at ændre på min opfattelse.” Nå der havde vi da godt nok et såret menneske der, et såret indre barn, der fyldte utrolig meget, hvor kærligheden overhovedet ikke kunne være til stede.

Men når vi så tænker på, at det er sjælen og i samarbejdet med sin egen sjæl, inden vi bliver født, siger hvad for nogle ting skal man lære, og man bestemmer sig til, jeg vil ændre de der mønstre, fordi jeg gerne vil leve i den altfavnende kærlighed, det er det, man bestemmer.

Når vi på et tidspunkt skal dø, det bestemmer sjælen også. Når man dør, så slipper man alle begrænsningerne, det var kun noget, man skulle have på for at udvikle bevidsthed i den pågældende inkarnation, så slipper man det hele, så flyder det fra en, og så går man ind i evigheden. Så tænker jeg altid på, at når vi går i bad og vasker os, for at vi skal være rene, vi tager bruseren og skyller alt snavset væk. Hvis nu man bruger vandet på en anden måde, man siger, at det er kærlighedsvandet, der lader alle vores negative tanker, øh, forsvinde fra os, vi giver slip på dem, og vi forestiller os, de negative tanker bliver vasket af os, og så kan man begynde at blive fri igen, og vi ser, de negative tanker de strømmer ud igennem gulv afløbet går væk fra os, og vi får en indre frihed. Man kan vælge at gøre det, man kan vælge at give slip på begrænsningerne.

Så lad os nu meditere på i dag, at vi arbejder med frigivelsesprocessen, frigørelsesprocessen, og det er det, vi ønsker. Vi ønsker at lære den lektie man er inde i, men man tillader også i sig selv at fungere i magien, magien er sjælsbevidstheden. Så det hedder, hvorfor straffe sig selv når det ikke er nødvendigt?

Vi lukker vores smukke øjne og tænker indad, at vi er sjæle med ubegrænsede muligheder, ubegrænsede muligheder, altfavnende kærlighed er inde i os, det er inde i himmeriget, og vi kommer fra himmeriget af, og vi er kommet til jorden for at skabe himmeriget på jorden, vi er her i det magiske arbejde for at forvandle os selv, kærligheden til sine egne handlinger, kærlighed til det vi møder. Når der er kærlighed til livet, er der så plads til sygdom? Nej det forsvinder også fra os, fordi vi giver slip på dem. Så er der tro og tillid til stede, så kan man

træde ind i sin ophøjede bevidsthed igen, det man kom fra. Hvis troen og tilliden ikke er til stede, så selvudsletter man sig selv, man gør det selv, man ødelægger sine egne muligheder. Men lad nu de der begrænsninger blive skyllet af os i vores morgenbad eller aftenbad. Forstil de bliver skyllet af jer.

Når man er i bad, så tag nogle opløftende tanker, byg dem ind i tankesindet med glæde, tillid og forståelse. Det betyder, vores undertone bliver til kærlighed, en kærlighedsværen, et auramøde med vores guddommelighed, og kærligheden ligger inde i bunden af vores chakraer, den ubetingede kærlighed. Lad os udtrykke den ubetingede kærlighed. Når man kommer ind i den ubetingede kærlighed, den altfavnende kærlighed, så er man kommet hjem igen, man er kommet hjem til det, man udspringer af nemlig kærligheden. Så kærligheden bliver grundtonen inde i os, det er det, vi er, og det er det, vi videregiver, ren kærlighed, tillid og forståelse.

Man kan også forestille sig, at man smider sine begrænsninger i en flod, et vandløb, man giver slip på bindinger til begrænsninger, så flyder de fra os, og de går i opløsning, og vi bliver frie inde i os selv, får friheden, tilliden og forståelsen.

Så lad os tage det som **overskriften i dag frihed, tillid og kærlig forståelse**. Så glæd jer næste gang I skal i bad og skab forvandlingsprocessen, det betyder give slip på sine begrænsninger, og så lad os flyde med livsstrømmen.

Okay, godmorgen til jer, tak fordi I lyttede med, glæd jer til en god dag i dag, en god dag i glæde og harmoni, tillid og kærlig forståelse. Godmorgen, godmorgen og tak fordi I lyttede med.

Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk