

Nr. 825 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 17. december 2020

Nøgleord: Kærlighedskilden i Guds hjerte.

Godmorgen Dan, goddag Dan. God morgen og velopstået. I dag er det jo torsdag den 17.12.2020, og vi skal have morgenmeditation nummer 825. Okay.

Se jeg tænker jo lidt på, at det man prøver hver eneste dag, det er at udvide vores bevidsthed, vi prøver faktisk at træde ind i vores sjælsbevidsthed. Tænk nu på, hvis nu vi fungerer som sjæle hver eneste dag, så har vi ingen følelsesliv. Kunne det ikke være en lille god gave at give sig selv, at træde ud af den dimension der hedder personlighedens begrænsninger og så træde ind i sjælsbevidstheden, det kunne da være fantastisk godt. Okay.

Se nu når vi mediterer her hver eneste dag og får noget skrevet ned, jeg ser mange fine opgaver, der bliver sendt til mig efterhånden, hvor I skriver jeres oplevelser ned omkring morgenmeditationen, og overskriften på den, og om hvad den indeholder, og så er det dejligt at se, I også skriver ned, hvad I får ud af det.

Det næste der kunne være en god ide, det er at holde den bevidsthedsstadiet I får om morgenen, hvis I kan mærke, I kommer ind i jeres ophøjede bevidsthed, prøv at tilstræbe hele dagen på at gå tilbage på den bevidsthedsstadiet, og ligge i det niveau, når I skal fungere i jeres dagligdag. Det kunne være fantastisk spændende, hvis man var endnu mere målrettet i at sige, ”jeg prøver at træde ind i min ophøjede bevidsthed, og derfra vil jeg meditere.”

Jeg prøvede sådan her i morges at ville sende det ind på Guds kærlighed, kærlighedens kilde i Guds hjerte. Jeg prøvede at meditere på det igen, og der er altid nye dimensioner i det. Så det vil sige, at man kan blive ved med at forny sig og se nye muligheder. Det betyder også gradvise bevidsthedsudvidelser, så det er lidt spændende at tænke på. Man kan sige, når man aspirerer ind i en højere udvikling, man er fuldt bevidst om, at man aspirerer, jamen så er man i ihvertfald aspirant, så det er vigtigt at sige, ”jamen hvor står jeg henne på udvikling, og hvad skal jeg udvikle i dag?” Det kan godt være, det er gentagelser af det gamle. Man prøver på i lang, lang tid at udvikle ny bevidsthed i det, udvide sig igennem. Det er ikke givet, at det er lykkes et hundrede procent endnu, men der er det godt at lægge oprigtighed, kærlighed, tillid og forståelse ind, for at kan fungere. Oprigtighed, kærlighed, tillid og forståelse.

I dag mediterer vi igen på kærlighedskilden i Guds hjerte, kærlighedskilden i Guds hjerte. Det er, når vi prøver at lægge bevidstheden her, en indre værenstilstand at man kan gå ind i.

Se jeg vil gøre det i dag, jer der skal på skole i dag, der vil jeg prøve at målrette energi til jer, så I ligesom har et lille forspring. I også kan begynde at sende energi til mig, så vi laver en dobbeltvirkning, en større synteseforståelse på et lavere plan. Jeg ser for jer hver enkelt udføre og videregive energi fra kærlighedskilden i Guds hjerte. Jeg ser, I sidder hernede i rummet. Jeg ser også alle de andre hernede i gruppen, jeg ser også menneskeheden for mig.

Men jer der kommer i dag, prøv at forestille jer, I skal træde ind i jeres mesters bevidsthed i dag for ligesom at få inspiration i dag. Prøv at forestille jer I kan nå ind i lyksaligheden i dag, når vi mediterer på kærlighedskilden i Guds hjerte. Jeg ser både hver enkelte af jer, jeg ser også helheden, overfører den energi I har brug for lige nu og lige her.

Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens.

I skal se sådan, når I skriver hver morgenmeditation ned, hvad det handler om, hvad I får ud af det, prøv at sende det til mig hver dag, så tit som mulig, så kan jeg favne jer direkte i jeres specifikke situationer. Jeg kan sige, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende både på det jordiske plan og i himmeriget. Og mange gange om dagen,

er jeg inde og hente sjæle, der ligger inde i fortabelsens verden, hvor de ikke selv har evnen til at rykke sig fri af, hvor mørket har overtaget dem, kan trække dem ud igen, give dem den kærlighed de skal have igen og træde ind i lysets verden.

Jeg kan huske for mange år siden, rigtig mange år siden, der fik jeg en opgave at træde ind i mørket, faktisk ind i helvede, fordi der var nogle mennesker, der skulle hentes tilbage. Det var en stor opgave, jeg fik der, det var en prøvelse for mig, for at se om jeg ville gøre det eller ej, at jeg ville sætte mit liv over styr ved at arbejde for et højere formål. Jeg sagde ja til opgaven, jeg gik ind og hentede de sjæle, de mennesker som var fortabte. Da jeg kom tilbage igen, og havde dem med mig, da fik jeg en anerkendelse, som jeg ikke havde forventet, jeg fik en anerkendelse af Kristus, han stod og sagde til mig, ”vældig gjort Peter du bestod prøven.” Så det er jo fantastisk at tænke på med beslutsomheden og offervilligheden, se på hvad man gør, overskrider mange grænser, mange grænser. De mennesker man befrier kan træde ind i Guds herlighed. Mange gange så ligger der store evner ved de mennesker, som har været fastlåst. Tænk på vi mange gange, mig og så udsendinge som bliver sendt ud for at bekæmpe mørkets kræfter.

Jeg kan huske med opgaven, jeg blev sendt ned i helvede, tog jobbet frivilligt, jeg vidste der var et højere formål, et højere formål med det. Anerkendelsen fik en form for et skjold, det lignede et våbenskjold, men den havde nogle helt andre dimensioner i sig, den havde lukket op for mange nye evner inde i mig, og de evner og muligheder prøver jeg at videregive hver dag, jeg videregiver tingene. Jeg glæder mig over at se jeres fremskridt. Lad os prøve at arbejde med mindst mulig modstand.

Jeg vil så lige igen sige, at da jeg blev sendt ind på redningsarbejdet, det var en indre tilskyndelse, jeg fik, jeg gør det bare, jeg vidste ikke, hvem der havde givet mig tilskyndelsesenergien. Jeg fandt ud af det bagefter, at det var Kristus. Det gjorde mig meget ydmyg bagefter, at se at nogle gange arbejder vi for et højere formål end den, hvor det er meget svært at forstå og opfatte, at det er det, man gør. Gør det med glæde og med ny inspiration.

Godmorgen til jer, og jeg ønsker jer en fantastisk god dag.

Prøv at fungere i kærlighedslyset i dag. Prøv at gå derop, tilbage til jeres ophøjede bevidsthed, og vær til stede her. Lev livet igennem jeres ophøjethed. Godmorgen og tillykke med dagen, og tak fordi I lyttede med.

Mit navn det er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen. Tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk