

Nr. 822 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 14. december 2020

Nøgleord: Det Store Hvide Broderskab.

Godmorgen og velopstået. I dag er det mandag den 14. december 2020, og vi skal have morgenmeditation nr. 822.

Jeg har tænkt på i dag, om vi kunne forestille os, at vi sad her nede i stalden, I sad på jeres pladser, hvor I plejer at sidde og tænkte på, at nu skulle vi til at sidde og meditere hernede. Det kunne være rigtig skønt og dejligt, hvis vi kunne forestille os, at det var det, vi skulle gøre. Vi forestiller os, at Jan han begynder at synge, ”begynd din dag med kærlighed,” og vi lige synger lidt med på den. Vi synger Gayatri mantraet. Vi tager Den store Invokation, begynder at bygge os op stille og roligt til at sige, at nu skal vi ind i helligdommen. Helligdommen er inde i vores hjerter, kærligheden er i vores hjerter, her skal vi ind i dag.

Hvis nu man begynder at indstille sig på det, når man er indadvendt, så kan man også begynde at spekulere i et stykke tjenestearbejde, hvordan man skal udføre det. Det er både for os selv, men også for gruppen, og for Hierarkiet.

Jeg kom til at tænke på i dag, at det er lang tid siden, I har arbejdet med Det Store Hvide Broderskab på Sirius, jeg tænkte på den inspiration, som Sirius giver til Hierarkiets mestre. Er Det Store Hvide Broderskab identisk med Hierarkiets mestre? Er det det samme? Eller er det bare en prægning af Hierarkiet oppe fra Mestrene på Sirius? Det er et spørgsmål, jeg sådan filosoferer lidt over.

Men vi kan jo sidde nede i Stalden her og begynde at være opmærksom på vores vejrtrækning, samtidig med at vi synger ”begynd din dag men kærlighed.” Vi kan synges Gayatri mantraet tre gange for os selv. Hvis vi synger det syv gange, og man er fuldt bevidst på det, og man har kærligheden i sit hjerte, så kan det blive til et åndeligt åndedrag. Det drejer sig om er at helliggøre os selv. Vi arbejder på at gøre jorden til en hellig planet. Idet det er en hellig planet, hedder det Kristi tilsynekomst, kærlighedsbebuderen, Kærlighedsavataren.

Jeg ved godt, I skal bruge lidt mere tid på at synges Gayatri mantraet og Den Store Invokation, det kan man så udbygge efter morgenmeditationen og tage det i sin fulde længde. Lige her i dag tager vi den korte version for at få det bygget ind, som jeg ønsker at bygge det ind.

Så giver vi lys og kærlighed til menneskeheden. Vi forestiller os, vi sidder hernede og laver fjernhealing, hvor vi sidder som solengle, giver lys og kærlighed ud til vores klode og tænker på, at verden har brug for det.

Vi skal forestille os, at vi går herfra og flytter vores bevidsthed op til Sirius, til Det Store Hvide Broderskab. Vi kommer sommetider derop i en gruppeformation, hvor vi er en gruppe med ren kærlighed uden personlighedsliv, uden begærlivet. Vi træder ind til Det Store Hvide Broderskab på Sirius, og tilbyder vores hjælp i den udstrækning det end kan være i, så tilbyder vi vores hjælp til Det Store Hvide Broderskab.

Vi forestiller os mestrene på Sirius, som kan arbejde med indviede mennesker på kloden her, vores klode, hvor vi ad telepatisk vej kan opfatte de telepatiske strømninger fra Sirius til at højne vores klodes bevidsthed med.

Vi er på Sirius, i gruppeformation fra Healerskolen i Sønderjylland. Vi forestiller os, at vi kan udvikle vores telepatiske evner til at kommunikere, hvor vi er udenfor vores personlighedsopfattelse, vi er i vores sjælslegeme, vores sjælslegeme er i kristusbevidstheden, Kristus er kærlighed.

Vi er på Sirius for at tilbyde vores hjælp. Vi ved jo alle, at vores klode har brug for hjælp. Vores klode er materialistisk, der er for lidt kærlighed på vores klode, vi kan få hjælp til kærlighed på Sirius. Det vi kan give, det er vores nærvær, vi kan være nærværende, i det vi laver og ydmyge. Vi skal tænke på, der går bevidsthedsstrømninger fra Sirius til Sanat Kumaras ashram og ud til Hierarkiet, som nedstrømmer til Healerskolen i Sønderjylland. Lige her inde midt i rummet hvor vi sidder, strømmer der bevidsthed til, at vi kan udvikle vores evner, som er med til, at vi kan hæve vores klodes bevidsthed, til at hæve klodens bevidsthed på.

Vi ved jo over skolen her, der står der tre aktivitetsdevaer, som modtager energi fra forskellige stjernebilleder, stjernekonstellationer. De nedtrapper energien og videregiver energien til os. Når vi modtager den i vores hjerter og hjertechakraet i hovedcenteret, træner vi i at være bevidste her og gøre os til en modtagerstation for åndelig viden. Det er noget, vi forestiller os, vi er ved at bygge op, så sker der nogle andre ting, vi skal bygge nye legemer op. De tre Aktivitetsdevaer står for vilje/kraft, kærlighed/visdom og aktiv intelligens.

Mestrene er forbundne i krafttriangler for at skabe en gensidig forbindelse, men alligevel differentieret inden for deres arbejdsområder. Vores gruppe på skolen er også differentieret, man arbejder med vidt forskellige områder for at realisere den guddommelige plan. Det begynder at trappes ned til mig, så videregiver jeg det til jer gennem ren kærlighed. Når jeg videregiver viden til jer til oplysthed, så er det vigtigt, at vi arbejder fra kærlighedsplanet og videregiver tingene derfra, hvis det kommer til jer gennem vores fysiske hjernebevidsthed, så kommer der forvrængninger på. Kommer det ned gennem vores følelsesliv, hvor der er for lidt selvværd, så laver man destruktive tanker. Det er vigtigt for os at bevare bevidstheden i vores sjælsbevidsthed. I skal træne hjernen til at kunne rumme de her ting, det kræver træning, det kræver udholdenhed, det kræver visdom.

Efter morgenmeditationen her kan vi fordybe os ind i de forskellige detaljer. Det er en god ide at gøre det, begynd at bruge tid til indre væren. Skal det have en virkelig værdi, så skal man nedskrive sine oplevelser med morgenmeditationen, og senere hen skrive det ind i opgaven og så sende det til mig, så vil jeg forstærke jeres indlæring og jeres realisering af jeres ophøjede bevidsthed.

Prøv at indtone jeres kraftord i kærlighedsstrømmen fra Guds hjerte. Det bliver ved med at køre inde i mig, ”lad alle verdener være lykkelige.” Jeg tror, det er Lica, der siger det her jævnlige.

Godmorgen til jer, tænk på vi har fantastiske muligheder. Det vil sige, vi kan udvide vores bevidsthed meget, men vi skal have kærlighed med i det, vi foretager os, så der er mange niveauer, vi skal udvikle os på samtidig. Men det skal nok lykkes for os, vi gør det bare dag efter dag, morgenmeditation efter morgenmeditation, vi fortsætter, der er brug for vores udvikling og vores hjælp. Godmorgen til alle.

Nøgleordet i dag kan være Det Store Hvide Broderskab. Godmorgen mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk