

Nr. 821 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 13. december 2020

Nøgleord: Glæd jer til en ny forståelse.

Godmorgen i dag er det søndag den 13. december 2020, morgenmeditation nr. 821.

Se jeg tænker jo altid på, at når man er ved at lære noget nyt så læg glæden ind i det. Glæd jer over den nye rytme I er ved at lære. Glæd jer til en ny forståelse, en nyere forståelse end den gamle. Nu når vi er ved at forny os, så vil der altid komme noget i vejen, men det der kan komme i vejen, det er, at selvværdet ikke er i orden, så ser man på det nye med begrænsninger. Mange mennesker når de er ved at forandre sig, så vil de hellere beholde det gamle end det nye. Vi skal hele tiden ind og se på vores selvværd. Er selvværdet i orden kan vi komme videre. Har man stor tillid til en ny fremgang, hvis troen og tilliden er der, så kan man rykke sig frem i de nye områder med lethed og smidighed. Hvis man er ved at hæve sin bevidsthed så læg glæden ind i det og sig, ”jeg er ved at få en ny og større indsigt, jeg er ved at få en ny indgang til nye arbejdsområder.” Vær glad ved de arbejdsområder man får, velsign de arbejdsområder. Sig ”min arbejdsplads er et fantastisk sted at være, fordi jeg kan give alle mine kvaliteter fra mig. Jeg tror på det, jeg står for.” Sig til jer selv at I er en dygtig medarbejder, I kan gøre det. Tænk på at inde i os, der har vi en indre vejleder, og den vejleder prøver at hjælpe os, så godt han kan. Men vil vi lytte til den indre vejledning, eller vil vi lytte til vores gamle liv? Det er altid spørgsmålet, hvad lytter vi til? Kan vi sige ”ja jeg vil gerne lære en ny rytme, jeg vil gerne forbedre mit liv.” Hver gang man er ved at forbedre sit liv, så dukker der oftest nogle af de gamle begrænsninger op til overfladen. Så ser vi på de gamle begrænsninger med kærlighed og tillid og siger, ”det gamle liv vil jeg ikke sætte ind foran mig, når jeg er ved at bygge et nyt liv op.” Det er vigtigt at have tillid til det nye liv, den nye forståelse.

Nogle gange når jeg hæver energien på skolen, så sker der mange gange det, at mange uønskede elementer kommer frem. Det vil sige, at nogen af de ting som spærrer for en at forstå, de kommer ind og spærrer for fremgangen. Hvorfor er det så altid sådan? Det er fordi, den gamle energi er tungere, og vi prøver at lægge en lettere energi ind for at gøre det lettere for os selv og for andre.

Det svarer til, at man har en bil, der trænger totalt til at blive udskiftet, den kan faktisk ikke køre mere. Så vælger man at se på en ny bil, den kan man se fremgang i og nye muligheder. Så kommer kampen altid, skal vi købe den nye bil, der er bedre end den gamle, eller skal vi tage den gamle bil igen, lave den i stand, det er meget billigere, vi sparer en del penge der ved at bruge den gamle bil. Men på sigt så bryder den gamle bil jo sammen igen, fordi den er jo dårlig.

Når vi så arbejder med os selv, tager en ny livsrytme, så skal vi have tillid til den nye livsrytme, tillid til at det bliver bedre det hele, at vi bliver bedre kørende, end vi var før. Sådan ligger det også med udvikling, mange mennesker de søger det gamle, det tabte i stedet for at sige, ”nu springer jeg ind i det tager det nye.” Det kan godt være, det skal tiltag til, men der kommer enorm glæde inde i en selv, når man tør de nye ting, tage ny fremgang, se nye muligheder. Så det vil være godt for os.

Hvis nu vi siger, ”vi lader lys og kærlighed fylde mit bryst, vi lader kærlighedsenergien i Guds hjerte gennemstrømme vores eget hjerte.” Hvis nu vi tænker på det og fra at tænke det gå ind i bevidstheden og sige, at ”vi fylder vores hjerteområde og brystområde op med kærlighed, tillid og forståelse, og vi trækker det langsomt ind i os.” Vi går ind i den bevidsthed langsomt og tillidsfuldt, så vil den energi ligge omkring os som kærlighed, tillid og forståelse vil vi nu være der i den bevidsthed, så forvandler vi vores egen opfattelse. Det er vigtigt for os at turde kærligheden, turde gå ind i kærligheden. Mange vælger at gå ind i solar plexus i de gamle bindinger. Lad os flytte opmærksomheden bare en 3 til 4 cm længere op, så er vi i kærlighedsenergien. Lad os tillade at kærligheden strømmer i vores liv, strømmer i vores opfattelse. Kærligheden er den velsignede gave at

have, man kan velsigne andre og påskønne andre, at de er ved at lave en positiv forandring. Så vi skal have det positive ind og ligge foran os, positivitet, kærlighed og tillid.

Når man er ved at få nye arbejdsområder, og man lægger kærlighed og tillid ind i det, så vil man tiltrække det. Man vil tiltrække mennesker, som gerne vil give den ydelse, der ligger i det, vi sender ud. Det vil sige, vi går fra fattigmandstanker til skabende aktivitet. Når vi skaber gennem livsglæde og ser andre vokse igennem det, så er der fremgang. Når vi ser arbejdspladserne på den måde, så kan vi se fremgang på den arbejdsplads, fordi vi selv kommer med fremgang. Vi tror på vores evner, vi kan løfte folk, vi kan flytte opfattelser, når vores selvværd er i orden.

Jeg giver mange opgaver til jer til at øge selvværdet. Det der altid er godt, det er at beskrive sin forandring, beskrive os selv i den forandring vi står i. Vi står hele tiden i en forandring til noget nyt, det er en lovmæssighed i universet. Vi er ved at flytte os hele tiden, vi kan aldrig stå fast samme sted, vi er hele tiden på vej. Forestil jeg at vi er omgivet af tillid, tillid og kærlighed, så kan vi flytte os derhen, hvor vi ønsker at komme hen. Tilliden til livet, tillid til sin partner, tillid til sin lærer, tilliden til Gud, vi bliver fyldt op med universets rigdom.

Jeg snakkede om noget tilsvarende i går. Nogle gange kan man snakke om den positive fremgang, nogle mennesker vil lukke af lige her, andre mennesker vil gå med, det kommer an på hvad der ligger og fylder inde i os, og her i juletiden her, det er der, forvandlingen er ved at ske. Kriserne kommer først, kriser er kun beregnet til bevidsthedsudvidelse. Når vi tror på os selv og på andre, så vil der komme positive ord ud gennem vores aurafelt, gennem vores udstråling. Det der er vigtigt, det er at have tillid til fremgang, holde vores aftaler med vores indre vejleder. Der er altid et antal, der udsætter, de vil altid komme til at miste. Hvis vi nu handler med det samme, så vil vi opleve fremgang, tillid og kærlig forståelse. Tænk igen på at vi har ubegrænsede muligheder, tænk på der kan komme nogen ind i vores liv, som gerne vil ofre tid på os, fordi de værdsætter os.

Når jeg udvikler eleverne her på skolen, så er der nogle gange en bestemt rytme, man skal udvikle dem i, som kan give jalousi for andre i gruppen. Nogle gange bytter man rundt på det, det kommer an på, hvilken evne der skal udvikles. Nogle mennesker har stor medfølelse, og denne medfølelse kan give grobund for andre til at vokse.

Vi mediterer i dag på medfølelse, kærlighed og tillid. Måske skal ens indre barn have medfølelse, kærlighed, tillid og forståelse. Medfølelse, kærlighed, tillid og forståelse. Skal vi arbejde med en ny verden, skal vi have en ny energi ind, vi skal tro på det.

Arbejder vi nu på at bygge en hellig planet op med kærlighed, tillid, medfølelse og forståelse, så det er det vi bygger på. Umiddelbart kan man ikke se tingene, men de virker alligevel.

Medfølelse, kærlighed, tillid og forståelse, det er det, vi mediterer på i dag. Medfølelse, kærlighed, tillid og forståelse.

Nogen gange kan jeg se, at folk i kærlighed, tillid, forståelse, de er lige ved at komme i mål, så alt fungerer godt. Jeg har haft nogle mennesker også tidligere på messer og andre steder, så begynder de at sabotere den fremgang, de er ved at få. De begyndte simpelthen at ødelægge den gode energi, blev ved med at være i den dårlige energi. Det er ufatteligt, at nogle mennesker gør sådan, men kan vi lægge vores bærekraft ind til de mennesker, så har vi muligheden for at løfte dem ud af det område igen, så tilliden kan fungere. Vi er tillidsskabere, vi er alle tillids skabere, sjælen er tillids skaberen. Lad os skabe den fremgang der skal til, lad os være i en vøren af kærlighed, tillid og forståelse. Lad os give det til os selv. Lad os lægge livsglæden ind i alt det vi foretager os, lad kærligheden blomstre. Med de ord vil jeg slutte i dag, ”lad kærligheden blomstre.”

Jeg glæder mig til at se jer allesammen som tillidsskabere. Godmorgen og tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk