

Nr. 820 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation lørdag den 12. december 2020

Nøgleord: Vi mediterer i dag på, at Gud ser mig.

Godmorgen i dag er det lørdag, det er vi heldige med, det er den 12. december 2020, og vi skal have morgenmeditation 820.

Nu når man prøver at realisere den guddommelige kærlighed, så betyder det jo også, at den energi kommer til at se på alt det, der kan spærre i ens personlighed eller i andres personligheder. Jo mere man kan realisere kærligheden, den altfavnende kærlighed, jo mere viden lukker man op for, viden og visdom, og man kan virkelig se blændværk og illusioner, det bliver tydeligt i ens bevidsthed, at andre mennesker er låst nede i deres begrænsninger.

Hvis nu man går tilbage og siger, er kærligheden til stede 100% i ens bevidsthed, i det man prøver at udføre, grundenergien er kærligheden, så vil man være åben og positiv på alle mulige områder. Men er det personligheden, der bestemmer, så er man jo negativ og afvisende, fordi så bestemmer de sårede følelser, og man kan faktisk ikke se forbi de sårede følelser, fordi man har ikke opdaget, man går i dem, man opdager det ikke selv. Det er kun, når man går i kærlighedsenergien.

I kærlighedsenergien er der ingen kontrol, der er der tillid og visdom hele tiden. Men der er altid det, når man skal gøre fremskridt, så kommer spærringerne frem, det er en naturlig ting med kærligheden, fordi kærligheden trækker det, der er uforløst op til overfladen, fordi det er klar til forløsning.

Nu skal vi have en dejlig opfølgingsdag i dag med masser af lys og kærlighed, og vi skal have flyttet folk op i deres ophøjede bevidsthed. Det er der, hvor de siger ja tak til, at de gerne vil forvandle deres personligheds natur. Det er jo personligheden, der afviser, dybest set er det kampen mellem personlighedsstrålen og sjælsstrålen. Så kan vi begynde at kigge på det dybere, og sige det er det og det, det handler om.

Men ind imellem personlighedsstrålen og kærlighedsstrålen, der kommer angstenergien, angst og frygt for at miste, den kan man også blive trykket på.

Men vi skal sådan set se på, at når man bliver født, er man så velkommen, føler man sig velkommen i den verden her? Kan forældrene nu give den kærlighed, der skal til, til det nye foster, og senere hen indtil det bliver skabt. Man skal se på graviditetsperioden, hvordan har tanker og følelser været hos den gravide, og hvordan har påvirkningen været fra ægtemanden og omgivelserne? Er det kærlighed, man er født i, så vil kærligheden være grundenergien, hvis man er ønsket, og der er lagt masser af kærlighed ind til barnet. Hvis der på det tidspunkt ikke er lagt kærlighed ind, eller man ikke elsker sig selv, eller den mor og far der er til stede i den her fosterperiode, har de ikke kærligheden i sig selv, så vil barnet blive født uden den dybere kærlighed, og det vil komme tilsyn på den måde, at det er svært at give kærlighed, når man bliver ældre og voksen. For nogle mennesker vil det udmønte sig i, at det er svært at bruge sin skaberkraft, bærekraften i sig selv er ikke til stede. Men hvis nu kærligheden mangler som grundenergi, så betyder det, at det som skal bygge det hele sammen, det mangler, så skal man først til at lære det. Det er lidt svært, når man bliver ældre, at man skal til at lære det, og sige at nu skal jeg bygge kærligheden ind i mit liv.

Så vi skal ind og se på, hvis kærligheden ikke er grundenergien fra starten, og forældre måske lever i fattigdomstanke, måske begrænsningstanke. Nogle forældre siger, vi har ikke penge nok, vi kan ikke få det til at løbe rundt. Vi synes også vi mangler nærhed, vi mangler ditten og datten, og man kan ikke nå hinanden rigtig, fordi hjerterne ikke er åbne for kærligheden, så betyder det, at den nyfødte er født uden rigtig kærlighed. Fordi er kærligheden tilstede, så er det der, man siger ja til sin sjælelighed, til sjælsbevidstheden. Det er der, man siger

ja til gruppeenergi, gruppeforståelse, man siger ja til at arbejde i et højere formål, man fjerner sine selviske tanker, og man fjerner sine adskillelsetanker.

Jeg synes, jeg gør det bedste, jeg kan, men adskillelsen er altid tilstede, fordi det er personlighedsopfattelsen, man starter i, så man kan sige den nyfødte er uskyldig i det, men føler sig ofte skyldig fordi den ufødte har måske stadigvæk glemt, at noget bevidsthed kommer fra det guddommelige.

Det er vist lidt svært at forklare det her, men ligger den guddommelige kærlighed som grundenergi, så er det der, man favner og kan holde om, kan give accept og forståelse. Det betyder, at det er en umiddelbar god kærlighed, det er der man fjerner personlighedens begær, man begynder at rumme og være tilstede.

Hvad mediterer vi så på i dag? Vi mediterer på, at kærligheden sejrer, kærligheden er udholdenheden, og kærligheden overvinder alt. Der sker altid det, når vi arbejder med udvikling, så bliver vi bombarderet af andres negative følelser, det der er vigtigt for os, det er at holde energien oppe, fordi ellers bliver vi det, andre mennesker opfatter, det er jo skidt.

Vi mediterer i dag på, at Gud ser mig. Gud ser mig, lad os meditere på det. Dem af jer der har være med nede hos Sai Baba tidligere, der forestiller vi os, at vi står oppe på hotellets tag i morgengryet før solen står op, og tænker på Gud ser mig. Vi venter på solopgangen og tænker på, Gud ser mig. Dem der ikke har været med dernede, de er ude på en østvendt kyst, ved havet, ved en fjord eller en sø eller hvad man nu ser, her ser man også en morgenstund, en solopgang og lader sollyset strømme ind i hjertet. En fantastisk enhedsfølelse med naturen, stilheden og Gud ser mig.

Vi mediterer i dag på, at Gud ser mig. Det der er vigtigt er at prøve at løfte personligheden op i solens lys, en kraftig energioverførsel I får fra solen. Nogle gange kommer der glimt i naturen, et særligt glimt, det er ligesom, det er Gud der taler til en, særlige glimt i naturen, i træerne, i lyset, samtidig kan man se kærligheden i menneskernes hjerter, i deres øjne.

Vi mediterer på, at Gud ser mig, og vi ser solen stå op. Det betyder, at kærligheden i vores hjerter gennemstrømmer det hele og kan opløse blændværk og illusioner.

Det er dejligt at tænke på, at vi har livsenergien i vores hjerter, kærlighedskraften, men personligheden ønsker at nedbryde det. Man kan sige, at når personlighedsenergien styrer, det er det samme, som at der er mørke, at vi går i mørke altid. Men i solopgangen, solopstandelsen går vi i vores sjælelige bevidsthed, vores åndelige bevidsthed. Fattigdom ligger i personlighedsopfattelsen, der ligger fattigdommen. Giv varme og kærlighed til Gud, så bliver vi selv forløste for mange af vores begrænsninger.

Prøv at stå op nogle morgener, hvor I har mulighed for at se solen stå op, det giver altid noget fantastisk inde i jer selv.

Jeg siger godmorgen til jer og ønsker jer en fantastisk god dag med en solopgang, og Gud ser mig, tænk på det, og så tænk på alle de gode ting I kan udføre i dag i kærlighed, tillid og forståelse.

Godmorgen og tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk