

Nr. 819 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 11. december 2020

Nøgleord: Man skal altid have kanalen åben til sin åndelighed.

Godmorgen i dag er det fredag den 11. dec. 2020 og vi skal have morgenmeditation nr. 819.

Jeg tænkte sådan lidt på her i dag, jeg tænkte på universets rigdom. Det betyder, at der ligger rigdomme til os, som overgår al forstand, man kan sige, den ligger i hjertet af dem, der lever i det evige, kan man godt sige, men vi kan jo også leve i det evige, i evigheden. Hvordan gør vi så det i dag? Det er et godt spørgsmål. Men det bedste vi kan lære hinanden, det er at være taknemmelige, taknemmelig for de gaver vi får. Prøv at tænke på at næsten alle mennesker de får gaver, de får ny viden, de får ny indsigt.

De nye indsigter man får, anvender vi dem med det samme? Eller lader vi dem gå til spilde? Hovedparten af mennesker der får nye indsigter, de anvender dem ikke. De ligger ikke i målrettet handling bag ved den nye indsigt, de har fået, de vælger deres gamle mønstre.

Se, jeg kan huske engang for mange år siden, der havde jeg en fyr fra København, han sagde, ”det du laver der, det er faktisk interessant.” Så sendte han mig en donation, det var i starten af skolens tid, den var jeg meget taknemmelig for. Det betød, at jeg fik mulighed for at sætte nogle af de nye tiltag i gang med det samme. Jeg havde mange taknemmelige tanker til manden i lang tid, det betyder, at når man siger tak til det åndelige, så får man fremgang.

Når man går på skole her, og der ligger en dag på skolen, så fravælg ikke dagen tænk på at den dag man vælger fra, det kan være, man vælger den største mulighed fra, man kan få i sit liv. Man skal tænke på, at muligheden altid er til stede for et nyt og bedre liv, end det man havde før.

Jeg kan huske i min drengetid, der sagde man, at du skal give tiende af din løn. Så tænkte jeg, ”hvorfors det?” Giv dem til kirken eller en eller anden ting så får du det bedre med dig selv. Det betyder, at noget af den gamle skyld der er ophobet i ens liv, det kommer man ligesom af med, fordi man giver uden at skulle have igen. Så det vigtigste vi kan lære hinanden, den største gave, en af de største det er vedvarende kontakt indad til, og man skal sørge for, at man er gældfri ind mod sin åndelighed, hvis man stadigvæk skal have fremgang i sit liv. Det betyder, at jeg altid prøver at betale gæld til min åndelighed, prøver at være til rådighed og kan videregive energi. Det er en af de måder, jeg er til rådighed på. Det vil sige, man bliver ved med at lukke op for universets energier, og man bliver ved med at have fremgang. Den fremgang man får igen, den videregiver man, man videregiver den uselvvisk. Man skal altid have kanalen åben til sin åndelighed. Det vil sige, man skal ikke have gæld imellem sin dagligdag og sin åndelighed, fordi så lukker man af for mulighederne. Selv om man synes, ah jeg laver lige en anden prioritering, det vil sige prioritering med sin åndelighed, så sin skaberkraft bliver reduceret. Man kan altid starte med at få den ting bragt i orden, så man åbner for muligheden, muligheden for at få tingene til at fungere. Prøv at tænke på når I er åbne overfor mig, så kan jeg begunstige jer med nye muligheder, jeg kan øge fremgangen i jeres liv på alle planer i jeres liv, jeres parforhold, jeres engagement, jeres arbejdsforhold, i jeres indtægtsområder de kan komme til at vokse.

Det er fantastisk at tænke på, hvor enkelt det er. Nogen gange skal man bare være tilstede, være modtagende igennem den energistrøm man skal have, nogen gange skal man omprioritere, måske gøre det modsatte af det man gør. Den energi I skal bruge for at komme videre, den kan jeg realisere til jer. Jeg gør det gerne.

Vi har ubegrænsede muligheder, når vi giver børnene evnen til at være selvforsynende, lærer dem at tjene deres egne penge meget tidligt i deres liv, så bliver de ved med at have velstand. Det der er vigtigt er, at glæde sig

over det man har, glæde sig over fremgangen, men lade døren stå åben til sin åndelighed, til den åndelige bevidsthed.

Jeg kan huske som dreng, jeg var vel 12 til 15 år gammel. Der gjorde jeg altid det til jul, jeg tog min cykel og cyklede ned til blomsterhandleren og købte nogle julestjerner. Så cyklede jeg ud til mange af de gamle mennesker. Jeg kom uanmeldt med en julestjerne. Jeg kom med glæde gik ind i deres hjem med glæde. Når jeg tænker på det, så er det en meget lykkelig tid at give sig til at gøre det, fordi så kom jeg ud i hjemmene, hvor børnene ikke havde tid til at komme tilbage til deres forældre. Mange forældre sad alene og følte sig udenfor. Deres børn havde travlt med andre ting, eller der var mange gange sorg, store sorgområder ved juletid. Jeg kunne træde ind i deres hjem. Jeg fik sommetider en småkage, de havde sommetider bagt en småkage til dem selv, eller sommetider fik jeg en gammel småkage. Jeg tænkte på, mon den er 10 år gammel den her småkage, men jeg tog imod og sagde tak, og de gamle fik glæden ved at give, og så voksede deres livsområder. Vi skal give andre mennesker mulighed for at give.

Jeg kan huske, alle de gange jeg var ude, jeg synes, det var noget af det bedste, der var. Når andre spurgte mig, hvad jeg havde lavet i eftermiddag, ”jeg havde været ude og dele blomster ud.” ”Hvordan kunne du finde på det?” spørger de så, ”det er lidt mærkeligt noget at gøre.” ”Ja men det virker godt.” Jeg lagde glæden ind til dem, og mange gange så jeg deres hjem, der hængte et billede af Jesus inde i deres hus, sommetider så jeg, at billedet var gemt næsten helt væk. ”Det er et spændende billede, du har der, prøv at snakke lidt om det.” ”Jamen jeg har helt glemt det,” siger de. ”Jeg har glemt helligdommen i mig selv.” Så fik vi snakket lidt om helligdommen, så åbnede deres hjerter sig igen, og de fik en stor glæde igen.

Nogen gange sagde de gamle så, at ”det er ligesom om, der er kommet en engel ind i mit hus,” så hentydede de til mig. ”Englen ligger inde i dig,” sagde jeg så. Der ligger altid en Herrens engel inde i os, som kan vise os den vej, vi skal gå i øget velstand og øget rigdom. Kærligheden til Gud skaber fremgang. Kærligheden til jeres åndelige vejleder giver fremgang til jer. Det der er vigtigt for os er ikke at lukke af for muligheden men modtage Herrens velsignelse i stedet for og respondere på styrken i at være sammen med mig. Tænk på den mulighed der er tilstede i jeres liv, ikke fordi jeg er noget særligt, slet ikke, den eneste forskel der kan være, det er, at jeg er stærk i den indre tro i at være et åndeligt menneske. Jeg kan give jer den åndelige kærlighed, viljen til at realisere, viljen til at skabe godhed, fremgang, tillid. Man kan sige, at den der tror på mig vil få alt givet. Jamen jeg er jo bare et menneske, jeg er faktisk et ydmygt menneske, der tror på velstand for jer allesammen, velstand. Tænk på når man åbner sit hjerte for kærligheden, siger ja tak til kærligheden, siger ja tak til mig, så vil I få forøget styrken inde i jer selv, og varmen og kærligheden vil gennemstrømme jer, og evigheden vil være tilstede i jeres liv.

Tænk på Dans kraftord der hedder, ”jeg er den enbårne søn, der vender tilbage.” Det betyder, vi vender tilbage til Guds herlighed og Guds kærlighed.

Jeg formidler det lys og den kærlighed, der skal til for at hæve menneskeheden bevidsthed. Jeg arbejder gennem jer alle her på skolen, overskygger jer med kærlighed, tillid og forståelse. Prioriter at være tilstede i den energi så meget som muligt. Fremelsk kærligheden i jeres hjerter, kærligheden ind mod sjælen, ind mod jeres åndelighed, uselvisk, i oprigtighed og ærlighed.

Og så til allersidst, send jeres kraftords energi og kærlighed til Shambala, Hierarkiet, Kristus, Peter L. Simonsen, den indre vejleder og til menneskeheden, husk at gøre det jævnligt I vil blive beriget med kærlighed og visdom.

Godmorgen til jer, jeg ønsker jer en kærlig fremgang i dag og altid. Godmorgen og tak, tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk