

## Nr. 814 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 6. december 2020

**Nøgleord: Jeres sjæle det er jo jeres solengle.**

Godmorgen. I dag er det jo blevet søndag igen, så skal vi jo i kirke, som det hedder på Mors. Kirke det betyder hellighed, helligdommen. Se vi skal have morgenmeditation nummer 814.

Nu havde vi undervisning i går, og man får i dag, skal have i morgen. Jeg har lige en enkelt plads tilbage i morgen, fordi der er ni. Hvis der er en af jer, der har en opfølgingsdag til gode, så har I mulighed for at få den i morgen, men send mig en sms på hvem der ønsker at få pladsen, det er et gode at få sådan en plads.

Se, æh, nu havde vi undervisning i går, og så kom der nogen ind i deres sårede følelser, det er vi jo altid. Det betyder jo, at man lever mest i sin formbevidsthed, i sit fysiske naturs verden, blandet sammen med astrallegemet.

Men hvis nu man tænker på, at vi har noget, der hedder evolutionskræfterne, og alting inde i os der er usynlig, det er begrænsningsformen, der bliver synlig, det bliver altid synlig sammen med mig, fordi jeg arbejder med de åndelige aspekter, hvor jeg intuitiv opfatter udvikling, fremtidens udvikling i den guddommelige plan. Det betyder jo, jeg ser jeres sjæl. Jeres sjæle det er jo jeres solengle, solenglen, solenglens skabende natur, der kigger jeg på, i stedet for jeres sjæle, ser på hvad sjælen bliver fastlåst i i jeres form, i jeres personlighedsopfattelse.

Det er utroligt og tænke på, at man bevidst låser sjælen fast i begrænsningsverdenen, og så når jeg siger, prøver at hjælpe jer ud af begrænsningsverdenen hvor I kan hvile i jeres sjælsbevidsthed, i jeres skabende natur, i jeres kærlighed, tillid og forståelse, så siger folk altid, ”det er enorm hårdt Peter.” Ja det er hårdt at give slip på sine begrænsninger, fordi man dyrker sine begrænsninger, man vil ikke af med dem, man har ikke tillid nok, til at man vil forandre tingene. Det betyder, man synes, man er noget særligt, i at man kan blive ved med at øffe. Øffe det betyder, man bliver ved med at skælde ud i sine begrænsninger, fordi det stof det er det tungeste. De negative tanker er de tungeste energier, og der ønsker man at blive ved med at være i.

Nogle ønsker da at få det bedre, men når man er dybt begravet i sine sårede følelser, så ønsker man kun, at de sårede følelser skal blive ved med at være der, og det betyder, at man fremkalder sygdomme, fordi det er sjælens natur, at skabe velstand på alle planer. Men personligheden hæmmer det, fordi den vil ikke forvandlingen.

Som jeg snakkede om i går, personligheden laver oprør mod forvandling. Jeg havde en i går også, der sagde, ”jamen jeg ønsker, det skal være bedre og bedre på den måde.” Fint nok. Så går der et lille stykke tid, så bliver vedkommende rasende, pludselig. Det vil sige, noget af det der forhindrer at kærligheden kan flyde, det var undertrykte følelser, hvor man ikke har fået handlet tidligere i sin sjælsbevidsthed, så ophober energien sig i personligheden, og personligheden laver voldsomt vrøvl for at få det bedre, personligheden nægter faktisk at få det bedre. Så der er hele tiden en kamp mellem sjæl og personlighed, der er en kamp mellem lyset og mørket. Men når man siger, man kan gøre det så enkelt ved at give en energioverførsel til jer. Så det vil sige, at styrken i jeres sjælskvaliteter bliver større, og når styrken bliver større i jeres sjælskvaliteter, så er I jo faktisk kommet hjem igen. I er kommet hjem i jer selv, hvor I kan se mere klart, end det I kunne før, meget mere klart, og man kan leve i sin klarhed, i sin klare opfattelse. Men det er vigtigt ikke blive ved med at skubbe tiden ud. Personligheden vil altid udskyde tingene, hvor sjæle de udfører tingene med det samme. De kan se, det skal være sådan, de gør det med det samme, der er ingen tøven, de gør det, gør det med det samme.

Sjælene fungerer i sjælens skabende natur, og det er der, man siger, jamen det er utrolig at tænke på, at man ikke vil have det bedre. Så jeg plejer nogen gange at sige, hvorfor få det bedre, når man kan blive ved med at være dårlig? Er det ikke mærkeligt at tænke på, at nogen mennesker, mange mennesker vil blive ved med at leve i sygdommen. Nogen mennesker siger, ”jamen jeg vil hellere dø af sygdommen end at leve og være bevidst i kærlighedsverdenen.” Det er mærkeligt at tænke på, nogen mennesker er fuldstændig overbevist om, at det er det, de hellere vil, og det er den vej, de vælger. Det er utroligt at tænke på, når man kan vælge kærlighedsvejen og tillidsvejen og den oplyste vej.

Jeg vil vælge kærlighedsvejen, den oplyste vej og tillidsvejen, det er meget sjovere, hvor der bliver ved med at komme nye impulser ind, nye inspirationskilder på vores højere bevidsthed. Så hvorfor nægte sig selv muligheden? Hvorfor lægge de store begrænsninger ind? Når man har arbejdet længe nok i sine sårede følelser, og det er der, man er, så betyder det, når I rejser herfra igen og kommer en 10 til 15 kilometer væk herfra igen, så betyder det, at jeres gamle mønstre træder igennem med det samme, fordi den har været der længst. Den har været der i mange inkarnationer, den har været der helt tilbage til Lemurie tiden. Så det er vigtigt at sige, at nu skal vi sætte os selv i gang, så selve formnaturen skal omdannes til kærligheden. Det er det, jeg prøver at vise jer hver dag, for at I kan leve i jeres kærlighedsbevidsthed, så bliver I til en smuk stjerne, en smuk sol der lyser med klarhedens lys, der kan inspirere, kan løfte, kan inspirere, kan løfte, kan give kærlighed, kan inspirere ud fra sjælens visioner, kan løfte, kan inspirere.

Den anden vej der graver man sig ned i et hul i personligheden, der splitter man alting af, ægteskaber, parforhold, arbejdspladser, familie og venner, alting bliver splittet af i sin personlighedsopfattelse, der er ikke plads nok i sig selv til at leve i kærlighedsverden. Man siger, man vil godt, men vil godt er ikke det samme som at gøre det. Man skal sætte en lille smule vilje bagved sine handlinger, sige ”jeg vil leve i den oplyste verden, det er her, jeg har hjemme, jeg kan se, jeg kan skabe muligheder i min sjælsbevidsthed.”

Tænk på fra sjælen der kan man gå ind i sit buddiske legeme, den intuitive bevidsthed, i sin åndelige verden. Så sjælen er altid meditativ i sig selv ind mod sin åndelige verden. Det kan virke i sin personlighed, som en forladthedfølelse, en ensomhedsfølelse, men hør nu, husk nu jeg siger, når sjælen er meditativ ind mod sin åndelighed, så opfattes det i sin personlighed som en forladthedfølelse, som ensomhed, som afvisning. Men man er jo ikke afvist, det er jo en illusion, man tror, man er afvist. Det er kun sjælen, der er meditativ ind mod sin åndelighed. Men i personligheden der opfattes det som ensomhed, afvisning, svigt, men når man hæver sin personlighedsbevidsthed op mod sjælsbevidstheden, så kommer der total gennemstrømning igennem ånd, sjæl og personlighed. Når jeg nævner ånd, sjæl og personlighed, så snakker jeg om treenigheden, men vi skal gå derfra ind i enhedsfølelsen, i den åndelige bevidsthed, så det er den åndelige kærlighed, det er ånden i mennesket, som er drivkraften igennem personligheden, hvor man integrerer kærlighedsbevidstheden. Vi skal lade solenglen lyse. Mørket ligger i sin personlighed.

Jeg ser hver dag igennem jeres slør, sløret det ligger i jeres personlighedsopfattelse, jeg ser det, jeres sjæl er mange gange fanget i personlighedsproblemer. Det betyder, når man dyrker personlighedsproblemer, så laver man selvskabte problemer, man er selv årsagen til sine begrænsninger. Det kan også være nogle karmiske ting forbundet med det. Det drejer sig om at tage ansvar, ansvar for at få kærligheden til og flyde. Når man virkelig begynder at tage ansvar, så forstår man, så mærker man nye kræfter i sig selv, nye tiltag, nye livsaspekter, der kan virkelig ske en forandring af os og med vores omgivelser. Når vi lever sjælens liv, så er man spændende at være sammen med, men lever man personlighedslivet, så er det ikke så spændende længere, fordi så er der ingen gnist til at komme videre, så er man gået i stå. Gnisten er sjælsbevidstheden, gnisten er sjælsbevidstheden, gnisten er solenglen. Så lad os i dag agere igennem solenglens bevidsthed.

Tænk på vi begynder at meditere på vores åndelige bevidsthed, og vi begynder at arbejde med sjælens skabende natur. Det vil sige, vi arbejder med hvid magi, og det betyder, at man begynder at arbejde med devaevolutionen for at kan realisere kærlighedsbevidstheden.

Meditér i dag på vores åndelige bevidsthed. Vi er her som solengle, i solenglens bevidsthed er der styr på følelseslivet, der kommer ingen tanker ind, der kommer ingen følelser ind, man er bare i sin indre væren af ren kærlighed og ren tillid. Man er i en verden, man kan løfte, inspirere, man kan se nye horisonter, og man kan se ind i Guds rige, man kan opfatte Guds rige i sin åndelige bevidsthed, og man kan leve ud fra Guds rige og give kærligheden til menneskeriget og til andre naturriger, og til andre planetsystemer, til andre stjernesystemer. Vi har stor indflydelse på alting. Vi mediterer som sjæle ind på vores åndelige bevidsthed, okay.

Så vil jeg gerne slutte sådan et stykke morgenmeditation med jer, men I kan jo altid fortsætte, det er en god ide, og det er en god ide at skrive jeres notater ned, ned i jeres hjemmeopgave, fordi hver gang I skriver det ned, så skaber I forvandling inde i jer selv, en anden forvandling fra det der er stationær til en ny viden.

Jeg vil lige gentage, vi har på skolen en ledig plads i morgen, til den af jer der har brug for, der har opfølgning til gode kan melde sig og få pladsen. Undervisningen ligger fra 16 til 22, og så vil jeg gøre det, til jer der har til gode, så vil jeg vælge den, der står for at kan lave den største udvikling her og nu. Godmorgen til jer og hav nu en fantastisk god dag i lys og kærlighed og tillid. Godmorgen og tak fordi I lyttede med.

Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)