

## **Nr. 813 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation lørdag den 5. december 2020

**Nøgleord: Hvis nu I kigger på det, I ønsker at udvikle med oprigtighedens flamme.**

Godmorgen, godmorgen. I dag er det jo lørdag den 5. december 2020, vi skal have morgenmeditation nummer 813. Okay. Så kom vi her til.

Se, jeg tænkte på de sidste par dage, der har vi arbejdet med oprigtighed, kærlighedskilden i Guds hjerte, taknemmelighed til Hierarkiets, Hierarkiets mestre. Jeg tænkte sådan på, når jeg prøver at vejlede jer ind imellem, prøver på at vejlede jer direkte, så siger jeg, sådan en vejledning tager vi den for pålydende, eller hvad gør man rent faktisk med en vejledning? Ligesom jeg siger, at jeg har arbejdet sammen med mestrene, de forskellige mestre og Kristus, og vi prøver ligesom at udvikle kristusbevidstheden, kærlighedsbevidstheden, er det så noget, vi gør intenst med og udvikle kærlighedsbevidstheden, eller er det bare noget, man gør fragmentvis, eller bare en gang imellem kan vi også sige det, en gang imellem når det passer os, eller i dag vil vi godt arbejde med at udvikle kærlighedsaspektet, også for at se kærligheden i andre mennesker. Er det noget, vi gør sådan med fast beslutsomhed, ydmyghed og kærlighed og tillid, eller hvad gør vi? Gør vi det bedste vi kan, eller gør vi det næstbedste, hvad gør vi rent faktisk? Det er godt og kigge på sig selv, og sige det.

Nu er jeg jo mester her på skolen her også i mange indre dimensioner, det er ikke noget, jeg normalt siger, men det er det, der er fakta. Det vil sige, at jeg har en form for forudseenhed, som mange mangler at have, men det giver også en anden dynamisk kraft ved at være kommet videre frem i udviklingen, og det giver en viljestyrke, og det giver mange forskellige ting, en udholdenhed, og udholdenhed til hele tiden at se det bedste i andre mennesker, selv om deres slette tanker, og deres modsatstridende tanker og opførsler og personligheder virkelig laver oprør, for at gå ind i deres ophøjede bevidsthed.

Jamen så holder jeg faktisk ud meget, meget længere tid, fordi de pågældende mennesker man siger, ah hvorfor bliver du ved med at holde ud Peter? Det er fordi, jeg kan stadigvæk se, det bedste de har inde i sig selv. Hvad er det bedste, de har folk rundt omkring? Ja det er den guddommelige bevidsthed, den ser jeg inde i alle mennesker. Og når jeg ved, hvad de evner, og hvad de kan gøre, og hvad deres livsopgaver er, jamen så er det også min opgave at blive ved med og holde fast i dem.

Jeg oplever mange gange om natten, nogle mennesker jeg skal møde, så siger de, ”jamen Peter jeg vil gerne følge kristusbevidstheden, kærlighedsbevidstheden, eller det du står for, jamen jeg vil rigtig, rigtig gerne. Kunne du ikke godt gøre mig den tjeneste at bare holde rigtig godt fast i mig nu her? Fordi jeg ved også, i min personlighed der vil jeg skælde ud, og stritte imod dig, og være vred og være negativ, vil du ikke godt gøre mig en tjeneste, og holde fast? For jeg ved, min personlighed er ikke blevet disciplineret endnu, den vil ikke, men lov mig lige du holder fast i mig.” Ja, det gør jeg så.

Når man begynder at holde fast i folk, så laver de oprør, men de skal huske, vi skal huske, at de selv har bedt om, hold fast i mig, fordi det ønsker man som sjæl, hold nu fast i os Peter, bliv ved med at være der for os. Ja, så gør jeg det. Og det vil så sige, at det er en appel fra vores egen sjæl, hold nu fast i mig Peter, fordi jeg vil gerne gå, gennemgå de processer, og de opgaver, de nye kvaliteter der er vist mig, inden jeg blev født. Hold nu godt fast i mig Peter. Ja, det skal jeg nok gøre. Det vil sige, at det er der, udholdenheden den bliver, at man bliver ved med at holde fast i det, fordi man kan stadigvæk se muligheden, og hvis der er en lille flig af mulighed, hvor jeg kan inspirere folk ind igennem den mulighed, så tager jeg den altid og siger muligheden er nu, nu kan vi gøre det.

Så det er derfor, jeg siger, ”følg mig, følg mig og så være med i Kristi tilsynekomst, kærlighedsbudskabet,” som man siger. ”Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og

den skabende intelligens.” Jeg er her udelukkende for at skabe nye tidsperioder, hvor det er kærligheden, der kommer til at sejre. Så jeg kører på den lange bane, hvor andre mennesker kører på den korte bane.

Når man arbejder med barmhjertighed til folk, så betyder det også, jeg giver dem ansvaret, ansvaret for at kan arbejde med deres sjælsbevidstheder. Prøv at tænke på, hvor tit man kommer til at dyrke personlighedens interesse i stedet for sjælsbevidstheden, kærlighedsbevidstheden. Tænk på vi har Hierarkiet, hvor utrættelige de giver os inspirationer, hvis vi har noget at lytte med. Det man skal lytte med og igennem, det er sin sjælsbevidsthed, så kan I godt se, hvis man nægter at være i sin sjælsbevidsthed, fordi det skal være personlighedsinteressen, der går først. Det er så vigtigt med en god ide med skelneevne her, men det er ikke den personlige skelneevne, det skal være den åndelige skelneevne, det skal være åndsstyret på sigt. Okay.

Så når jeg plejer at sige ”følg mig,” prøv nu at se på, om I gør det bedste, I kan, eller det næstbedste, eller man nægter et åndeligt budskab. Prøv nu og kig på, hvad gør jeg i virkeligheden?

Det er sjovt at tænke på, at jeg også kommer til at tage imod jer, når I er fysiske døde, så står jeg på den anden side, og tager imod jer, og så kommer jeg virkelig til at se alle de ting, man har gennemgået hele sit liv, de gode ting, fejl og mangler, opgivelsessiderne. Jeg kan jo tage imod jer hver dag, begge steder tager jeg imod jer også. Prøv at tænke på, hvis det er noget, I ønsker, hvordan tror I så jeres liv vil forme jer, forme jer for jer? Det vil give nogle helt andre dimensioner, og nogle helt andre perspektiver i det liv I lever. I vil simpelthen blive forbillede for andre mennesker, I vil kunne vise dem vejen, den åndelige vej.

Jeg kan huske for over 20 år siden, der viste Baba mig, at vi skulle arbejde med illuminationsvejen, den oplyste vej. Det snakkede jeg en del med Gunhild om, vi skal arbejde med den oplyste vej, vi skal være det forbillede, hvor andre kan hvile sig op ad, og det skal vi blive ved med år efter år at vise den vej, og så gøre det, give folk den glæde og mulighed, for at de kan opdage virkeligheden, kærlighedsvejen, den åndelige vej, og være et redskab i den guddommelige plan.

Nogen gange kan man fatte tingene i et kortvarigt øjeblik, så glemmer folk alt om det. Men prøv nu at tænke på at hvis et øjeblik kan blive til et helt liv, og det kan blive til mange livsudfoldelse af den guddommelige plan til at hæve vores klodes bevidsthed med. Prøv at forestille jer et lille øjeblik kan blive og nære et helt livs energi, og fornyelsen kommer indefra.

Når vi bliver ved med at gøre de ting, som jeg eventuelt snakker om her, så får I et andet liv, og det hedder, ”følg mig, smid det I har i hænderne, og så lad os arbejde målrettet på det.” Det er identisk med, hvad Jesus sagde, ”smid det I har i hænderne, følg mig og lad os lave tjenestearbejde for menneskeheden.” Jeg siger det samme, nøjagtig det samme, fordi budskabet er identisk med det, der var for 2000 år siden, og nu over 2000 år senere, prøver jeg at udvikle jer til ledere, til at være nogle af verdenslederne, som man virkelig kan stole på med oprigtighed, kærlighed og tillid og forståelse. Prøv at tænke på, det er det, vi arbejder med lige nu.

Men nogle af jer der er på skole lige nu, I skal være ledere i den næste rodace, hvor det er telepati kommunikation, der er kommunikationsområdet. Det vil sige, man er gået fra mobilalderen til telepatialderen. Nu det jeg har snakket lidt om her i dag, prøv at finde et eller andet af de emner jeg har snakket om, og se de typer, se lidt dybere ind i, prøv at finde det, I synes, I kan spejle jer i, eller sige ”jamen jeg kunne ønske mig nøjagtig det, du siger Peter.” Bare måske et enkelt eksempel eller det hele, men gør hvad I formår, men gør noget. Vi gør det, som det hedder, vi gør det. Mens I nu finder det område, vi ønsker at arbejde dybere med igennem oprigtighed, kærlighed og tillid, prøv at finde de steder, I kunne se genkendelse, eller noget nyt der skulle udforskes i det område, jeg snakker om, prøv at finde det sted eller de muligheder. Det kunne være en god ide, bare holde fast i en ting, en af tingene.

Husk på vi arbejder som forbilleder, vi skal være det, andre mennesker har noget at tro på. Det betyder også, at vi arbejder med overbærenhedens lys, overbærenhedens lys, tilgivelseslyset, vi kan se muligheden. Personligheden ser ikke muligheder, slet ikke hvis de er i de sårede følelser, men sjæle kan tydeligt se muligheder, og det åndelige menneske kan se langt frem i tiden måske tusindvis af år.

Det I finder, læg opmærksomhed på det. Læg bevidstheden foran hjertechakraet, lad den ligge og hvile her, det I ønsker at udvikle, nogle af de ting jeg har nævnt her, og I skal nu finde det frem, så legemliggør jeg den altfavnende kærlighed til jer alle, jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens.

Vi placerer det foran jeres hjertechakra, cirka ti centimeter ud i aurafeltet. Hvis nu I kigger på det, I ønsker at udvikle med oprigtighedens flamme, så vil vi begynde at få en udstrålingsglans, det I ønsker at udvikle. Jeg vil samtidig med belive jeres udstrålingsglans med kærlighedens flamme, og begynde at brænde nogle af jeres urenheder væk så oprigtigheden kan sejre. Hvis det sker så prøv at synke dybere ind i jeres hjerter, overgiv jer og lad kærligheden sejre. Idet I gør det, så siger jeg til jer, lad det synke dybere ind i hjertet, læg accept ind, jeg giver lys og energi, til det I er ved at udvikle, og det begynder at lyse op indefra, det I skal udvikle, så prøv at tage det ind i hjertet. I må ikke presse på nogen som helst måde men lad det glide ind i hjertet stille og roligt. Hvis nu I er helt bevidst her, en indre stille væren, så vil jeg bruge mit kraftords energi, til I kan nå større dybder inde i jer selv.

Det jeg siger nu, det er, ”jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder.” For at se igennem kraftordet, så skal man være et åndeligt menneske. Det er åndeligheden inde i jer, som jeg beliver i jeres proces lige nu, det kan være svært at opfatte, men tingene sker alligevel. Det jeg siger, det er det, der sker. Jeg siger til jer, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Jeg er her for at give jer muligheder, og jeg vil holde fast i legemliggørelsen af Guds kærlighed, på vores klode og på andre kloder. Jeg ved, vi alle kan, vi skal bare gøre det.

Nu vil jeg gerne sige godmorgen til jer, godmorgen. Ønsk jer en dag i inderlighed, ydmyghed og kærlighed. Prøv at lave morgenmeditationen flere gange, brug længere tid på de forskellige passager, end vi har gjort her. Send sms på 29851763 med jeres nye værens områder, noget I har valgt, og respons på hvordan det begynder at virke. For nogle kan det godt tage lang tid, inden det virker, inden de ser det, inden de er bevidste om det, men det sker alligevel. Nogen gange kan det tage år, inden man kan se kærlighedsbudskabet. Godmorgen tak fordi I lyttede med.

Mit navn er Peter L. Simonsen, fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.

**Huset i Centrum < Healerskolen i > Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)**