

Nr. 812 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 4. december 2020

Nøgleord: **Tillid at være en tillidsskaber.**

Godmorgen. I dag er det jo fredag den 4. dec. 2020 og vi skal have morgenmeditation nummer 812.

Se, i dag er det jo en god dag, i dag der skal vi lære en masse nyt.

Se i går arbejdede vi lidt med taknemmelighed til Hierarkiet og Hierarkiets mestre. Så når Hierarkiets mestre arbejder med os og prøver at hjælpe os til at højne vores bevidsthed, så sker der det, at personligheden laver oprør, personligheden vil ikke ændre opfattelse. Oprør.

Jeg gentager lige igen. Når Hierarkiets mestre eller jeg gør det prøver at vise en ny rytme inde i jer, hvor I kan få det bedre, end det I havde før udvide jeres bevidsthed, så betyder det, at man laver vrøvl, man bliver opsættelig, og man griber sig til at blive ved med at fortsætte i de gamle mønstre, velvidende at de gamle mønstre de kan køre mod katastrofen, men er man så heldig at vælge katastrofen i stedet for oplystheden.

Så når man er discipel og man får energi, så laver sin personlighed oprør, men er man indviet, så lader man sjælsbevidstheden være den styrende, det vil sige, man har dobbelt bevidsthed. Dobbelt bevidsthed hvor man kan iagttage sin sjælsbevidsthed, og man kan optage sin eller iagttage sin personlighedsbevidsthed. Personligheden er den, der udsætter alting. I ved jo, at når man fungerer i sit lavere selv, så bliver man ved med at være der, det er der, hvor alle de sårede følelser er, alle de her sårede delpersonligheder styrer. Når vi så arbejder med de der delpersonligheder, ændrer dem til sjælsbevidsthed, så gør man også oprør inde i sig selv, fordi man ønsker ikke forvandlingen. Personligheden ønsker ikke forvandlingen, men sjælen er ikke stærk nok endnu til at styre det, men efterhånden så bliver sjælen den stærkeste del, så man træder ind i højere erfaringsområder. Man kan sige, at de situationer man bringer sig selv i, igennem sin personlighed, de kører den forkerte vej. Den forkerte vej den kører til kaos. Men vi skal gå fra kaos til oplysthed til kærlighed og tillid, så vi skal have tilliden med ind. **Det er nøgleordet, tillid.** Tillid til at vi kan forandre os, tillid til en større forståelse. Hvis tilliden mangler, så kan man ikke flytte sig, så der skal hele tiden være tillid til, at mestrene og jeg gerne vil gøre det bedste for jer.

Når jeg siger, ”kom nu på skole, og lær de og de ting, fordi det hænger sammen med jeres sjæls hensigt,” så siger personligheden, ”jeg har ikke tid til det, jeg har lige noget, jeg skal gøre der, jeg skal gøre det der og det der, og det der først, og så bagefter, måske en gang imellem, vil jeg lytte til den indre visdom.” Men når vi er klar til at lytte, det er ikke ensbetydende med, at der er noget, man kan lytte til, for man har oftest selv spærret vejen for det, vejen for sin højere udvikling har man spærret igennem sin personlighed. Så vi skal ændre personlighedsopfattelsen til sjælsopfattelsen. Jeg gør mange gange sådan det, at hvis at jeg skal tage en større beslutning, og jeg har lagt opmærksomheden på den en større beslutning, så venter jeg, til at tingene er i orden indadtil. Det vil sige, min åndelig ledelse er den side, jeg lytter til, det er der, tingene er rigtig, total rigtig igennem, så det er dejligt at lytte til sin ophøjede bevidsthed. Så vi skal til at drage nye erfaringer, nye erfaringer, ny viden og ny visdom, ny viden og ny visdom, så det der vi snakkede om her i dag, det er, når mestrene de prøver at inspirere os, eller jeg gør.

Hvis tilliden mangler, så kommer der oprør i sit følelsesliv, følelseslivet vil ikke følge sjælens hensigt, og når ikke den vil det, så kører man på katastrofekurs på sigt, men vi skal køre på den oplyste vej i sjælsbevidstheden, så jeg kan lægge min bærekraft ind til jer, så I bedre kan forstå tingene, så glæden og tilliden er til stede igen er genoprettet inde i jer. Når glæden og tilliden er oprettet, så betyder den krise, der var før, den forsvinder, men krisen er jo også en bevidsthedsudvidelse. Så det er vigtigt, vi udvider vores bevidsthed hver dag, og det betyder, at hver dag er en ny dag, hvor vi kan fungere i overensstemmelse med vores højere bevidsthed.

Det kunne være en god ide, at nogen af jer som går på skolen siger, ”jamen jeg vil gerne ind, blive inde i min ophøjede bevidsthed,” så ring om det og få en tid om det, og så sige ”jeg kan se, der mangler noget, det kan være, det er kærlighedskraften. Det er vigtigt at komme til at stå i sin indre ophøjethed, hvor grundenergien er kærlighed, kærlighedsenergien.

Prøv at tænke på inde i jer selv, hvad for en evne I skal udvikle nu for at komme lidt videre. Kig på den evne, I skal udvikle i jer selv lige nu. Prøv at se om I kan finde den evne, der skal udvikles, en evne, kvalitet.

Efter morgenmeditationen må I gerne sende en sms på, hvilken evne der skal udvikles inde i jer. Det betyder, når I kigger på det, så tager I også ansvar, ansvar. Det det handler om i dag, det er at tage ansvar. Vi snakker om at fra Hierarkiets side, når de inspirerer os, og jeg prøver at inspirere jer, så er det vigtigt at have tillid, fordi personligheden vil lave oprør, den gør det, den ønsker ikke forvandling.

Det er her, delpersonlighederne de kommer i spil. Hvis delpersonlighederne ikke bliver bearbejdet, arbejdet med for at omdannet det til sjælsbevidsthed og handle med sjælsbevidstheden, så kommer der ingen forandring, vi skal have forandringen til at ske, så vi kan blive sjælsstyrede personligheder. Det vil sige, vi har dobbelt syn, vi kan iagttage vores sjælsbevidsthed, hvordan den fungerer, og vi kan se personlighedens oprørssider, selviske sider, vi har dobbelt syn.

Vi kigger lige på det og siger, ”hvad for nogle evner står jeg overfor at skal udvikle i dag, en evne og kvalitet.”

Når nu morgenmeditationen er færdig, så må I sende det på en sms til mig på 29851763, så vil jeg give en forøget stimulering ind i det område, hvor I skal udvikle et nyt tiltag, og det er kun sms, man må sende. Der kom lige det ind i hovedet her, ”Gud bevare Danmark,” dronningens tale, hvorfor kom den lige her?

I kigger på, hvilken evne I gerne vil udvikle, en positiv kvalitet. Det der er vigtigt, det er at have hjertes energi med i det. Prøv lige at være lidt bevidst foran hjertet, en fem til

ti centimeter ud i aurafeltet, vær bevidst om den evne, der skal udvikles inde i jer selv for at komme videre lige nu. I lægger det foran hjertechakraet, og så prøv at lade den evne synke ind i hjertet, den I virkelig ønsker at udvikle, så vil jeg begynde at overføre energi til jer lige nu, lige her. Idet I putter det ind i hjertet, og I virkelig ønsker at udvikle ny evne igennem tillid, kærlighed og forståelse, så overfører jeg energi til jer alle, en guddommelig kærlighedsenergi.

Så den ene ting det er, man ønsker en evne, og udvikling af den evne der skal til, som I har brug for lige nu, som jeg giver energi til, den altfavnende kærlighed som er trukket ind i hjertet. I skal sige som sjæle, ”jeg er solenglen, der legemliggør Guds kærlighed.” Her skal I lade Guds kærlighedsenergi strømme ind i jeres hjerter til forvandling, som magien til at udvikle nye evner med, så man kan komme videre, fra det sted I står hen til et nyt sted.

Det er vigtigt, når man laver den her proces, at man er villig til at lave en lille afhandling på det, fordi afhandlingen er legemliggørelsen i jeres bevidsthed. For at være aktiv så skal det gå igennem jer, I skal skrive det ned, for at det kan ligge i den fysiske bevidsthed, ellers er det overfladisk og uden virkning. Når I så skriver resultatet ned, så skal I leve de resultater, I skal videregive resultaterne. Men send først dem til mig så de kan blive frugtbare for jer, sms eller mail. Der var flere niveauer i de her ting. Husk rækkefølgen, den helt nøjagtige rækkefølge. Hvis det kniber, så lyt igen til morgenmeditationen og så ajourfør det her, ajour.

Godmorgen til jer allesammen, og tak fordi I lyttede med. Så lad os se om det bærer frugt, det I laver, det håber jeg. Jeg ønsker jeg en velsignet dag.

Og mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Ønsker jeg en god morgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk