

## **Nr. 808 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation mandag den 30. november 2020

**Nøgleord: Forestille jer at vores chakraer de er aktive, og kærlighedsbevidstheden gennemstrømmer det hele.**

Godmorgen i dag er det mandag den 30. november 2020, og vi skal have morgenmeditation nr. 808.

Jeg sidder lige og kigger på tallet 808. 8 er uendelighedstegnet, det guddommelige, dem er der to af, fantastisk at tænke på, så kommer jeg til at se på 0 som centrum, solen. Der er meget i sådanne tal der. Når jeg tænker på solen, så kommer jeg til at tænke på det guddommelige, det er de samme symboler. Når jeg tænker på det guddommelige, så kommer jeg også til at tænke på, verdenslæreren, kristusbevidstheden. Kristusbevidstheden har vi i vores hjerter, vi har åndeligheden i vores hjerter.

Jeg tænker på da Jesus blev overskygget af Kristus i Jerusalem for 2000 år siden. Det var en fantastisk begivenhed, der opstod der, at tænke på hans liv de gode gerninger han lavede Jesus, og opstandelsen tænk på når vi laver morgenmeditation, så laver vi også opstandelse. Vi går fra personlighedsopfattelse til sjælsopfattelse og videre ind til åndelig opfattelse. Det er lidt utroligt at tænke på, den forandring der er ved at ske i mennesket. Tænk på hvis man lever i sin sjælelig åndelige bevidsthed, så kom man aldrig til at skælde ud og kritisere mere. Tænk på hvor dejligt det er ikke at skulle være negativ, se glæden i forandringen, forandringen i at hæve bevidstheden. Forestil jer vi hævde bevidstheden hver eneste dag, og se på om villigheden til at hæve bevidstheden den er til stede.

Vi kan her i dag meditere på verdenslæreren Kristus, kærligheds og barmhjertigheds Avataren, tænk på at han hver eneste dag sender kærlighedslyset ud til menneskeheden. Han kender os, han sender det lys ud, vi har brug for, det er utroligt at tænke på, at nogle mennesker vier deres liv til det, at give det lys og den kærlighed der skal til. Jeg kan mærke, når jeg snakker om det, så kommer der en rørthed inde i min bevidsthed, der kommer en stor glæde i, at vi alle er en del af at kunne arbejde med kærlighedsbevidstheden i vores hjerter.

Lad os i dag prøve at meditere på Kristus, verdenslæreren, og på Hierarkiets mestre, lad os begynde med det nu. Prøv samtidig at tænke på at vi alle er Guds børn og samtidig bygge en triangel op inde i jer med bevidsthed i hjertet, med hjertets energi op til pandecenteret og ind i hjertecenteret i hovedcenteret og tilbage til hjertet igen.

Medens I arbejder med det, så overfører jeg åndelig bevidsthed til jer. Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys. Jeg arbejder med den skabende intelligens.

”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode, og på andre kloder.”

Prøv at forestille jer at vores chakraer de er aktive, og kærlighedsbevidstheden gennemstrømmer det hele, prøv at forestille jer alle chakraerne der kommer op i forøget rotation. Det betyder, at vi kan hæve bevidstheden i alle chakraerne.

Når jeg mediterer på de her ting, så kan jeg se ud over kloden, se mange store byer og store landstrækninger der har brug for kærlighedsenergien, barmhjertighedsenergien, jeg kan se, de har brug for en ny indre trosretning med barmhjertighed, kærlighed, åndelighed, nye dimensioner der skal træde ind.

Vi kan være medvirkende til, at skabe den forandring der skal til. Vi har jo Corona virussen, som skaber angst og frygt, vi har også kærlighedsbevidstheden, som kan forandre mange ting. Forestil jer, når I ser ud over byerne,

I ser gennem sådan en dis, der ligger over byerne. Forestil jer vi forbinder os med det blå lys i jordens atmosfære, som er kærlighedslyset. Lad os forøge lysstyrken.

Jeg sender en åndelig velsignelse ud til jer alle og ønsker jer en fantastisk god dag. Godmorgen og tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)