

Nr. 807 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 29. november 2020

Nøgleord: Den monadiske bevidsthed i hjertecentret.

I dag er det søndag den 29. november 2020, og vi skal have morgenmeditation nr. 807.

Se, jeg tænkte lidt på hvordan jeres liv ville se ud, hvis I havde målrettet tænkning, målrettet tænkning. Hvordan ville verden så se ud, hvordan ville jeres verden så se ud. Målrettet tænkning. Prøv at forestille jer, forestille jer målrettet tænkning ind mod sjælens hensigt med jer. Prøv at forestille jer, at hver gang jeg underviser jer, så underviser jeg jer hen imod sjælens hensigt i at realisere sjælens hensigt i jeres liv. Jeg siger f.eks. til jer, ”giv jer nu til at lave jeres notater, jeres hjemmeopgaver, jeres delpersonlighedsskemaer, mange andre ting. Prøv at lægge mærke til hvordan I modtager det, er det noget, I modtager med glæde, eller er personligheden for stærk, prøv at se på det, og så prøv at tænke på at det jeg ønsker, det er at udvikle jeres sjæls egenskaber i jeres dagligdag.

Ok, jeg får så noget undervisning her, vil jeg modtage det igennem ydmyghed og så gennem hensigt. Ydmyghed, hengivenhed, hensigt, vil man lægge ydmygheden ind og sige ”okay jeg får faktisk noget, der er uenigt, noget der hjælper sjælen i vækst, og noget der forvandler personligheden til en sjælelig hensigt.” Jamen hvad skal vi så have fat i? Vi skal have fat i alle de ting, der spærrer, alle spærringer. Når I fortæller, ”jeg bliver ved med at møde det samme og det samme i mit liv.” ”Ja,” siger jeg så, ”har du så forandret noget?” ”Ja det synes jeg.” Så kommer der en remse om alle de ting, I har gjort, men hvis nu det ikke ligger i målrettet tænkning, men I bare har gjort det, I synes, I skulle gøre uden at tænke på, om det har noget med sjælens hensigt at gøre, så har man faktisk spildt sin tid i stedet for.

Vi ved jo i det inderste i vores hjerter, der ligger livsenergien, der ligger også den monadiske bevidsthed, åndens liv. Det er klart, vi skal til at arbejde med at være åndeligt bevidste, men der er stadig et stykke vej at gå fra at være personlighedsbevidst til at være sjælsbevidst og til at være åndelig bevidst. Der er mange vaner, der er mange mønstre, der skal ændres på. Når man bliver ved med at være vedvarende syg, så ligger der stadigvæk en stor protest mod at blive sjælsstyret. Når man ikke kan få arbejdet til at fungere på sin arbejdsplads til indtjening, så er der stadigvæk stor modstand på at arbejde med målrettet tænkning, kæmpe modstand. Personligheden ønsker ikke forandring, men sjælen presser på, at det skal forandres, der skal være ligevægtighed, og der skal være gruppefusion og gruppeintegration i vores bevidsthed. Der er meget, der skal ændres på. Er der ikke opbyggende tanker og målrettet tænkning, så sker der ingen forandring, der sker ingenting. Og så kan vi sige, sker der ingenting, jamen så spilder jeg jo min tid, for så kan jeg ikke få mine personlighedsinteresser opfyldt. Men det er sjælens hensigt, man skal ligge sin bevidsthed ind i, det er spændende at se på, hvordan man tænker. Hvis man siger okay, nu begynder min dag kl. 6 om morgenen, vi lytter og vi mediterer, og umiddelbart efter reflekterer man over det, skriver sine notater og sine erkendelser ned. Hvis I nu hver time på dagen, bare nogle dage prøver at skrive ned, har jeg målrettet tænkning? Er jeg effektiv i min beslutning? Skriv ned hver dag, hver time, indholdet af den time 6-7 7-8 8-9 osv. Prøv at tage 24 timer. Jamen vi sover også ind imellem. Ja, men man kan godt være bevidst i sin søvn, der modtager man en del af udviklingen. Men for nogle mennesker er søvnen et lukket kapitel, for andre er det oplysthed.

Se det der ligger deri er, at vi har noget, der hedder et sjælsmål. Det har man, inden man bliver født, der ligger nogle udviklingsgrader, der skal udvikles i det liv her. Man kan sige sig selv, hvorfor blive ved at modarbejde det, når man kan udvikle sjælens hensigt, sjælens egenskaber? Det er et godt spørgsmål det her, og det er værd at tænke på. Vi skal til at arbejde med målrettet tænkning, hensigt og ydmyghed. Hvor lang tid kan vi have de fire ting samlet i vores bevidsthed? Hvor hurtigt forsvinder det? Målrettet tænkning, hensigt, ydmyghed. Hvor

lang tid kan det være samlet. Vi tager to ord mere med sjælens hensigt. Prøv at kigge på jer selv, hvor lang tid kan det være samlet, og hvornår begynder der at mangle et af ordene. Det jeg ønsker er, at I skal have en dynamisk hjernekapacitet, som er åndelig styret og har kærlighed i udtryksform. I bliver stålsatte, målrettede, udholdende og kan gennemføre det indre livs hensigt. Det er beskedent. Målrettet område til jer, men for nogen næsten uoverskueligt, men det kan lade sig gøre. Prøv at tænke på de mange evner der ikke er udviklede endnu. I denne her morgenmeditation er der mange anvisninger, det kan give jer målrettet livsstyring.

Tænk hvis jeg tog en indskudt bemærkning her, midt i morgenmeditationen: jeg siger mange tak og tak for i dag. Og så glemmer vi lige den sætning, kører tilbage til målrettet tænkning, ydmyghed, hengivenhed, sjælens hensigt, den monadiske bevidsthed i hjertecentret.

Vi mediterer på målrettet hensigt. Hvis I nu kunne forestille jer at se, hvordan tingene ser fuldstændig anderledes ud. I kommer til at gøre det igennem den her vejledning til jer. I får et andet liv, et meget mere robust liv, hvor den indre styrke inde i jer kan realiseres.

Jeg ser somme tider, når jeg har sagt de her ting, så går I lidt fra det, og så vender I jer om til mig igen, og siger hvad?" Og så er det spændende at se, om I går tilbage til kilden, eller I bare går ud i dagligdagen. Man kan se det inde i jer, man kan se jeres kampe, jeres længsler.

Lad os meditere på målrettet hensigt. Når vi mediterer på målrettet hensigt, og jeg udtaler målrettet hensigt, så forestil jer en strømkilde som strømmer ind i jeres morgenmeditation, en inspirerende kilde, målrettet tænkning, enhedsforståelse, ydmyghed. Når der kommer flere ord og sætninger i morgenmeditationen, så kan man se, om det er bindemidlet man mangler at udvikle i sjælens kræfter. Men jeg ved, I kan. Forestil jer at sådanne morgenmeditationer er undervisning til jer direkte, til jeres sjæle og til jeres åndelige bevidsthed. Jeres notatarbejde er udvikling af sammenbygningsskræfterne, som er baseret på kærlighed.

Godmorgen til jer, jeg ønsker jer en fantastisk god dag, tak fordi I lyttede med, og tak for opmærksomheden til min fødselsdag i går, tak for gaverne, blomsterne og kalenderlyset og alle de gode tanker. Tak for det. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk