

## **Nr. 804 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation torsdag den 26. november 2020

**Nøgleord. Men i modgang ligger prøvelsen i at udvikle kærligheden til det gode.**

Godmorgen. Jeg vil lige smutte tilbage til min fortid og hente nogle oplevelser, vi kan arbejde videre på. Se når I kigger på jeres eget liv, vi kigger på vores eget liv, så kan vi se, sådan et liv der har været meget medgang og modgang. Ved medgang da har man det jo rigtig godt, fordi der er så meget spændende og positivt, man oplever. I modgang da er det så blevet vendt om, da ser man modstand i sig selv, blokeringer, blokeringer overfor andre mennesker. Det er vanskeligt at være tilstede i modgang. Men i modgang ligger prøvelsen i at udvikle kærlighed, kærligheden til det gode, man skal holde ud igennem tingene. Man skal være oprigtig og ærlig i sine oplevelser. Hvis man ikke er helt korrekt i det, så bliver der ved med at komme modstandssider ind. Modstandssiderne er beregnet til bevidsthedsudvikling. Det er dejligt at tænke på, at det er sådan.

Jeg har fra barnsben altid været anderledes end andre mennesker, og det er jeg nok stadigvæk på en eller anden måde. Jeg har altid haft det sådan, at jeg kunne se ting, se ting som andre ikke kunne se endnu, kunne se hvad der ville ske i fremtiden. Jeg har altid kunnet fortælle lidt om folks fortid og tidligere inkarnationer, fremtid og fremtidsudvikling. Så nogle mennesker syntes, det var godt det her, det var spændende, hvad kan du fortælle mere om mig? Så har jeg læst i deres aurafelt, set hvad der var i deres aurafelt og nogen gange set i de arkaiske optegnelser. Det vil sige tidligere livs udviklinger, på alt det de har lavet tidligere, hvilke problematikker de havde tidligere, og hvad de har taget med ind i det liv her og set på, hvor lang tid de skal have lidelserne, hvis det er sygdom, og hvad der skal til for at udvikle ny bevidsthed. Det har altid været interessant for mig at kunne hjælpe folk ud af de klemmer, de har sat sig selv i, problemer som måske er unødvendige. Mange af de problemer folk har siddet i, det er manglende selvværd, de tror ikke på deres egne evner, og de tror i hvert fald slet ikke, de har fortjent kærligheden. Så der ligger mange ting i fortiden, man kan se på, om man kan leve i nutiden. Jeg kan huske, min eks brugte utrolig meget tid på at tale om hendes gamle ægteskab. Hver gang vi havde ferie, skulle vi i 1 til 2 dage hen og se nogle steder, hvor hun havde levet med hendes eks. Jeg sagde, det er jo ikke så hensigtsmæssigt, nu lever vi jo sammen os to og leve i nuet og være tilstede her. Men mange mennesker de søger det tabte, de elsker det tabte i stedet for at elske sig selv og være tilstede i nuet i det livsafsnit man er i og kærligheden. Det er vigtigt at bygge tillid ind til sig selv.

Jeg var engang i Lichtenstein, da havde jeg en oplevelse med nogle af mine elever herhjemme i Danmark. Jeg snakkede engang med Helle om nogle ting, noget matematik, vi snakkede om natten, og så blev vi ikke helt færdig i vores natbevidsthed, så kunne vi forsætte næste dag, nøjagtig derfra hvor vi var kommet til. Det var for at vise, at man kan kommunikere med hinanden over store afstande. Man kan være lige så nærværende sammen med et andet menneske, som om når man står ved siden af hinanden, det kan man gøre telepatisk. Om natten var det telepatisk og næste dag var det pr. telefon. Når man så laver sådanne nogle ting, så betyder det, at der er evner hos begge for at udvikle telepatiske evner. Det har alle mennesker. Det betyder så, at der er store muligheder i sådan nogle forbindelser, det er spændende at se det. Jeg kan huske før hen i tiden, der så jeg altid blå lys, som interesserer mig utroligt meget. Jeg så udstråling fra biler, fra huse og mennesker. Jeg syntes, det var rigtig spændende at være tilstede i den her verden, hvor man kunne se sjælens lys, auraens lys, og alle de ting hvad et menneske indeholder af gode egenskaber.

Man kunne snakke om de gode egenskaber, og det gør jeg stadigvæk. Så det er spændende, det svære i det her arbejde er jo at få folk til at tro på de gode evner, de har. Det er her selvværds problemerne kommer ind igen, om de tror på sig selv, tror på deres evner og kvaliteter, eller om de bare skælder ud, er kritiske og negative. Det er vigtigt at se, jeg har gode evner, og jeg vil bruge de evner. Jeg har brugt mine evner mange gange til at være forudseende, da man kan se, hvordan det vil gå folk i fremtiden, hvis de kører i det og det system, og nogen

gange har jeg kunnet se et år frem i tiden, og kunnet se at hvis du bliver ved med at køre den vej i de mønstre, så vil du gå fallit på det og det tidspunkt. Så er det op til dig at ændre det mønster. Jamen jeg kan ikke se, at jeg kommer til at gå fallit.” ”Jamen det kommer du til, med de systemer.” Så nogen gange har jeg fået folk til at lytte til det, så har de ændret deres mønster, det vil sige de opbygger deres selvværd. Så kommer man fremad igen. Jeg har haft mange oplevelser på den måde, og det har jeg stadigvæk. Så det er vigtigt at lægge kærligheden ind til fremtiden og nutiden, og sige lige her er der muligheder, her kan vi gøre noget andet. Vi kan være fremsynet.

Hvis vi nu siger, vi skal meditere på, at vi gerne vil være fremsynet, det betyder også, at når man skal være fremsynet, så skal man rydde op i alle de gamle lig i lasten, der ligger derinde. Det skal der ændres på gennem kærlighed, tillid og forståelse. Det er der, de svære prøvelser ligger.

Jeg kan huske i gamle dage i Egypten, hvor jeg arbejdede sammen med indviede. Da skulle eleven, neofyitten som det hed gå gennem nogle underjordiske gange ind til Keops pyramiden. De underjordiske gange de gik i, der fik de set alle deres angst og frygtsider, al deres frygt blev synlig dernede. Og så skulle de igennem det og overvinde angsten og frygten i sig selv. Det var en forøvelse, og så efterhånden kom de ind i kongekammeret i Keops pyramiden, hvor de blev lagt i en stor stenkiste, og så var der nogle andre mestre tilstede her. Vedkommende der kom i stenkisten kom i en tilstand af skind død, hvor den fysiske krop var låst fast, men det indre liv kunne fungere alligevel. Det var lidt spændende at iagttage de her mennesker, og nogle af de mennesker som jeg har oplevet i tidligere inkarnationer, arbejder jeg med i dag stadigvæk men bare i et andet livsforløb. Noget af det vi gjorde dengang, det var jo, at når sådan et menneske har ligget dernede i lang tid, måske adskillige dage og ikke været bevidst i denne her verden men bevidst indtil og har overvundet sine forhindringer, så blev de taget ud af stenkisten og sat ud på østsiden af pyramiden. Her var de til solen stod op. Når solen begyndte at skinne på dem, så fik de liv igen, liv i sig selv, et nyt liv hvor de havde overvundet en masse af deres forhindringer for at komme videre.

Så det er vigtigt at sige, vi har stadigvæk utroligt mange problemer, vi kan virkelig flytte nogen ting, hvis det er det, vi ønsker. Det er sådan noget, jeg siger, det er spændende at se på. Men man bliver lidt misforstået, når man fortæller om de her ting, fordi det jeg snakker om, er lukket af i dagsbevidstheden, hvis man går i et almindeligt bevidsthedsområde, hvor man ikke tænker på, at man har levet flere inkarnationer. Men der er meget, vi kan gøre, der er meget, vi kan give energi til, og der er mange læreprocesser.

Så hvad skal vi meditere på, vi skal selvfølgelig nok meditere på, at vi har villigheden til at forandre os, i det liv vi har til at blive fremsynet men også realisere fremsynets visdom med kærlighed. Så lad os meditere på, at vi ønsker at være fremsynet. Det kræver højspænding inde i os selv at være fremsynet. Det betyder, at man er nødt til at gøre sig ren fra alle de gamle begrænsninger, overvinde dem, omdanne dem gennem erkendelsesvisdom. Vi mediterer på, at vi ønsker at være fremsynet og kan bruge fremtidens egenskaber igennem kærlighed og visdom.

Jeg har talrige eksempler på, hvor jeg har anvendt den åndelige clairvoyance, for at vise vejen ind i nye udviklingsområder. Det det drejer sig om, er at kunne hvile i sig selv, kan meditere og lave afhandlinger, trække den indre bevidsthed igennem vores fysiske hjernebevidsthed, ud at skabe en ny verden igennem vores bevidsthed. Skriv ned og fortæl om det og videregiv det. Når man så videregiver det, og det begynder at blive levende i bevidstheden hos de mennesker, vi videregiver det til, så er det først ved at være integreret inde i os, når vi kan se, andre kan fremlægge det, vi siger til dem. Så er det blevet magnetisk, det vi laver af arbejde.

Nu her i dag vil jeg ønske jer en god dag, og tænk på alt det gode der ligger i alle ting. Det gode liv, livsglæden og kærligheden. Godmorgen til jer. Jeg ønsker jer en fantastisk god dag.

