

Nr. 798 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 19. november 2020

Nøgleord: Tillids skaberen og Visdomskonsulenten.

Godmorgen, godmorgen. I dag er det fredag den 20. november 2020. Vi skal have morgenmeditation nummer 797. Ja, ja.

Se æh, jeg vil gerne sige til Dan nu her, nu skal han til møde i dag. Prøv nu at tænke på det allerbedste omkring dig selv, alle dine gode evner og kvaliteter du har, prøv at tænke på dem skal du have med ind til det møde, dine evner og dine kvaliteter, og tænk på dit selvværd er i orden, tro på dig selv, tro på dine evner og kvaliteter. Du kan virkelig hjælpe og støtte de mennesker, du ser, tale igennem og kan hjælpe dem ud af en svær situation. Når du tænker på, du kritiserer aldrig dig selv eller andre, aldrig lave et lille problem til et stort problem. Bare tænk på at alt er godt, og tænk på du er Guds søn, hvor er problemet så henne? Der er ingen problemer, det er kun en glæde, du skal til at forandre den situation, du står i, hold op med selvpineriet glæd dig over tingene.

Prøv at tænke på at da vi var børn, hvis der var en lille ting, når vi skulle sove om natten, hvad gør vi så? Ja så skal vi ind til forældrene, men nu er du din egen forældre, det er vi alle sammen, vores egne forældre. Det vil sige, vi kan trøste os selv, vi kan glæde os over det, vi foretager os, vi er ikke afhængige af forældrene eller familierne eller nogen som helst. Man har det inde i sig selv, vi har det vise barn inde i os, vi har visdomssider. Så lad os glæde os over forvandlingsmulighederne, tænk på hvid magi, den magi vi har inde i os selv. Når vi tænker på, at vi har ubegrænsede muligheder, vi kan alt det hele, og vi er her for at give inspiration til andre, vi kan bevare den indre ligevægtighed, tålmodigheden, vi kan fjerne al kritik, al irritation, al skyldfølelse. Der er ingen grund til at nære det lavere selv, bare tænk på at bagved er der en indre ligevægt som en solengel, der skal ind til et møde med nogen, som ikke er i stand til at overskue tingene. Du bevarer bare den indre ro, og jeg er med dig bagved, jeg er med jer allesammen til at støtte jer, hvor tingene er svære. Men det er vigtigt at tænke på, er vores selvværd i orden, eller er den ved at blive i orden?

Hvis man oplever nogle hårde hjem, vanskelige hjem, og det ikke er selvværdet, ren kærlighed, så er det nu, man skal til at lære at tage kærligheden til os, vi skal leve det liv, vi er gearet til at leve.

Prøv at tænke på hvor dejligt det er ikke skal skælde sig selv ud konstant. Men det der med at have et lille problem, det kan man bygge til et stort problem. Tænk på hvis der er en, der ikke ringer til os, og vi har brug for den støtte, så kan man føle sig helt uelsket, så kan man smide alt det, man har i hænderne, som er godt, fordi man tror ikke på sig selv, i stedet for at sige det kan være, man er optaget af noget andet. Men vi kan bare bevare vores indre ro og vores tålmodighed. Vi kan sende lys og kærlighed til situationerne, vi har bærekraften inde i os, bærekraften er inde i os, det giver frihed, bærekraften, spontaniteten og humoren, det hele er derinde. Vi skal bare kigge på, hvordan vi forholder os til det, til det man skal ind og lave. Put livsglæden ind og man kan ikke sige, jeg kan ikke lide den og den. Det betyder faktisk, at man ikke kan lide sig selv. Vær nu gode ved jer selv begynd at forestille jer I kan elske jer selv. Når I begynder at kan elske jer selv, så kommer I til at stråle af skønhed, kærlighed og tillid. Så kan det være, når man skal ind til sådanne nogle møder, så er det fordi, de værdsætter dig, de vil gerne have dig med på råd. Ingen bekymringer, men tænk på jeg er visdomskonsulenten Dan Ettrup. Prøv at tænke på visdomskonsulenten det er ham, der skal til møde, er det ikke dejligt at tænke på? Jo, det er det faktisk. Vi kan få lov at bruge vores evner allesammen hver eneste dag, vi er skabt til at bruge vores evner, evnerne og kvaliteterne. Jeg tror på det bedste for jer.

Vi mediterer i dag på, at vi tror på det bedste, at alting kan lykkes for os, fordi vi er Guds børn. Alle kriserne er der kun for at forvandle os selv, forvandle os ind i de gode sider, ind i de lyse sider. Kriserne er en bevidsthedsudvidelse, vi siger ja til bevidsthedsudvidelsen. En krise er at erstatte det gamle med det nye.

Vi kan også meditere på, at vi er en tillidsskaber, en tillidsskaber, ja det lyder meget mere fornuftig, må jeg sige, vi er en tillidsskaber, vi skaber tillid, rummelighed og kærlighed de steder vi er, og vi kan gå derfra med glæde, hvert møde bliver til en glæde. Vreden og hadet ligger i vores skyggesider, det kommer til overfladen, fordi vi kan omdanne det til glæde og kærlighed, det er enestående muligheder, man har hver dag.

Vi mediterer på, vi er en tillidsskaber, og det er også **nøgleordene i dag tillidsskaber, visdomskonsulent.** Tænk på kraftordet, ”jeg er den fortabte søn, der vender tilbage.” Det går fra personligheden ind i sjælsbevidstheden som visdomskonsulent. Tænk på vi er overskygget af Kærlighedsavataren som tillidsskaber, prøv at være helt bevidst om det. Prøv nu at tænke på hver eneste gang I skal løse et nyt problem, at I i virkeligheden er en visdomskonsulent. I har visdommen inde i jer og kærligheden.

Se nu giver jeg en velsignelse til jer, mens I mediterer på, at I er tillidsskaber, og når vi er tillidsskaber, så kan vi se mange situationer, hvor vi skulle have brugt tilliden. Der er masser at forandre på, der er mange ting at bygge på.

Nu giver jeg alle en energioverførsel, jeg siger til jer, ”jeg er med jer alle dage indtil verdens ende, jeg giver jer kærlighed, visdom, tillid, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.” Betro jer når I lytter til mig, så hæver jeg jeres bevidsthed. Der kan komme en lille krise først, hvis der gør det, så er det positivt, så begynder den indre forvandling at ske inde i jer. I bliver til herlighedens håb for mange mennesker og for menneskeheden, herlighedens håb. ”Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.”

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys. I nåden ligger tilgivelsen. Jeg arbejder med den skabende intelligens. Jeg kommer med åndens energi til jer, viljen til at realisere den guddommelige kærlighed. I fyldes op med kærlighed. Kærligheden er selvværdet, alle celler inde i os bliver fyldt op med kærlighed. Begynd at gå i harmoni med skabelsesprocessen. Vi er Guds børn. Vi er og favner kærligheden, tilliden og forståelsen, vi er styrken i Guds liv. Hvert eneste ord, hver eneste sætning jeg siger i morgenmeditationen her, er der bærekraft i, en forvandling, der er nyt liv og ny forståelse. Som tillidsskaber forvandler man den verden, man lever i. Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder.

Husk på at vi ikke skal være flove over, at vi ikke kan alle ting med det samme, vi skal bare tænke på, at vi er i en forvandlingsproces, hvor vi accepterer vores lavere selv, men vi er sjæle, der er i inkarnation, og det man har i personligheden anvendes kun til at udvide vores bevidsthed med, og det giver vi videre fra os i kærlighed, så bliver vi til visdomskonsulenter.

Godmorgen til jer allesammen, jeg ønsker jer en fantastisk god dag, og tak fordi I lyttede med.
Mit navn er Peter L. Simonsen. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk