

Nr. 796 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 18. november 2020

Nøgleord: En åndelig julegave, en gave som virker resten af livet.

Godmorgen og velopstået. Nu er der ikke lang tid til Jul, det går forbavsende hurtigt det hele. Så kan vi jo få vores julegaver. Har I tænkt på, hvilken julegave der kan være den allerbedste i år at få? Har I tænkt på det? Har I tænkt på, at jeg vil give jer en lille julegave i år? En åndelig julegave, en gave som virker resten af livet. Tænk på hvis man får sådan en dejlig julegave, og man kan anvende den i opofrelse, så det ikke bliver i personlighedens interesse, men en sjælelig, åndelig interesse. Tænk på sådan en gave kan man tage med sig ud af dette liv og ind i det efterfølgende liv. Jeg har tænkt på, I skulle have en sådan gave inden så lang tid. Det vil være spændende at have sådan en gave, der følger jer liv efter liv.

Nu må I meditere lidt på, hvordan I tror sådan en gave ser ud. Det kunne være spændende for jer at se, hvad jeg vil fremstille gaven af. Lad os lige meditere lidt på det. En gave I kan anvende uselvisk. Det er først, når I kan videregive den gave, jeg giver jer, at den kan blive integreret i jer. Prøv at meditere på, hvordan ser en sådan gave ud, og hvilken virkning vil det have for jeres fremtidige liv. Dem der kommer på EVF i dag og i morgen, de får automatisk gaven, deres julegaver, en flot julegave i dag og i morgen.

Lad os prøve at meditere på hvilken gave I får af mig, som kan bruges i sand tjeneste til uselvisk formål. Som har styrken og visdom til at kunne gå liv efter liv. Lad os meditere på hvad er det for en gave, jeg ønsker at give jer. Prøv at se jer selv modtage gaven. Prøv at meditere på hvordan I modtager gaven, og hvad det er for en gave, I skal have. En gave der skal ændre jeres livsmål eller forstærke jeres livsmål.

Vi mediterer nu på gaven, jeg vil give jer i dag og i morgen. Jeres julegave som har karakter af, at den rækker igennem livet her og de næste flere inkarnationer. Det er en gave, I kan tage med jer, når I dør. Prøv at meditere på arten af den gave jeg vil give jer. Når I modtager gaven, så forestil jer at Gud ser dig modtage gaven. Prøv at være bevidst om i hvilken værenstilstand du modtager denne her gave fra mig. Gaven får en stor betydning for dit liv og dine gerninger.

Når morgenmeditationen er færdig, så er I velkommen til at sende en mail på, hvordan ser en sådan gave ud, I skal modtage i dag eller i morgen, og de mennesker som ikke er fysisk tilstede, kan jeg lægge bevidstheden ind mod dem der får gaver. Ligger der en oprigtighed og bevidsthed ind mod det, så vil jer der ikke er tilstede også modtage jeres gave.

Til sidst så er I bevidst om den værenstilstand inde i jer, som I modtager jeres kommende julegave igennem, og den energi og værenstilstand sender I videre ud til menneskeheden og gør det fuldstændig uselvisk, og vær bevidst om hvilken virkning den vil have for menneskeheden. Prøv at være indre iagttagere til det. Det vil sige, I bliver fordelingscentralen, med den gave I modtager af mig, som vil have en betydning for menneskeheden og for vores klodes bevidsthed.

Nu vil jeg gerne sige godmorgen til jer. Godmorgen glæd jer over en ny dag. Glæd jer over at I kan begynde at være fyldestgørende, nogle af jeres livsopgaver.

Jeg ønsker jer en fantastisk god dag, tak fordi I lyttede med, og mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk