

Nr. 789 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 11. november 2020

Nøgleord: **Kærlighedens kilde i Guds hjerte.**

Godmorgen. Jeg vil prøve at fortælle jer noget, som ligger udenfor normal fatteevne før vores bevidsthed. Det vil være svært at forstå og formidle noget, der ligger før det bevidste i én selv. Men jeg vil alligevel prøve at gøre det. Nu har vi lige haft en rigtig god aften på alle mulige måder. Dem har vi haft mange af og oplevet en masse gode ting, og man kan lige tage et tilbageblik i sit liv, inden man giver sig til at sove. I sådan en søvn er der nogle, der er bevidste, man er bevidst i sin søvn og kan huske alt, hvad der sker i søvnen, og andre kan ingenting huske. Jeg har så den egenskab, at jeg kan huske, hvad der sker i drømmene og er fuldt bevidst om det og kan trække det tilbage hertil. Jeg er lige bevidst de forskellige steder, det vil sige, at det er en værenstilstand, der ligger før dagsbevidstheden, så vil jeg fortælle jer herfra.

Jeg oplevede, at jeg var henne et sted, og der var mange mennesker, og jeg kendte dem ikke, men der var en del børn, der legede. Jeg havde et indtryk af, at en af mine gamle veninder var der og havde indtryk af, at hun havde sit barn med. Jeg kunne ikke se det, og jeg kunne heller ikke se hende fysisk, men hun var der, hun var der i hendes ånd. Hun kontaktede mig ikke direkte, men jeg vidste, at hun ønskede at snakke med mig, men der var ingen tanker eller ord, det var før bevidstheden. Jeg kunne se hendes inderste ting, hun havde i sit liv, hvor hun havde sagt til sig selv, eller hun bad til Gud, hvor hun siger, ”Fader i dine hænder befaler jeg min ånd.” Det vil sige, hun var ved at være på det sidste, men hun havde det her barn, som manglede tryghed og kærlighed i opvæksten. Jeg kunne se hendes indre billede, hun ønskede, at jeg skulle modtage det barn. Jeg skulle lige være sammen med barnet nogle få sekunder, med de få sekunder var både hendes liv og datterens liv og datterens fremtid synlige for mig på stedet. Jeg skulle så være sammen med barnet en kort tid for at lære det at kende. Jeg kiggede barnet i øjnene og kunne se, at der var alverdens visdom i de øjne der. Barnet skulle bare have et trygt sted at bo. Jeg sagde selvfølgelig ja, jeg vil gerne tage mig af barnet. Vi var ude at vandre i naturen og sådanne ting, og jeg vidste godt, at jeg ikke skulle være for langt foran hende, det skulle være sådan, at vi havde en nærhed sammen. En nærhed hvor hun kunne føle sig tryk i. Jeg gav hende trygheden, og så blev det sådan, at jeg kunne tage hende til mig fysisk og give hende en opvækst. Det bevirkede så, at det sagde jeg også ja til, fordi jeg altid har ønsket mig børn, så fik jeg et barn her. Idet jeg fik det barn og var glad ved det, og glad ved at jeg havde muligheden for at give hende en opvækst og et liv og tilføje hende et indre liv, hvis det var det hun ønskede det nye barn der. Jeg vidste ikke, hvad hun hed. Men jeg vidste, at den pågældende kvinde havde bedt om, at den åndelige verden skulle tage sig af hende, når hun døde og gik ind i de åndelige verdener, og samtidig med kunne hun trygt forlade dette liv og så vide, at alt var i orden, og alt blev der sørget for. Jeg sagde ja til de her ting. Jeg sagde ja til de her ting og ikke lang tid efter, så kom der en 5 til 7 mennesker rundt omkring på kloden, som havde spurgt om det samme. ”Fader i dine hænder befaler jeg min ånd.” Det var noget af det sidste, de sagde inden de lukkede øjnene for permanent at slippe den fysiske verden. Jeg var tilstede hos dem og arbejdede med at udfylde deres ønsker, alle de ting de havde gjort forkert, de ting dem bar jeg over med og ligesom viste dem en ny retning og ny livsvej. Der gik ikke lang tid, så var der hundredvis, og efterhånden eksploderede det til det meste af verden.

Det er fantastisk, hvordan godheden virker. Godhed og kærlighed det giver en fantastisk indre dimension og indre værenstilstand af kærlighed, lykke og tillid. Det er svært at formidle, idet det er en indre værenstilstand. Så det jeg siger her, er fattigt, mine ord er fattige i forhold til den indre virkelighed. Men den indre bevidsthedsværen jeg har, det er den, jeg vil se, om jeg kan formidle til menneskeheden. Få dem ud og få dem forbi sjælsbevidstheden. Det er en stor opgave, men det er en god opgave, istedet for at vi slås med alle mulige andre ting i vores personlighed. Prøv at tænke på de gaver der ligger i det indre, de ligger til os allesammen. Så de her ting var en stor glæde for mig at sige, at man kan åbne hjertet, åbne dørene og har muligheden både fysisk

og bevidsthedsmæssigt til at gøre det. Det er helt exceptionelt at muligheden er tilstede. Det betyder jo, at de næste mange år, så er der meget arbejde både på det indre og det ydre. Alle jer der beder om hjælpen, vil jeg give den vækst, I har brug for, en vækst i kærlighed og tillid.

Det eneste vi bruger personligheden til er at udvikle ny bevidsthed igennem kærlighed og tillid, det er kun det, man skal anvende den til. Man skal ikke blive i den tunge verden, det er en forgiftningstilstand, man går i her. Man skal ind i det indre, hvor man virkelig kan sige ja, til det der giver livet mening, livet for mange mennesker sjælens spejl.

I dag mediterer vi på kærligheden i Guds hjerte.

Jeg er selvfølgelig meget rørt over det at fortælle, at når man beder til allersidst, når de sidste åndedrag er ved at rykke ud, og man hjælper de døende, og det har jeg gjort i hele mit liv. Når jeg er træt og fraværende, så er jeg på arbejde et andet sted. Det er svært at forstå med vores fysiske bevidsthed, at der er indre arbejde, der skal bruges energi på samtidig.

Vi mediterer på kærligheden i Guds hjerte. Vi kan sige, at de ting jeg oplevede i dag, det var en åbenbaringsproces. En åbenbaring til endnu flere evner og endnu flere muligheder, man kan give videre. Prøv at være bevidst om godheden, sandheden og kærligheden. Godhed, sandhed, oprigtighed og kærlighed. Vi mediterer i dag på **kærlighedens kilde i Guds hjerte, det er også nøgleordene.**

Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og andre kloder, jeg legemliggør Guds kærlighed. Jeg fornyer jeres liv gennem kærlighed, tillid og forståelse. Lad godheden sejre.

Så vil jeg gerne sige godmorgen til jer allesammen og ønske jer en fantastisk god dag. Tak fordi I lyttede med.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk