

Nr. 788 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 10. november 2020

Nøgleord: Visdomslærens kærlighed, godhed, tillid og magi.

Godmorgen gode Lotte, gode, gode. I dag skal vi have morgenmeditation nummer 788. Det er tirsdag den nov. 2020. Okay. Ja, ja, det er jo godt nok så en ny frisk dag til os.

Se jeg kommer til at tænke på, når folk skal på skole, så er der mange, der rigtig glæder sig til, nu skal vi på skole, nu kan vi måske få nye mål i sigte igennem undervisning, igennem at få løftet sin energi så kan man se nye mål, og mærke glæde i og kan se det. Så når man mærker glæden i at kan se de her gode nye ting, så kan der også komme det, at når man er ved at se et nyt mål, så vælter hele sine gamle mønstre op i en selv, alle de der gamle negative begrænsninger, så farer de frem, lige pludselig så er de tilstede, og så ser man igennem de der begrænsninger. Man er blevet til begrænsningen, det går lynhurtigt. Det er der, jeg siger, at man skal stabilisere sig selv. Når man får nogle opgaver i sin ophøjede bevidsthed, så skal man udføre dem, for at komme til det mål man ønsker.

Det kan godt være undervejs hen til det mål, at man får nogle negative holdninger, virkelig negative holdninger. Det kan være, man kommer meget i konflikt med sig selv, vil de nu det nye? Jeg ved, det er bedre, men når man kommer tilbage i sit eget mønstersystem, uanset hvor man er, så kan man få en kæmpe modstand på at få det bedre, fordi man vælger faktisk den dårligere vej i stedet for den gode vej. Hvorfor er det så det, at man gør det? Det er fordi, det er man vant til at gøre. Så på frigørelsens vej der skal der sættes indsats ind, man skal erkende de sider i sig selv der skal forvandles.

Det jeg ser mange gange, det er snæversynethed, der forhindrer en i frigørelsen. Man kan være her sammen med mig og sige ”ja det vil jeg gerne.” Okay, så kan der gå fem minutter efter eller måske mindre, så siger man, ”nej det vil jeg ikke.” Så skal man se lidt på, hvilken opbygning har man? Har man 4. stråle i sin opbygning, så lever man konstant i harmoni og konflikt, i ubeslutsomhed fordi hjernen tænker sådan reagerer sådan, reagerer på det gamle hele tiden, selv om man er på vej mod et nyt mål. Det vil sige, at når man så prøver at sige, ”jamen nu går vi videre fremad,” så sker der det, at man skaber konflikter i sig selv. Det er inde i sig selv, at man skaber de konflikter. Der er noget, der siger ja, og der er noget, der siger nej, nej, nej så opstår der en blokering inde i energien.

Den blokering man laver her, den er man vant til at tilføre alle sin frustrationer den der gamle blokering. Lige før der vidste man godt, man kunne tage friheden sjov og ballade og dit og dat og glæde sig, men så hopper man over i den modsatte side, hvor det hele er træls, irriteret, kritisk. Så det er jo lidt spændende at se på, hvad et menneske tænker, sådan er det menneske. Det opfordrer så til at blive i den ophøjede energi. Det vil sige, når man har fået en healing her, så er man ved at være hjemme i sig selv, en energioverførsel så er man hjemme i sig selv, man er hjemme i sin højere bevidsthed.

Men vil man så nu hjem i sit fysiske hjem, hvor man kan have sine begrænsningstanker, hvor man går med sig selv mange gange, så blokerer man for den indre livsstrøm. Hvis nu man så prøver at sige, ”jamen jeg ignorerer den der negative side, jeg har i mig selv, sige jeg vil ikke give den opmærksomhed.” Det er en god ting, men det er ikke det samme som at komme af med den. Hvis man bare ignorerer den, så vokser den stadigvæk, blokeringen bliver større, afstanden bliver større til helligdommen til kærligheden til en selv.

Så man skal virkelig ind og sige, gøre det synlig, det er det, vi har vores papir til, det er at trække det ud af vores tankeliv og følelsesliv, erkende det, skrive det ned på et stykke papir. Jamen jeg fungerer sådan og sådan, så

kan det være modstand i sig selv, for at komme til at frigøre, det kan være større end at give sig til at frigøre det. Men det er selve bevidsthedsudviklingen, der ligger lige her i at sige, hvordan skaber jeg det nye, kan jeg skabe den nye energi? Man skal altid se på, når man skal skabe energi at skabe ny forståelse, hvornår er man bedst til det? Det er man jo faktisk om morgenen, inden man er blevet slidt i løbet af dagen.

Hvis vi siger, jamen vi er slidt ved at være i de gamle mønstre, begrænsningsmønstre, så er man jo slidt. Så inde i sig selv, så er man jo slidt, inden man skal til at tage kampen op, så bukker man for det meste under, fordi man er slidt i forvejen.

Vi siger altid, hvordan er det at opdrage børnene? Er det nemmest, når de er rigtig trætte, eller når de er friske. Ja det er nemmest, når de er friske, fordi når de er trætte, siger ”de nej, jeg vil ej, nej jeg vil ej,” og den voksne er jo også et barn, har barnet inde i sig, de siger nøjagtig det samme, når man er blevet træt. Det betyder så, man skal sørge for ikke at blive træt, hvis man vil bevare den indre glød indadtil, så bibeholder man ligevægtigheden, så bliver vi ikke trætte på samme måde, fordi så er glæden inde i sit liv, man glæder sig til alting, man glæder sig over hver eneste lille ting. Så den glæde skal man have hver dag, hver eneste dag. Glæden og kærligheden og tillid, det kan være et mål i sig selv.

Men konflikterne opstår jo hele tiden i forvandlingsprocessen, når man er ved at forvandle sig til det positive, så kommer det negative frem, erkendelsesvisdommen skal man ind i, og så kan man sige, jo mere man blokerer sin egen energi, jo mere snæversynet bliver man, man fastlåser sig selv, målet på den indre frihed er væk. Så kan vi lige så godt sige, vi vælger frihedens vej, den oplyste vej. Det er det, jeg underviser i hver eneste dag, den oplyste vej, kærlighedsvejen. Se vi har både vores indre beskytter, indre vejleder, vi har vise dele i os selv, vi har mange ting, som kan hjælpe os, men når vi tror på begrænsningerne, og det skal være vores ledsager, jamen så er det kun begrænsninger, man møder.

Prøv at tænke på hvor meget der skal til for at sige, ”jamen nu vil jeg forvandlingen, tag telefonen og ring, jeg er klar til forvandling. Prøv at tænke på hvordan man kan trække tiden ud i årevis og så alligevel tænke på, jamen jeg er i gang, nej det er ikke ret meget, man er i gang med, fordi omgivelserne skal gerne se, at man er i gang, det vil sige, der er ligevægtighed i alt det, man foretager sig. Hvis nu den ligevægtighed ikke er tilstede, så ved man godt, man kan gøre noget mere. Jeg synes det er budskabet, man kan gøre noget mere, end det man gør.

Lad os bygge på tilliden ind til den indre visdomslære, byg på tilliden ind til den indre visdomslære. Lad os meditere på, jeg har set en indre visdomslære, og jeg ønsker at lytte til det råd, visdomslærens giver. På den måde kan man nemmere komme til sit mål, bygge tilliden ind, tillid, kærlig forståelse. Vi mediterer på visdomslærens, visdomslærens godhed, hvis vi mediterer på det i dag, visdomslærens godhed og kærlighed.

Vi mediterer i dag på **visdomslærens kærlighed, godhed, tillid og magi**, jeg tog lige et ekstra ord med, magi. Det vi mediterer på i dag er **nøgleordene**. Et magisk øjeblik ligger i kærligheden. Erkendelsesvisdommen ligger i kærligheden, i sin sjæls bevidsthed.

Det kan være en god ide at tilgive sig selv, når man handler igennem negativ energi. Prøv at lægge lidt positiv energi ind, se på jeres rummelighed, jeres kærlighed, jeres kærlige forståelse.

Og så siger vi allesammen, ”jeg er fredsenglen, der renser tempelpladsen.” Det betyder, man lægger freden ind, kærligheden, man renser sig selv og andre for alle begrænsningstanker. Jeg er fredsenglen, der renser tempelpladsen. Det betyder, man renser sin energi, så kærlighedsenergien kan strømme igennem os. Der er jo altid noget at arbejde med, det er den genstridige personlighed, som skal forvandles til kærlighed. Vi tænker lige på, at der er brug for lys og kærlighed ude på kloden og så til sig selv. Okay.

Jeg vil ønske jer en fantastisk god dag i dag. Husk vi har evnen til at forvandle inde i os selv og lad os bruge det. God morgen, godmorgen og hav det godt, fantastisk godt. Tak fordi I lyttede med. Og mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. God morgen, tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk