

Nr. 787 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 9. november 2020

Nøgleord: Sjælens tilsynekomst.

Godmorgen. Godmorgen i dag skal vi have morgenmeditation nr. 787. Det er mandag den 11. oktober, 9. november 2020. Okay.

Det er sjovt, når man ser en morgenmeditation, hvordan ens, ja tanker ligesom, det jeg vil sige med det, det er, det man lige har tænkt på inden, det kan hindre, at man siger hvilken dag det er, det er alligevel meget betydning, det kan have sådan.

Se noget af det jeg var ved at gøre lige før, inden jeg startede morgenmeditationen i dag, det var jo, at jeg var inde i et bibliotek, i mesterens bibliotek, der var min bevidsthed inde, inde i mesterens reoler for at se hvad der tiltrak mig i mesterens reoler, inde i mesterens bibliotek. Jeg stod der lige et øjeblik, der sagde, sagde det "bling" inde i mit hoved, der kom der ligesom en lille oplysthed inde i mit hoved, og den samme oplysthed den så jeg i en bog i ryggen af bogen inde på hylden. Så gik jeg hen og tog hylden, tog bogen, og der stod "Sjælens tilsynekomst", det sjælelige livs tilsynekomst. Så begyndte jeg at blade i bogen. Lige pludselig så lukkede jeg op på den side, der var det væsentlige at slå op med, men jeg sad her i min stol og var tilstede i, på mesterens bibliotek, kiggede i bogen, og så det væsentlige.

Så siger man, kan man gøre det normalt de her ting, ikke helt normalt hvis man, hvis man er et lidt unormalt menneske, så kan det godt være, man er meget mere bevidst end unormal, eller et normalt menneske, undskyld jeg blandede det lige sammen. Se det jeg vil sige igen, med det var, hvis man er et unormalt menneske, så kan det være, at man er mere bevidst i andre områder end andre normale mennesker, det var sådan, jeg ville fortælle det. Det kan også være, hvis man er unormal, man ikke har lært nogen ting endnu, der er forskellige niveauer.

Men jeg kiggede lige i bogen "Sjælens tilsynekomst", derfra der gik min bevidsthed ind i tidligere inkarnationer, hvor man kan se også for mit eget vedkommende, at jeg arbejdede med kærligheden, det guddommelige i en del inkarnationer og ligesom være ledt af en usynlig kraft, som har ledt mig derhen, hvor jeg kunne lære mest muligt om kærlighedens tilsynekomst.

Se når vi arbejder med kærlighedens tilsynekomst, så vil man træde ind i en verden, hvor der er meget stor modstand på kærlighedsaspektet. Nu på vores jord her, der er der så mange steder, hvor der er meget store problemer med at få kærligheden til at fungere. Det betyder, når man kommer ind på kloden, bliver født på kloden som et fysisk menneske, så er man i slægtskab med menneskeheden, så skulle der gerne ligge en accept i, at man er et menneske.

Men hvis nu man kommer fra himmeriget, så er man et himmelmenneske. Så vil man være meget unormal i vores normale verden. Men det betyder, at den guddommelige hensigts manifestation er mit adelsmærke at arbejde med, den bliver jeg ved med at arbejde med, fordi den ligger i mig, og det er en del af mig.

Det betyder, jeg arbejder udelukkende med frigørelse af sjælene, sjælene der er låst fast i en fysisk form enten i angst og frygt, eller begærliv, materialisme og andre ting. Det prøver jeg at frigøre, så de kan få den fornødne tid i deres liv hver morgen, når man lige er vågnet, eller i sine drømme kan være bevidst i sin ophøjede bevidsthed.

Prøv at arbejde med de her ting sige om morgenen her "det her er det allerbedste for mig at lave morgenmeditation," fordi der kan man være i samklang med sin højere bevidsthed, der er livets trivialiteter ikke kommet ind at fylde endnu, men der kan man være helt ren i sin opfattelse. Så godt at meditere på man er sjæle, der er i fysisk inkarnation, man fungerer som sjæle ikke som personligheder. Når man lytter til sindets budskab,

så prøver man jo også at hæve, hæve bevidstheden i menneskernes verden, i klodens verden, begynder at realisere det indre livs udtryksform.

Det der er så svært at forstå, som personligheden nægter, det er, når man skal formidle udtryksformen. Så nogen gange kan man gøre det igennem kommunikation, men det er godt, at det er integreret i en selv, det er, at man begynder at skrive lidt om, hvordan og hvorledes virker det her? Man nedskriver det på det jordiske plan, det man har skrevet, kan man læse op og videregive til andre. Der kan være koordinationsproblemer inde i sin egen opfattelse af sig selv, når man skal videregive de ting, man har oplevet i sit indre liv, koordinationsproblemer. Det vil sige, at lige her i de koordinationsproblemer, det er der, man sætter ind nu, og siger ”jamen jeg vil have det her til at virke flydende på alle planer.”

Jeg ved godt, at nogle mennesker er nemmere til at fremlægge det indre, også bedre til at skrive og andre ting, men det er jo ikke ensbetydende med, at vi ikke kan lære at fungere, kontrollere de sider i os selv som vil stikke af med os, få dem til at arbejde i overensstemmelse med den indre gennemstrømning af sin højere bevidsthed.

Bedste tid afsæt tid om morgenen til morgenmeditation til en lille efterfølgende bearbejdning lad det være grundenergien fra morgenstunden inden den forhastede tilværelse begynder. Så siger vi mange gange, at vi ikke kan nå det om morgenen. Man har muligheden for at gå lidt før i seng, slukke fjernsynet eller et eller andet, gå tidlig i seng, få sovet det man skal, glæde sig over dagen. Det skulle gerne være sådan, at vi ved, vores mester siger, ”ved du hvad, jeg har en ny opgave til dig.” Så skulle vi gerne være så meget tilstede i vores bevidsthed, at vi kan opfatte budskabet, og hvis man allerede kender budskabet, har kendt det længe hvad man i virkeligheden skal gøre, så følg op på det. Læg glæden ind i at vi er en forlængelse af det barmhjertighedslys, barmhjertighedslyset der er kærlighedslyset, visdomslyset. Brug nu de her evner vi har i stedet for, brug evnerne og kvaliteterne.

Men gør det jeg siger, hvis man følger nogen, der er meget såret, så bliver energien tung, men kan man omdanne det til positiv energi, lethed i tankesindet, lethed i følelseslivet, så sker der noget andet, engagementet, motivarbejde, der er mange ting, man kan kigge på.

Lad os meditere i dag på sjælens tilsynekomst, solenglens tilsynekomst, Kristus tilsynekomst, det er det samme. Tænk på vi er Guds børn, vi kan formidle det guddommelige, hvis man ikke lægger hindring ind gennem sin personlighed. Det er hindringen, vi skal nedbryde med kærlighed omdanne det til livsenergi og livsglæde. Vi mediterer i dag på sjælens tilsynekomst, Kristus tilsynekomst, solenglens tilsynekomst, det er det samme alle tre dele.

Når jeg sådan kommer ind i mesterens bibliotek og ser de her ting, den indre forbindelse inde i hovedet, til den bog jeg skal have, så er der en tydelig retningsviser på, glem nu ikke de der livsopgaver man har, kun en påmindelse igen, en fordybelse af den indre frigørelse, kun det. Det er ikke en løftet pegefinger, slet, slet ikke, men det er en fordybelse igennem glæde, kærlighed og tillid og så i at få det der responsapparat til og virke. Vi fjerner barriererne, vi bygger kærlighed ind i stedet for. En af måderne at fjerne barriererne på, det er ved ikke at give dem opmærksomhed, så kan de ikke forøge sine kræfter. Giv hele vores opmærksomhed til sjælens tilsynekomst og leve i sjælsbevidstheden.

Det vi arbejder med hver eneste dag, det er Raja yoga, det er at udvikle fleksibiliteten i vores tankesind til udtryksform, for den indre virkelighed.

Lad nu lys og kærlighed og tillid gennemstrømme vores bevidsthed. ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation, på vores klode og på andre kloder. Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens. Jeg kommer med den åndelige viljesenergi, åndelige viljesenergi, som kommer til udtryk igennem kærlighedsenergien og den skabende intelligens.”

Sig til allersidst, ”Jeg og mesteren er et, jeg og mesteren er et”. Åbn jeres hjerter for gennemstrømning af kærlighed, tillid og visdom. Prøv at lade det synke ind i jeres hjerter. Morgenstundsmeditation, forestil jer vi får en renere verden, idet det sker, når vi ændrer forurening i vores tankesind.

Godmorgen til jer, jeg ønsker jer en fantastisk god dag igennem lys og kærlighed, kærlig forståelse og tillid. God morgen, tak.

Og mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Tak skal I have. God morgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk