

Nr. 784 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 6. november 2020

Nøgleord:

Godmorgen. I dag skal vi have morgenmeditation nummer 784, fredag den 6. nov. 2020, og Lica jeg har tøj på, så det er bare, så du lige skal vide det.

Se jeg kan huske i mine yngre dage, da snakkede vi altid om mutation, altså hvordan man kunne springe over forskellige led. Man har set planter muti, hvad hedder det? Mutation man har set dem tage et spring, et større spring udviklingsmæssigt end der hvor man stod før, det har man set nogle gange i planteriget. Det vil sige, der var skabt noget, som sådan set ikke kunne skabes, men naturen har skabt det, og så tænker man på, det må være det, der hedder bevidsthedsintelligens, eller en forståelse at man kan springe et led over udviklingsmæssigt.

Lad os nu sige at når vi sådan er født her, og man kan være født faktisk med en mesters bevidsthed. Man kan ligne alle andre, men bevidsthedsudvikling er foretaget måske i tidligere inkarnationer, så bliver man født ind her, så begynder man at arbejde med nogle forskellige ting, og så opdager man lige pludselig, at man kan tage et kvantespring, et spring mange led over fordi man er udviklet i tidligere inkarnationer til at vise eller gøre nogle ting, som ligger udenfor fatteevnen. Det er også en mutation. Så tænker jeg en lille smule på, de her virusser de gør det samme, det må være en bevidsthedsintelligens, der ligger i udviklingsvejen. Ja, jeg tænker bare over det og siger, kan det være sådan, det er i virus udviklingsvejen også? Okay. Ja, ja.

Så kommer man jo til at tænke på det. Det er sådan bare en lille hypotese tankegang, at sige det kan jo være sådan, at det er sådan, det kan også være noget andet.

Men hvis nu man tænker på noget andet igen og siger, ”vær hilset.” Det siger vi sommetider. ”Vær hilset”. Hvis nu man siger, ”vær hilset mester Morya,” det er også en mester. Det er en mester, der har taget femte indvielse, der er noget adept, af adepts-kabet. Så kommer der her lidt sjove, som hænger lidt sammen med og en mutation. Det betyder, at indtil femte indvielse, der er vi foranderlige for hver inkarnation, vi har forskellige udseender, vi lever forskellige systemer, men efter femte indvielse, så bibeholder man det legeme, man tog femte indvielse i. Det vil sige, det legeme det kan man fortsætte med år efter år, ja man overvinder endda døden. Så det er jo helt fantastisk at tænke på, at der er nogle mennesker, der går sammen med andre, som har nået det stadie, hvor de kan blive ved med at have det samme legeme i flere hundrede år uden problemer, hvor andre mennesker lever en periode, så dør de, og så kommer tilbagesøgning, hvor de kommer ind i de indre verdener. Jeg tænker bare lidt på, at det er sådan en lidt spændende tankegang, synes jeg, at man kan overvinde døden ved at udvide sin bevidsthed. Okay. Så siger man, kan det nu være rigtig, kan man så sige.

Men vi kan prøve at meditere på mester Morya. Han har i hvert fald lavet det der spring i hans bevidsthed, i hans udvikling. Så det er et forbillede, vi kan tage der og sige, jamen kan man komme dertil, og man er på adepts-kabet. Det vil sige, når man kommer derhen, så har man også fået sit kald, sit kald. Et kald det betyder, at man har fået en opgave fra sin indre, de indre verdener, som man arbejder målrettet på at udføre.

Jeg har fået et kald i det, der hedder darshan, i åndelig energioverførsel. Det er noget, jeg har fået inde fra de indre verdener og så sige jamen okay de ting jeg har mediteret på, arbejdet med tidligere, er blevet virkeligheden for mig. Det vil sige, den virkelighedsverden jeg har opnået, den prøver jeg at give videre til jer andre. Det vil sige, jeg sætter mit liv til rådighed, så vi kan ligesom begynde at udvikle os selv til fuldkommenhed. Det betyder også, at det gamle legeme, sin gamle bevidsthed og sådan nogle ting, det forandres til nye og større udvidelse af sin bevidsthed, hvor

kontakten med mestrene bliver bare et bevidsthedsskift, så er man der, man er der med det samme, fordi man har taget den indre udvikling.

Så nogen gange så sker der det, at når man mediterer, og man har fået en energioverførsel, som jeg måske har givet jer, så kommer der virkelig et spring i jeres udvikling. Man kan springe forskellige led over, fordi energioverførslen har den bæreeenergi og den evne, som er fremtidsorienteret og ser ind i fremtiden. Det vil sige, fremtidens bevidsthed kan man trække ind i nutidsopfattelsen, så betyder det også, at man har taget et kvantespring, man har mutationeret eller hvad hedder det her, ja, man har faktisk taget springet og blevet noget andet, end det man var før, mutation som det hedder. Okay.

Lad os meditere på mester Morya i dag, sig ”vær hilset mester Morya.” Vi mediterer på ham, og så giver vi ham lys, kærlighed og tillid, han har det jo i forvejen, men vi må godt videregive energi til nogle af de mennesker, der arbejder med menneskehedens udvikling. Vi kan sige, de mestre som lever på den indre side, som har opnået mesterskabet, bliver ved med at have det samme udseende år efter år. Det er derfor, jeg snakker om, hvorfor nøjes med at sige 100 år, nu kan vi lige så godt sige halvanden, eller mange hundrede år. Okay.

Vær hilset mester Morya, så kan vi give vores livskraft til mester Morya, vi kan give vores kraftords energi og bevidsthed, lad os sende det til mester Morya, eller Tibetaneren. Tibetaneren som har givet visdomslæren til den esoteriske psykologi.

Så i dag mediterer vi på mester Morya og Tibetaneren på en gang og forestiller os deres samarbejde på de indre planer. Det betyder, man mediterer på en forudset enhed, forudsæt, forudset enhed, enhedsforståelse. Mesterens bevidsthed også bygget sammen med Sollogos. Ja.

Når vi mediterer på højere bevidstheder, så vil man altid få fragmenter med tilbage i vores egen bevidsthed, som igen skal nedtrappes til vores fysiske hjernebevidsthed og så videregives til oplysthed til menneskeheden eller bevidsthed til andre naturrigger.

Lige her når I mediterer på det, så vil jeg videregive en bevidsthed, ind til jer om en foruddannelse, eller en for udvikling, som man kan trække ind til sig. Jeg siger, ”jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder.”

Når vi bygger den opfattelse ind, så videregiver jeg informationer og visdom til jer, så begynder de, så begynder man at fungere i livsaspektet, der hedder vilje, kærlighed. Og når man forestiller sig, man sidder og laver det, så vil jeg overføre velsignet energi til jer fra de høje himle, fra de høje himmelsale.

Forestil os I har evnen til at kan trække os ud af vores personlighedsbevidsthed, en stor del af den på en gang og udvikle det til kærlighed og visdom. Man kan tage et ordentligt spring. Forestil jer man kan få det hele integreret inde i os og samtidig med se fremtidsvisioner og realisere fremtidsvisioner med det samme, det er også en mutation at gøre det på en gang. Vi tager nogle ordentlige spring. Når kærligheden i vores hjerter er tilstede, så kan vi tage springene, så er det ufarligt, tidsrejser, alting bliver synligt. Okay.

Så vil jeg gerne til at sige godmorgen til jer, godmorgen. I må gerne fortsætte med jeres morgenmeditation, bygge den energi op inde i jeres bevidsthed, sig tak til mesterhierarkiet, mester Morya, Tibetaneren. Forestil jer, når I udvikler den fremskudte bevidsthed. Godmorgen til jer og tak fordi I lyttede med.

Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen, godmorgen til jer og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk