

Nr. 782 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 4. november 2020

Nøgleord: En indre væren i kærlighed, tillid og forståelse.

Hvad skal det så handle om i dag? Hvem kan besvare det? Det kan vi allesammen, kan jeg også det? Måske. Se nu er det jo efterår, vinter eller hvad man kalder det. Men vi kan i hvertfald se, at der er tilbagetrækning af liv ude i naturen, alting falmer, alting skifter farver, træerne bliver nøgne og ser anderledes ud end om sommeren. Hvad kan man kalde det årstidselementerne, kan vi kalde det bevidsthedsskift? Det kan man faktisk godt. Bevidsthedsskift.

Jeg kommer til at tænke på, at mange gange når vi går som børn, og vi lever i den samme verden allesammen, men vi er ikke altid tilstede samtidig på én gang, vi lever i hver vores verden. Vi lever i forskellige verdener, men vi er i den samme verden. Nogen gange kan man sidde og snakke med folk, da ved man, så hører de ikke efter, så er de i deres verden. Så er deres bevidsthed fokuseret i en anden verden. Der er mange verdener, i den verden vi lever i. Man kan sige, at man er i én verden, når man er vågen, og i en anden verden når vi sover, og vi er i en anden verden, når vi er døde. Hvad er forskellen i det? Det er bevidsthedsstrømmen fra Guds kærligheds hjerte. Kærlighedsbevidstheden i Guds hjerte den strømmer jo ned gennem vores isse, ned og beliver vores hjertecenter med livsenergi, en anden del stimulerer hjernen går til Medulla punktet og derigennem nadierne, energibanerne og beliver hele vores legeme med energi. Når der så kommer en vis tilbagetrækning af energien, så forsvinder der noget af bevidstheden, som er gået ned i en anden bevidsthedsfære, og man har ikke den jordiske bevidsthed så meget mere, og senere hen bliver bevidstheden trukket tilbage igennem sjælen ind i de højere verdener, der er vi fysisk døde. Så tænker man på, de her følelser vi har, så er den jo ikke besjælet mere med liv, det vil sige, den livsform forsvinder. Men livsformen og bevidstheden trækkes bare ind på et andet plan, hvor der ikke er brug for den fysiske krop mere. Men vi er stadigvæk levende. Jeg tænker på træerne derude, de skifter jo også bevidsthedsformer. Så selv om bladene er faldet af, og de er nøgne, så er de stadigvæk i live, der er stadigvæk liv tilbage. Jeg tænker altid på, når vi saver grenen af eller saver træerne ned, at det er levende organisme, man saver i. Det er lidt mærkeligt at tænke på. Vi synes bare, dette er nogle grene, der skal skæres af, eller noget der skal flyttes. Vi har sådan en indstilling på, at der skal ryddes op i naturen, alt det der er vissent skal skiftes ud. Det der er levende kan få lov til at vokse.

Jeg tænker på, vi mennesker skal have skåret alle de der dårlige følelser af, der kan ligge, eller skal vi fjerne forbindelsen til de negative tanker. Der er mange ting, man kan gøre for at udvikle bevidsthed med kærlighed for at være raske, stålfaste, viljes bestemte, der er meget, vi kan gøre. Det er sjovt at se, hvordan naturen viser det, årstidselementerne.

Lige nu er vi på vej ind i tilbagetrækning på det fysiske. Det er faktisk der, vi siger, det er en god idé at meditere noget mere. Lave de her meditative processer, simpelt hen gå ind i sin ophøjede væren i en anden verden end den vi lever i til daglig. Det er lidt smukt at tænke på, at vi kan gå ind i kærlighedsverdenen og leve der og udsende kærlighed til vores medmennesker, til os selv og være bevidst om Guds bevidstheden. Guds kærlighed er det, der bestemmer, om vi er i inkarnation eller ej. Det er dejligt, at man kan være taknemlig for, at man har mulighed for at have et liv. Så man kan sige at livet, vores arbejdsplads er vores fysiske krop. Det der er vigtigt er, at administrere den bevidsthed man har fået. Når man tænker på alle de forskellige inkarnationer, vi har haft. De er lavet i samråd med sjælen, den indre vejleder, karmaherrerne. Tænk på hvad man har bestemt sig til, hvad man vil udvikle i det her liv. Det er spændende at se, hvor meget vores bevidsthed kan række. Den kan selvfølgelig række ind i Guds bevidstheden, fordi det er det, vi udspringer af. Det guddommelige beliver alle vores legemer, alle vores atomer inde i kroppen. Alt bliver belivet med den livsenergi, den bevidsthed der er her. Det er lidt fantastisk at tænke på, at vi alle lever et sådant liv bare på forskellige niveauer. Det er interessant

at tænke på. Når man tænker på alle de smukke blade, der er lige ved at falde af træerne, der snart falder af. Tænk på sådan en livscyklus. Men tænk på den bevidsthed træerne har stadigvæk. Efter en tilbagetrækningsenergi fra den ydre udstråling, gemmer bladene blomsterknopperne og det hele. Tænk på hele bevidstheden har de i sig. Det er fantastisk at tænke på. Det er også fantastisk at tænke på, vores jord lever i det samme system. Den har også sin tid, indtil der kommer en tilbagetrækning.

Lad os meditere på, at vi er celler i Guds liv. Vi bliver belivet med Guds kærlighed, Guds bevidsthed, men vi er celler i en større bevidsthed. Når vi begynder at blive mere forenet i sjælsbevidstheden, så træder vi ind i en anden bevidsthed, hvor der ingen smerter og lidelser er, men ren kærlighed, visdom og tillid.

Vi mediterer i dag på, at vi er celler i Guds liv, Guds kærlighed i Guds bevidstheden. Når vi kan lægge vores bevidsthed ind i en højere bevidsthed, så udvider vi vores bevidsthed. Det vi skal lære, er udtryksformen igennem Guds kærlighed. Vi ved, når energien strømmer til vores hjerter, så ved vi, at blodet er bærer af livsenergien og livsglæden, og alligevel er det en strøm af energi fra Guds kærlighedsenergi i Guds hjerte. Så vi er alle en del af noget større, vi er små celler i Guds liv, der er ved at udvikle Guds bevidstheden på alle niveauer inde i os.

Jeg legemliggør Guds kærlighedsenergi i vores hjerter, i menneskeheden bevidsthed og i naturens bevidsthed. Jeg forstærker energien, så vi kan blive hurtigere oplyste, som er en del af den guddommelige plan. Jeg legemliggør Guds kærlighedsenergi i vores hjerter. Jeg lægger nådens og tillidens energi ind, så vi kan frigøre os fra mørkets kræfter, frigøre os og kan leve inde i himmeriget, selv om vi er fysisk levende her på kloden, så jeg er garant for opstandelsesenergien. Når jeg tænker på, hvordan folk slæber, lider, smerter, lidelser, det er utroligt at tænke på for at kunne gå den oplyste vej. Men smerter og lidelserne er til for at gå den mindste modstandsvej. Smerter og lidelserne er frigørelsesenergien.

Sender kærlighed og lys ud til menneskeheden og vores klode. Det er fantastisk, at man kan være inde i en indre væren i ren kærlighed, tillid og forståelse. **Det kan også være nøgleordene en indre væren i kærlighed, tillid og forståelse.** Være i en opladende bevidsthed.

Nu vil jeg gerne sige godmorgen til jer, godmorgen og ønske jer en fantastisk god dag. Tænk på vi er celler i Guds liv. Vi er i en forandringsproces og lad os acceptere det. Tak fordi I lyttede med.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk