

Nr. 781 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 3. november 2020

Nøgleord: Vi arbejder på at gøre kloden til en ren planet, en kærlighedsplanet.

Godmorgen. Det bliver spændende, om vi får et kursskifte med valget i Amerika, om det kommer til at ske.

Jeg kom til at tænke på her i dag, at da jeg var dreng, ung mand der spekulerede jeg meget på solsystemet. Det er sådan set sjovt, at det var det, jeg gik op i, andre de gik op i fodbold. Det var jo også godt nok. Jeg tænkte altid på fodbolden som en planet, man sparkede til, planeten kunne være jorden, der trillede rundt på græsplænen og de forskellige baner.

Når jeg gik og tænkte på de forskellige baner, bolden løb på, og dem der sparkede til bolden og så både det positive og det negative i at spille fodbold, så tænkte jeg på himmellegemerne i stedet for, for jeg syntes jo, det var interessant at se, hvordan de forskellige himmellegemer de arbejdede, og hvordan der blev skubbet til himmellegemerne.

Så fokuserede jeg altid meget, når jeg så en komet, en komet som kom farende rundt ude i universet, så tænkte jeg på "hvad er det, du ser der Peter?" En komet betyder, at det er en planet eller stjerne, der er gået ned i Pralaya. Det vil sige, de har fået et stød, ligesom en fodbold får et stød til at skifte kurs. Det vil sige, de går fra en bevidsthedstilstand ind i en anden bevidsthedstilstand, en anden væren. Så kometer er i virkeligheden afsjælede planeter eller stjerner, der får en ny retning, en ny kurs som hedder en kometkurs. Så tænker jeg på, at i kometerne der lå alt det stof, der var latent i den gamle planet, den gamle stjerne. Det er rotation ude i universet, det afgiver en lille smule af sin bevidsthed til den omliggende bevidsthed.

Jeg tænker på, det er jo det samme, som mennesker når de går sammen med hinanden eller løber, eller hvad de gør, så farer de rundt i den jordiske atmosfære og skubber lidt til de forskellige molekyler og alting. De lever her hos os, og nu er jeg blevet beriget, nu er jeg ikke blevet beriget.

Så tænker jeg igen på kometerne, når man ser komethalen, så når komethalen begynder at blive mere fast i det på et tidspunkt, så tænker jeg på, komethalen bliver igen fysisk, og kometen kommer til at gendanne sig selv igen et andet sted, en ny fødselsproces. Så hver gang vi skifter kurs, så kan vi genfødes et nyt sted, hvor vi kan tage egenskaber med fra det gamle system ind i det nye system. Det vil sige, at ting bliver beriget med den gamle bevidsthed, den gamle planet, den gamle stjerne eller det gamle solsystem.

Så kom jeg til at tænke lidt i forbindelse med de her ting, at det var mærkeligt, at de løb rundt efter den her bold, når man kan se op på himmelen, og se hvad der foregår. Så tænkte jeg på, at vi er forskellige, så vi har forskellige interesseområder. Det var dengang, de sagde, jeg var mærkelig "lad nu de der stjerner og solen ligge, som du ingen forstand har på," sagde de til mig. Men min nysgerrighed på at se hvordan det fungerer var en lille smule større, end det folk de tænkte omkring det, jeg sagde, og det jeg gjorde. Men det var interessant at se på.

Så har jeg altid kunnet se på solen, på vores sol, jeg tænkte på de andre sole, de andre solsystemer, jeg tænkte meget på vores sol. Jeg fandt ud af, at der var 12 planeter i vores synlige solsystem, men de har en dobbeltgænger, som ligger i den usynlige dimension.

Så tænker jeg mange gange på, at når jeg ser nogle mennesker, så ser jeg nogle, der ligner hinanden, de er faktisk næsten helt identiske. Et menneske kan leve i Nordjylland, og så ser jeg måske en i Sønderjylland, de er fuldstændig ens i opbygning af tankeformer og ligner hinanden, de er bare ikke født af samme forældre. Så tænker jeg på, verden er lidt større, end den ser ud til. Hvis man så kender den ene og tænker på "de tænker nok sådan og sådan," så er det altid sjovt at undersøge den anden, om tankeprocessen er ens der. Det er den faktisk. Så betyder det jo, at man ser en synlig ting, det svarer til, at der kan være en usynlig ting et andet sted, som har den samme opfattelse, selv om vi får at vide, at der er ikke to mennesker, der ligner hinanden.

Så kom jeg til at tænke på, at det var lidt mærkeligt det her, der må ligge nogle parallelle universer, som også er interessante at kigge på.

Det er bare sådan noget, jeg gik og filosoferede på i min drengetid. Det kom jeg så til at tænke på her i dag igen, at når vores klode er under forandring, det er den jo her under Corona krisen, det vil sige, der skal trækkes en ny civilisations form ind på kloden. Er det den, vi er ved at modstå? Der kom jeg tilbage til solen igen og tænkte på, at vi lever i forskellige soltegn, de skifter en gang om måneden. Nu er vi i skorpionens tegn, det vil sige, at de egenskaber der ligger i skorpionens tegn, påvirker menneskehedens sind. Inden så lang tid så kommer man ind i skytten, og sådan fungerer det hele vejen rundt, forskellige perioder, forskellige påvirkninger.

Så kiggede jeg lidt på stjernerejser, at vi med vores bevidsthed kan flytte os med en utrolig hastighed. Hvorfor gør vi det så ikke i vores egen fysiske bevidsthed, vores eget fysiske legeme? Hvorfor flytter vi os ikke med den samme hastighed, hvorfor bliver vi ved med at stå fast i bindinger, i tankeformer? Hvorfor ændrer vi ikke på dem? Hvis nu vi ændrer på dem, så kan vi også ændre på vores følelsesliv og vores fysiske krop.

Så kigger jeg igen over til stjernerne og ser på udviklingen og tænker på, at vi mennesker er en miniatureudvikling af det større system. Men stjernerne, planeterne, solen er igen en del af noget, der er meget, meget større endnu. Jeg filosoferede bare lidt over, at det kunne være lidt spændende at undervise i på et tidspunkt. Når jeg så tænker lidt på Sollogos, Sollogos åndelighed ligger i solens kerne. Så tænker jeg på, at jeg er en Sollogos, jeg hører faktisk hjemme inde midt i solen igennem min åndelighed. Tænker lidt på solenergien, tænker lidt på os som Solengle, og tænker på en parallel ting, det parallelle univers inde i solen. Er det der, vi kommer fra Solenglene, i virkeligheden har vi samme kræfter som solen? Ja, det har vi rent faktisk, vi har dem inde midt i hovedet som sjælsbevidstheden, hvor man igen går ind mod sin åndelige bevidsthed, kosmisk, op mod sollogos. Det er faktisk interessant, tænkte jeg så, mon ikke vi skal til at arbejde lidt dybere med det, hvis det har folks interesse, eller skal vi bare arbejde i det jordiske system, ja, det kan vi også bare gøre.

Det var sådan nogle strøtanker, jeg kom til at tænke her til morgen, at det kunne være lidt sjovt at kigge på.

Så kiggede jeg også på de gamle civilisationer, Egypten ovre i Mexico og andre steder hvor man har bygget soltempler. Man har faktisk været bevidst, om de kraftkilder som lå ude i universet, som kunne anvendes selv til bygning af pyramiderne. Jeg har altid spekuleret på de her kæmpestore sten, hvordan man fik dem flyttet, og så var jeg inde at tænke på fohat energi igen, hvor man kan materialisere og dematerialisere. Jeg tænkte på, i tidligere civilisationer, hvordan mestrene fungerede på jorden, og hvor de igennem det æteriske syn havde udviklet laserstråler, som kunne skære igennem sten og andre stoffer. Jeg tænkte på, er vi lidt bagefter i udvikling? Eller er vi på vej fremad? Lidt spændende at tænke på.

Jeg ved i hvertfald, vi er bagefter, fordi vi skal jo arbejde på at gøre jorden til en hellig planet, hvor vores sjælelige åndelige energi skal udvikles og videregives.

Vi mediterer i dag på, at vi er solengle, der prøver på at forbedre vores planet, Planetlogos. Når jeg sådan sidder og tænker lidt, så kommer det ligesom frem, nogle af de ting der er hensigtsmæssige og måske begynde at arbejde med dem. Det er ikke sikkert, det er for jer, men jeg synes, det er interessant. Det kan også være, I kommer til at synes, det er interessant, når vi ved, hvad for noget stof vi er skabt af, hvad det i virkeligheden kan udvikle.

Vi mediterer på, at vi er Solengle, der træder ind i solbevidstheden. Jeg tænker på, om menneskeheden har været i Pralaya i lang tid i forhold til, hvad de skal opstå til. Det vil sige, er udviklingen gået utrolig langsomt, men kan øges i hastighed.

Vi mediterer på, at vi er solengle, vi er sjæle, vi er kærlighedsbevidstheden. Den bevidsthed skal vi arbejde med for at ændre vores bevidsthed og ændre bevidstheden i solsystemet. Har vi indflydelse på det? Ja det har vi faktisk, fordi vi er små celler i et større system. Det større system ønsker at forvandle tingene, det er den evolutionsproces, der ligger der, den er vi en del af. Det vil sige, at vores natur er i forandring, den er i en forfinelsesproces. Det er ligesom, når jeg har bevidstheden om dette her, så støder jeg selvfølgelig ind i kosmologien, i andre niveauer.

Vi mediterer på, at vi laver kursskifte på den samme måde, som man sparker til en fodbold, vi er påvirket af det samme system igennem de forskellige soltegn. Der får vi de puf, der skal til og retningskorrigerer.

Vi er solengle, der arbejder med kærlighed, tillid og forståelse. Den bevidsthed giver vi til vores klode for at hæve klodens bevidsthed. Vi arbejder på at gøre kloden til en ren planet, en kærlighedsplanet, og noget af det der hjælper os, er Kærlighedens Avatar, Solavataren og andre Avatarer, de er medvirkende til at give en retning ind i de positive områder, en større udvikling i menneskets bevidsthed. De forskellige Avatar typer har også en indre koordinering, de træder frem i forskellige perioder til at lave kursændringer.

”Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens. Jeg kommer med den åndelige viljesenergi til udstrømning gennem kærlighedsenergien.”

Jeg vil ønske jer en fantastisk god dag i dag, med en lille prægning i jeres tankesind i lidt andet område end vi plejer at arbejde i. Jeg havde lige et lille smut tilbage til min ungdom og kan bruge det som visdom i mine lidt ældre dage. Jeg er jo stadigvæk den samme fyr, men når man tænker på universerne, så kommer der opladning og friskhed ind i alt hvad man foretager sig, der sker en fornyelse igen og igen.
Godmorgen, tak fordi I lyttede med, jeg ønsker jer en fantastisk god dag, tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk