

## **Nr. 780 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation mandag den 2. november 2020

**Nøgleord: Blødheden ligger i kærligheden, fastheden ligger i viljestyrken.**

Godmorgen Lotte og alle I andre. I dag skal vi have morgenmeditation nr. 780. Det er mandag den 2. nov.2020.

Hvad skal det handle om i dag? Det skal vel handle lidt om det åndelige menneske. Se et åndeligt menneske lever i en indre væren af ren kærlighed og tillid, hvor det buddhiske legeme også er ved at være udviklet. Det vil sige, vores intuitive bevidsthed, vores fantasi og skaberkraft er udviklet til nye dimensioner. Vores åndelighed, vores værenstilstand hvor vi er inde i og kan se nogle helt andre systemer, end det der ligger på sjælsplanet, end det der ligger i personligheden.

Åndelige mennesker det er en indvielsesgrad, man går igennem for at komme dertil. Man kan altid sige, at mange mennesker er åndeligt søgende mennesker. Men det er ikke ensbetydende med, at de kan arbejde med den energi, der ligger i at være et åndeligt menneske. Når man kommer dertil, så begynder man at kæmpe om at få realiseret fred på kloden, fred, ligevægt, enhedsfølelse, broderskab, kærlighed. Det er det, der er hovedplanen i at være et åndeligt menneske, hvor man kan hjælpe Hierarkiet også, Hierarkiets mestre. Man kan tilføre energi til Hierarkiets mestre.

Vi kan gøre det her i dag, at vi kan sige vores kraftord, anvende vores kraftords energi og kraft og lys, hvor vi siger, jeg siger mit kraftord, I kan sige jeres. ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder, jeg sender min energi og kraft til Sollogos.”

Og bagefter den næste proces: ”jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode, og på andre kloder, jeg sender lys, kraft og energi til Sanat Kumaras ashram.”

Man kan tage dem stille og roligt, man skal arbejde på at være i en indre værenstilstand, og alt det jeg snakker om lige nu, det er ligesom en forestilling om, at man ingen personlighedsopfattelse har lige her.

”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode, og på andre kloder,” når vi arbejder med det, skal vi huske at være bevidste om vores indånding, fordi i vores indånding der skal vores bevidsthed ligge ind mod Sollogos bevidsthed. Det betyder, at noget af den bevidsthed der ligger her i Sollogos, i solen, noget af den livsenergi kan vi trække med tilbage til vores fysiske hjernebevidsthed og opløfte vores fysiske hjernebevidsthed. Så kan man igen på udånding realisere noget af den indre indsigt, man får i hver eneste vejrtrækning. Det betyder også, at man kan afkaste de forurenetheder, vi har i vores aurafelt og chakraer i vores æteriske legeme. Man kan begynde at rense det af, så man bliver en reflektor for sjælelig åndelighed i vores bevidsthed.

Alle de ting jeg siger her, det er ting, der ligesom skal være inde under vores bevidsthedstærskel. Men det varer jo et lille stykke tid til at få det koordineret, så det kan passe sammen og gøre det til en bevidsthedstilstand. Det er her, vi arbejder lige nu for at se en anden proces.

Når jeg så siger, at jeg giver mit lys og kraftords energi til Shambala, for det første kan jeg respondere på, at den energi jeg sender, og den lysmængde jeg sender til Sanat Kumaras ashram, som står for vilje/ kraft her på kloden. Jeg prøver at være helt bevidst om, at jeg er der i en indre samklang, selvom jeg sidder her, en indre samklang.

Når vi skal være der i vores ophøjede bevidsthed, så skal vi have hovedcenteret til at begynde at være aktivt, vi skal have kærligheden aktiv, vi skal have en offervillighed inde i os selv, hvor vi ofrer vores personlighed og

lægger ligesom bevidstheden ind i Guds rige, hvor vi tager energi derfra, bevidsthed, indsigt og kommunikation. Det er mange ting på en gang, men det hele skal ligesom bygges med til en værenstilstand, som man træder ind i, og det er derfra, denne ophøjede tilstand man overfører energi til kloden og til vores medmennesker. Der er nok meget, der skal ryddes op i først, inden man kommer der, meget dagligdagstænkning der forhindrer en i at være i den indre værenstilstand, men det er der, vi hører hjemme.

Jeg forestiller mig at være bevidst på min vejtrækning. Jeg har sådan en fornemmelse af, når jeg trækker vejret, at i både indånding og udånding så trækker man i jordens æterlegeme, man er en del af denne store bevidsthed. Det vil sige, når man trækker vejret stille og roligt, så kan man trække i æterlegemet, så det forsyner os med livskraft, kærlighed og tillid.

Så i dag skal vi anvende kraftorsenergien til Sollogos, Sanat Kumara, Hierarkiets mestre, Kristus, Peter L. Simonsen, vores indre vejleder, menneskeheden og til klodens opbygning. Med klodens opbygning skal vi ind og have fat i devaevolutionen. Men vi starter stille og roligt med at anvende vores kraftors energi og være bevidst om det, samtidig med vi er bevidst om vores vejtrækning. Vi begynder at arbejde med det stykke selvarbejde, hvor vi begynder at arbejde i samhørighed med hinanden. Samhørighedens forståelse det gør det, at energien bliver blød men også fast. Blødheden ligger i kærligheden, fastheden ligger i viljestyrken, man bliver målrettet med sin hensigt, og der vil dukke nye visioner op undervejs.

Hvis man ingen kraftord har bruger man fred, lys og ubetinget kærlighed, og man giver sin energi til Sollogos, Sanat Kumara, Hierarkiet, en samling af mestre som arbejder på de forskellige stråleopbygninger, som også relaterer til vores 7 chakraer. Der er bare meget mere end det.

Prøv at være i en indre tilstand af ren væren og ren kærlighed medens I bygger det op, en fredfyldt sameksistens. Jeg overfører Herrens velsignelse til jer samtidig. Vi giver vores kraftors lys, og kærlighed og energi til Sollogos.

Vi prøver på at være bevidste i os selv i ren kærlighed, ren tillid, og så kan man have et ønske om at udvide sin åndelige vilje. Igennem det at man realiserer den åndelige vilje, der opstår der også kærlighed og skabende intelligens.

”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder.”

Godmorgen det var vores morgenmeditation i dag, og så skal vi glæde os over, at vi har meget at udrette. Jeg er glad ved weekenden, vi havde her, med elever der var her, og så vores to darshan vi havde i går aftes. Det gik godt, gik som det skulle. Der begynder at tegne sig en ny profil på, hvordan vi kan gøre det i fremtiden. Godmorgen til jer, tak fordi I lyttede med. Mit navn det er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)