

Nr. 779 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 1. november 2020

Nøgleord: **Lysbærerne fra de høje himmelsale.**

Godmorgen i dag er det søndag den 1. nov. 2020, og vi skal have morgenmeditation nr. 779. Jeg kom til at tænke på, når jeg går herved, så tænder man lyset hele vejen. Det betyder faktisk, man går den oplyste vej oppe fra sit soveværelse, ned gennem køkkenet, ud gennem gangen og herved i rummet, det må jo være oplysningsvejen, det er det jo faktisk også.

Nu snakkede vi lidt om følelser med mere i går, så snakkede vi lidt om den indre iagttager. Den indre iagttager, det er sjælen. Når man så tænker på sjælen, så ved vi, at vi har fat i alle, både abstrakte evner, healing og kærlighed, sjælens lys. Det betyder, at sjælen udsender et lys af kærlighed gennem vores legemer. Det betyder, jo mere lys vi kan sende ud igennem os, det fortæller om den renhed og afklarethed, vi har. Vi har noget, der hedder personlighedslyset, vi har noget, der hedder sjælslyset, kærlighedslyset. Vi har noget, der hedder forståelseslyset. Ligesom vi kommer frem i udviklingen, så ændrer vi vores opfattelse, vores lysopfattelse, vores lysudtryk. Tingene de ændres. Tænk på når man lever i herlighedens lys, herlighed og kærlighed. Der er meget lys, der kan være inde i os.

Lys er vibration, og vibration er hastighed. Det betyder, jo mere lys vi sender ud, jo større hastighed udvikler vi os i. Det er lidt sjovt at tænke på. Det er sjovt at tænke på, at menneskeheden er lysbærer, faktisk lysbærer fra de høje himmelsale, hvor vi skal bære lys og kærlighed, guddommelighed, det skal vi bære ud i menneskeriget og ud i verdenerne til oplysthed og kærlighed. Det er spændende at tænke på, at vi alle har sådan nogle lysopgaver, vi skal belyse tingene i en ny forståelse.

Det er dejligt at tænke på, at inde midt i hovedet, der har vi sjælen, og sjælen er ligesom et miniaturelys, en miniatüresol. Det lys har vi til oplysthed inde i vores bevidsthed. Jeg tror ikke, vi tænker så meget på, at sollyset er inde midt i vores hoved. Så solens lys inde midt i hovedet kan slukke de mindre lys. Men bag ved solen der har vi det åndelige lys, vi har forståelseslyset inde i os. Tænk på når vi begynder at anvende det hver eneste dag til oplysthed, til ny forståelse og kærlighedens sejr. Kærligheden og tilliden det er vældig spændende, at det kan komme til at sejre i vores liv.

Når kærligheden begynder at blive optimal inde i os, så har man fjernet alle selvværdsproblemer, så jo mere lys der kan strømme igennem os fra de indre verdener, det indre inde i os, jo mere ægte bliver vi, jo mere tolerante er vi.

Vi skal prøve at meditere på, at vi er lysbærer fra de høje himmelsale. Lad os lige prøve at meditere lidt på det. Det er meget uskyldigt, så kan vi blive meget mere rene i vores opfattelse.

Vi er lysbærer fra de høje himmelsale, det mediterer vi på i dag.

Jeg tænker mange gange på, at når vi en gang imellem mediterer på det her, så kommer jeg til at tænke på stjernernes lys. Tænk på en stjerne hvor meget lys sender sådan en stjerne ud. Prøv at tænke på menneskeheden, hver enkelt af os vi kan være ligesom en stjerne, ligesom en sol, vi har et lyshav inde i os, der kan forny os i hele vores bevidsthed.

Vi mediterer på, at vi er lysbærer fra de høje himmelsale, lad os gøre det. **Lysbærerne fra de høje himmelsale, det er nøgleordet i dag,** lysbærer fra de høje himmelsale.

Vi mediterer på, at vi er lysbærer fra de høje himmelsale. En lysbærer er en solengel, og solen har vi inde midt i hovedet. Solens lys oplyser os, giver os næring og kærlighed, visdom, forståelse. Vi har også solen på himmelen, det er Sollogos. Det betyder, den mindre sol vi har inde midt i hovedet er i direkte forbindelse med den fysiske sol.

Når vi mediterer på, at vi er lysbærer fra de høje himmelsale, så kommer renhedens styrke til at lyse igennem os, vi bliver mere og mere oplyste. Til sidst kan man se på hinanden, at de lyser af skønhed. Man kan se forskellige mennesker, der lyser også med oprigtighedens lys. For at vi kan komme hen og lyse med oprigtighedens lys, så betyder det, at alle de fejltagelser man har lavet i sit liv tidligere, dem oplyser man og omdanner til kærlighed.

Alle mennesker har været gennem alle problematikker i de forskellige naturriger, for at komme hertil hvor vi er i dag. Det er en naturlig proces, det er sådan. Men igennem vores udvikling så giver vi lys og kærlighed, til alt det vi ser, fordi vi er lysbærer fra de høje himmelsale. Det der er vigtigt at tænke på, det er, at vi har været igennem alting i vores personlighed, mange ting i alle de inkarnationer der har været tidligere, men når det er sjælens lys, der lyser på det, og sjælens lys trækker det op til overfladen, så er det fordi, vi skal udvikle vores bevidsthed igennem kærlighed og tillid. Det der er vigtigt, det er ikke at fornægte et andet menneskes muligheder for at udvikle deres evner. Vi lever i lyset for at se et større lys. Det betyder også ”led os fra mørket til lys, led os fra det usynlige til det synlige.” ”Led os fra mørke til lys, og Guds verden bliver en realitet.”

Lad nu lys og kærlighed gennemstrømme menneskeheden, lad lys og kærlighed gennemstrømme vores legemer. Vi sender det lys ud til menneskeheden, ud til vores klode til oplysthed og til nærværelse. Tænk på vores himmelske fader i himmelen sender det lys ud til kloderne, til os, menneskeheden, til alle rigerne, dyreriget og det hele, selv planterne de stræber efter lyset, de vokser igennem lyset. Planterne bliver også oplyste igennem deres verden.

Til allersidst i meditationen sender I jeres kraftords energi til solen, til lysbærerne fra de høje himmelsale. Vi oplyser hinanden igennem kærlig forståelse.

Godmorgen jeg ønsker jer en fantastisk god dag. Det er søndag, og det er en undervisningsdag, så det glæder vi os til. Godmorgen til jer, tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk